

Sjælens Alderstrin

Med en guide til efterlivet



John Jørgensen

Sjælens Alderstrin

Med en guide til efterlivet

Har sjælen en alder målt på erfaring og visdom? Hvordan kan du se hvor gammel din egen, og andres sjæle er? Hvornår og hvordan kan du manifestere dit fulde sjælelige potentiale? og hvordan får du bedre kontakt med din sjæl og "vækker" dig selv?

Hvorfor virker verden så kaotisk i øjeblikket og hvordan kommer vi videre på en positiv måde?

Alt dette gives der et meningsfuldt bud på i denne bog som er udgivet Non Profit, prisen går udelukkende til omkostningerne ved at fremstille den. Den kan også downloades gratis som en E-bog.

Den er ikke "religiøs" og forfatteren foretrækker at leve anonymt.

Sidst i bogen er der også en guide til efterlivet, (specielt den Astrale verden) og et bud på hvad det vil sige at være spirituelt oplyst.

Bogen er skrevet som en hjælp til selvhjælp og selvindsigt, for jo mere bevidste vi mennesker er, jo større muligheder har vi for at finde lykken inde i os selv og trives med hinanden i vores hverdag.

ISBN 978-87-93419-43-8



9 788793 419438 >

*"Saaledes skulle de sidste blive de første,
og de første de sidste"...*

Sjælens Alderstrin

Non profit bog.

Foto forsiden: Gl. Skagen strand

Tryk: Eurographic Danmark A/S

1. udgave, 1. oplag 2016

ISBN: 978-87-93419-43-8

Udgivet på: <http://gopubli.sh>

Flere eksemplarer af bogen kan købes her:
<http://gopubli.sh/users/aa74e8915fa676a2>

For mere information, se på: livsalkymi.blogspot.dk

Indhold

Forord	6
Sjælens Alderstrin	8
Den Spæde Sjæl	12
Barne Sjælen	20
Den Unge Sjæl	27
Den Modne Sjæl	34
Den gamle Sjæl	41
Manifesteret sjælsalder	53
Transcendentale og uendelige sjæle	54
Hybride sjæle	58
De syv niveauer inden for hver sjælsalder	59
Sjælsalder niveauer (skema)	63
Modne og gamle sjæle, ligheder og forskelle (skema)	66
Spørgsmål og svar	68
En guide til Efterlivet	117
Hvad er spirituel oplysthed?	135
Bøger af Pamela Kribbe	140

Forord

Dette materiale stammer fra en række mennesker i USA der siden 1970, hver for sig, har kanaliseret en sjælegruppe der kaldte sig "Michael" (opkaldt efter den sidste person fra gruppen der inkarnerede på Jorden).

Emnet er spændende og vedkommende, men kvaliteten af de bøger der er udgivet om det svinger meget (jeg har læst dem alle sammen).

En enkelt person "Phillip Wittmeyer" har dog formået at samle alt det bedste og lagt det gratis ud på nettet, og det er der kommet et ganske interessant resultat ud af.

Nu har jeg oversat hans arbejde til Dansk og givet det nogle enkelte kommentarer (*i kursiv*), for jeg synes dette materiale giver en god ide om hvorfor mennesker opfører sig så forskelligt som de gør. Og med den forståelse, kan det også bidrage til at folk får en større tolerance overfor hinandens forskelligheder. For selvfølgelig er alle trin på en trappe lige vigtige, ligesom alle sjælsaldre er ligeværdige, det er ikke finere at være en gammel sjæl end en ung. Set ud fra et evigt perspektiv så gennemlever vi alle de samme niveauer før eller siden.

Her er sjælens udvikling delt lidt mere detaljeret op end i Jeshua Kanaliseringerne, som jeg også har oversat og udgivet *, men ellers harmonerer det fint med hinanden.

*) Se: livsalkymi.blogspot.dk

Efter Phillip Wittmeyers materiale er der et afsnit med spørgsmål og svar hvor jeg har forsøgt at uddybe emnet ved at svare på mange af de gode spørgsmål læserne har stillet.

Sidst i bogen er der også en Guide til efterlivet af Dave Gregg som også stammer fra "Michael", og en beskrivelse af hvad det vil sige at være spirituelt oplyst af Jurgen Ziewe.

Alt er udgivet non profit på Engelsk, og det samme er gjort her på Dansk. Bogens pris er den pris forlaget tager for at trykke den.

John J.

Sjælens Alderstrin

Af Phillip Wittmeyer

michaelteachings.com

Efterhånden som vi reinkarnerer fra livstid til livstid på vores sjæls lange rejse - og vi indsamler oplevelser og erfaringer, samt opfylder vore aftaler - vil der komme en udviklings proces til syne, og forløbet af denne udvikling kaldes Sjælens Alder.

Sjælens Alder refererer til hvor meget en person er vokset i erfaring på planeten og ikke så meget til hvor mange liv han eller hun har levet. Ingen person er "foran" eller "bagefter" nogen anden, alle optager simpelthen hver sin plads i en kontinuerlig cirkel der fører til og fra Tao.

Hver sjæls alder tilføjer et nyt perspektiv og en række lektioner, der tilbyder os nye erfaringer, individuelle valg, og i sidste ende, muligheder for at lære nyt og udvikle sig.

I løbet af denne inkarnations-cyklus, udvikler sjælen sig gennem fem sjælelige alderstrin på det fysiske plan. Hvert trin er et tegn på sjælens udvikling.

En kort introduktion til sjælens alders trin:

1. trin: Spæde Sjæle beskæftiger sig med spørgsmålet om at overleve; de har endnu ikke grundlag for at fornemme hvad der er "derude" - de ved kun at det "ikke er mig". Spæde sjæle lever ofte på kanten af samfundet og deres livsoplevelse er enkel, jordnær, basal og mystisk. Hvis de ikke har ældre sjæle til at give dem en venlig vejledning i at kende forskel på rigtigt og forkert, kan spæde sjæle reagere voldeligt på alt hvad de opfatter som trusler.

Fokus: Overlevelse

Lande med mange spæde sjæle: Etiopien, Ny Guinea, Cambodja

2. trin: Barne Sjæle (også kaldet baby sjæle) har behov for struktur. De har en tendens til at leve strengt efter deres overbevisning som er baseret på dogmer, såsom religiøs fundamentalisme. Barne sjæle er fokuseret på at bringe folk sammen under civilisationens paraply, de opfatter andre som værende "ligesom mig." De kan blive forvirrede og kede af det når disse "andre mig'er" ikke opfører sig som forventet. Deres livsopfattelse er regelbaseret, stift, dogmatisk, familie-orienteret, og meget struktureret omkring overholdelse af de love og skikke der er i deres organisation eller kultur - tænk på det Amerikanske midtvesten med den samvittighedsfulde trang til at være en "ideal borger."

Fokus: Regler/Love

Lande med mange barne sjæle: Iran, Irak, Haiti, Nordirland, Libyen, Mellemosten

3. trin: Unge sjæle er succes orienterede og sætter høje standarder for personlig vinding. Unge sjæle lærer hvordan man påvirker verden, og de ser andre som "dig'er" de kan påvirke (til at følge deres opfattelse af tingene). Deres livsopfattelse er konkurrence

orienteret, de er flittige, selvstændige, profit-skabende og har en vinder/taber mentalitet i jagten på alt hvad der fører til velstand. De frygter at ældes med deres krops naturlige tilbagegang og de går meget langt for at bevare deres status og udseende. Unge sjæle kunne være den officielle sjæls alder for ansigts-løftninger og fedmeoperationer.

Fokus: Succes/Præstation

Lande med mange unge sjæle: USA, Kina, Israel, De Forenede Arabiske Emirater

4. trin: Modne sjæle er relations orienteret og har tendens til at drages mod følelsesmæssige dramaer. Modne sjæle dykker ned i deres interne verden og udforsker deres forbundethed med andre, de fornemmer ivrigt andre menneskers "processer", og opfatter dem på samme måde som de opfatter deres egne. Dette kan skabe for meget emotionel intensitet, som ofte foregår uden overblik. Deres oplevelse af livet er dramatisk, emotionelt, sæbe-opera-agtigt, indfølelse, intimt, empatisk og selvbevidst.

Fokus: Relationer

Lande med mange modne sjæle: England, Østrig, Italien, Polen

5. trin: Gamle sjæle søger det store perspektiv i livet og har mindre interesse i at deltage i det materialistiske ræs. De har tendens til at være mere ubundne og prøver at se sig selv og andre i en større sammenhæng. De lever efter devisen "lev og lad leve". Deres livsstil er tilbagelænet, afslappet og frigjort fra store emotionelle dramaer. De er spirituelt-orienterede og nogle gange lidt dovne.

Fokus: Det store overblik, filosofisk perspektiv

Lande med mange gamle sjæle: Island, Holland, Finland, Tjekkoslaviet

6. og 7. trin: Transcendentale og uendelige sjæle

Der findes yderligere to niveauer af sjæls bevidsthed som *kan* inkarnere, de er nået langt ud over de, til tider, alt for menneskelige niveauer, som de førnævnte sjælsaldre har. Disse niveauer er Transcendentale Sjæle og Uendelige Sjæle.

Derudover findes der endnu højere sjælelige niveauer som ikke inkarnerer.

Det højeste niveau vi vil udvikle os til er "enheden med Altet", Gud eller Tao som det kaldes her i bogen.

De syv niveauer inden for hver sjælsalder

Hver sjælsalder eller sjælstrin spænder bredt, derfor opdeler man dem ofte i syv særskilte niveauer, disse niveauer har hver sin "lektie" som man afprøver og udvikler sig igennem, det vil sige at inden for hver enkelt sjælsalder udvikler vi os fra det 1. niveau til det 7. niveau, ved hjælp af vores inkarnationer. Efter 7. niveau går vi videre til den næste sjælsalders 1. niveau. Hvert niveau kan tage fra 1 til 4 inkarnationer...

Nogle typiske mottoer for hver sjæls alder:

Spæd: *Lad os ikke gøre dette.*

Barn: *Enten gør du det korrekt eller også lader du være.*

Ung: *Gør det på min måde.*

Moden: *Gør det alle andre steder end her.*

Gammel: *Du gør hvad du vil og jeg gør hvad jeg vil.*

Den Spæde Sjæl



Meget af det der kan siges om spæde sjæle er det samme som siges om spædbørn og børn. Sjælens spæde alder er som det første årti af en persons liv. Ligesom børn der lærer at gå og tale, så lærer spæde sjæle de grundlæggende færdigheder til at begå sig i verden. Børn er nye i verden i en fysisk forstand. Spæde sjæle er nye i verden i en psykologisk forstand, og derfor ved de ikke ret meget om hvad der foregår. De spæde sjæles overfladiskhed kommer til syne i den manglende dybde af blikket i deres øjne. Spæde sjæle kan lide at være i selskab med børn - for de minder meget om hinanden i temperament og opfattelsesevne. Deres behov og fremfærd er både meget enkel og elementær.

Ligesom børn, har spæde sjæle svært ved at forstå mange ting, de har ofte behov for vejledning. Ligesom når et lille barn lærer at gå, så har spæde sjæle også behov for støtte fra en ældre person når de lærer at begå sig. Børn kan vælte ting når de forsøger at navigere i miljøet. De forstår ikke de tings værdi som de støder på og derfor kan de ødelægge dem. De kommer ofte selv til skade med deres klodsethed og uvidenhed. Sådan er det også med deres forsøg på at

klare sig i en kompleks verden. Men almindelige børn vokser efterhånden op og normalt lærer de at håndtere sådanne situationer i livet, det gør spæde sjæle ikke: de er umodne hele deres liv. En løsning på deres mangel for forståelse, er at de får en livssituation, hvor en person med en ældre sjæl tager sig af dem og fortæller dem hvad de skal gøre, næsten på samme måde som når et barn bliver passet af en voksen.

Ligesom børn, begår spæde sjæle sig ikke godt socialt. I de værste tilfælde kan de være klodsede og mangle social forståelse. De kan have en mangelfuld "smag" og "klasse", og de mangler ofte sans for mode og manerer, på samme måde som små børn der simpelthen ikke kender til disse ting endnu. Men under de bedste omstændigheder er de spæde sjæle uskyldige og nemme, akkurat som børn.

Spæde sjæle befinder sig i den ene yderlighed af modningsintervallet - den nedre ende af skalaen. Spæde sjæle udgør kun omkring en procent af befolkningen (*og er på vej til at forsvinde helt*). Som følge heraf bliver de generelt anset som usædvanlige og mærkelige. De er fremmede i denne verden og de synes selv at verden er fremmedartet. De passer ikke ind i det fremherskende samfund, som på nuværende historiske tidspunkt hovedsagelig består af unge og modne sjæle. Af denne grund bliver spæde sjæle normalt undgået af ældre sjæle. Ældre sjæle kan som børn finde på at gøre grin med dem og håne dem, og som voksne undgår de dem og nedværdiger dem. Alle ser ned på dem, også selv om de spæde sjæle endnu ikke selv forstår hvad psykologisk modenhed er, eller har et ønske om at "vokse op", og "holde op med at være fjollede", "holde op med at være dumme" og "holde op med at være barnlige".

Hvis de overhovedet har et verdenssyn, så kan det siges at spæde sjæle har et forsimplet perspektiv der er baseret på en overfladisk forståelse af livet. De er sjældent interesseret i at få et større overblik over tilværelsen, i stedet er de lukket inde i deres egen lille verden af begivenheder, for de har svært ved at kapere mere end

dette. En spæd sjæl er helt på bar bund, når det drejer sig om at håndtere vores komplekse samfund. De ældre sjæle (de unge og modne), som dominerer begivenhederne på Jorden, er optaget af spørgsmål og opfattelser, som ligger helt uden for de spæde sjæles evne at forstå. Og når du ikke rigtig forstår hvad der foregår, hvorfor så involvere sig i det? Så de bliver sjældent involveret i, eller viser nogen særlig interesse for, de større og mere komplekse sider af samfundet, såsom politik, religion, humanitære bevægelser, underholdningsbranchen, kunst og videnskab. De dykker ned i de begrænsede, elementære og enkle ting i livet - hjem og familie, et rutine job eller småjobs for andre. De forsøger sjældent at få en livstidsstilling, men foretrækker at gå fra det ene basale job til det andet. De har en tendens til at leve i nuet, (som de har til fælles med meget gamle sjæle).

Spæde sjæle har ikke megen indre viden. Med dette mener jeg, at de ikke har ret megen erfaringsmæssig baggrund gemt i deres underbevidste hukommelse. Så spæde sjæle tror simpelthen på det de får at vide: de absorberer en masse oplysninger, på samme måde som små børn der akkumulerer en enorm mængde grundlæggende oplysninger, når de tager ved lære af deres forældre og af samfundet - men spæde sjæle gør det uden forbehold, for de har ikke erfaring nok til at vide andet. Deres koncepter er ikke velfunderede. på grund af deres forsimplede verdenssyn og manglende erfaring hægter spæde sjæle sig sommetider på temmelig "skøre" idéer. Det er utroligt hvad folk kan tro på, når de ikke har megen viden som grundlag at bygge deres erfaring på. De er godtroende, fordi deres personlighed ikke er udviklet nok til at gennemskue et dumt forslag. De er nemme at narre, og nogle ældre sjæle, som ikke selv er særlig moralsk avancerede, kan lide at snyde dem, og gøre nar af deres primitive opfattelser.

Det bør dog ikke forstås sådan at spæde sjæle er intellektuelt handicappede. Flere af de spæde sjæle som jeg kender personligt, har gået igennem college. Den ene blev ingeniør og partner i et ingeniørfirma. To er arkitekter, og en er assurandør. En anden var praktikant i et ministerium. Intelligens er en faktor der er helt

uafhængig af sjælens alder. Der findes intelligente og unintelligente mennesker i alle aldre. Alle de førnævnte spæde sjæle har absorberet samfundets kultur og viden ganske godt. "Hardwaren" i deres hjerner fungerer fint. Det der adskiller dem psykisk fra andre, er at deres opfattelse af tingene er overfladisk og forenklet. De er svage på erfaring og sund fornuft. Dette forveksles ofte med en manglende intelligens, men disse to mangler bør ikke forveksles. På grund af deres enkelhed, vinder spæde sjæle sjældent berygtelse eller berømmelse i vor verden, uanset hvor intelligente kan de være. Ældre sjæle anerkender ikke, at spæde sjæle har noget der er værd at bidrage med. Michael omtalte ingen berømte spæde sjæle udover "Ethelred den Rådvilde" af England, og selv har jeg ikke stødt på nogen i min kortlægning af bemærkelsesværdige personer.

Spæde sjæle forbliver ved det velkendte. De holder sig til det de har gjort før. De kan ikke lide forandringer. De føler sig mest komfortable i afgrænsede rutiner, og de vover sig ikke bort fra de vante stier, for det ville være for angstprovokerende for dem. Ukendte oplevelser forvirrer dem, så de undgår at afprøve nye veje. Uanset hvilken interesse de kan udvise for noget, vil den normalt være flygtig, overfladisk, kortvarig og periferisk. De mangler koncentrationsevnen til at dykke dybt ned i et emne og undersøge det til bunds.

Der er intet galt i at være et barn, selvfølgelig ikke, og ovenstående beskrivelse skal ikke opfattes som en fordømmelse eller domsfældelse over spæde sjæle. De mangler bare lidt færdigheder, ligesom børn. Når de er velfungerende, har spæde sjæle en barnlig uskyld og naivitet over sig som kan være charmerende (de fleste mennesker finder dog ikke denne barnlighed ligeså charmerende hos dem som voksne, som når de er børn). Det bedste ved dem er, at de som regel er ægte, det er børn også. De har normalt ikke erfaring nok til at foregive at være en anden end den de er. Deres erfaring er for lille til at de kan reagere uden for deres egen natur. De kan ikke forestille sig ting de ikke selv har oplevet personligt.

Spæde sjæle er endnu ikke en del af samfundsnormen. De er endnu

ikke oplært i kulturen, ligesom babyer heller ikke er. Spæde sjæle er mere oprindelige i deres natur, så de udviser mere "dyrisk" adfærd end voksne gør. Små børn bliver socialiseret igennem hele deres opvækst - som ofte betyder at de bliver undervist i at foregive at være på den ene eller anden måde, for at komme overens med andre, selv om de ikke mener det inderst inde. Dette kan spæde sjæle ikke finde ud af, især ikke på de tidlige stadier, de befinder sig på et niveau hvor de endnu ikke er så socialiserede at de kan opføre sig civiliseret. De har endnu ikke lært at være falske. Det betyder også at de er taktløse. I de senere niveauer af den spæde sjælsalder, kan de lære en vis form for civiliseret optræden, men det er stadig ikke deres sande natur. Unge og ældre sjæle, opfører sig mere civiliseret ifølge deres egen natur.

En grund til dette er, at den spæde sjæls alder har noget definitivt over sig. Den spæde sjæls livsopfattelse og adfærd følger typisk devisen: "Gør det ikke". Summen af alle deres karaktertræk er begrænsende. De kan lide sensuel stimulering og nydelse og de gør det de bliver sat til at gøre, men de er også en del af samfundets frafaldne originaler.

Et passende motto for en spæd sjæl er, "Lad os ikke gøre det". De ved ikke hvordan de kan konfrontere verden effektivt. Selv hvis de har et arbejde eller en karriere, forholder de sig normalt fordringsløse og uambitiøse. De har brug for noget der ikke kræver for meget af deres begrænsede kapacitet. De mere komplekse og raffinerede erhverv udføres af ældre sjæle. Spæde sjæle undgår ofte sådanne udfordringer fordi det afslører deres inkompetence. Normalt finder de sådanne karrierer mere skræmmende end spændende.

Spæde sjæle finder det ofte skræmmende at leve i det hele taget, da der sker så mange ting der ligger uden for deres fatteevne. Dette er dog ikke altid tilfældet, for de besidder også en masse tåbelighed, og "tåber haster hvor engle frygter at træde". Hvis deres personlighed er omfattet af magtbegær, lidenskab eller aggression, kan de skabe sig selv en masse problemer når de fumler og tumler

sig hovedkulds gennem livet.

En ting ved sjæle der fødes som mennesker for første gang (første niveau spæd) er, at de for nylig er genererede ud fra den universelle kreative ånd*), de er på en gang både tættest på kilden til sandheden og har længst hjem til den igen. De befinder sig i afslutningen af guddommeligheden og begyndelsen af menneskestadiet. De fornemmer instinktivt kildens nærhed i form af tidsafstand, og alligevel lever de med dens fjernhed i form af manglende forståelse. Som sådan er de uspolerede af det fysiske plan. I henhold til teorien om reinkarnation skulle de være rene for "uafsluttet karma" - fra tidligere livstider. De har ingen underbevidste forbindelser til andre livstider (som menneske). Der er en friskhed og originalitet omkring dem, ligesom det er tilfældet med børn der endnu er ubesmittede af smerten, onskaben, traumerne, ansvaret og stregheden der findes i voksenlivet. Førstegangs fødte menneske sjæle har ingen samvittighed - de har kun programmeringen fra forældrene og samfundet til at vejlede dem. Førstegangsfødte sjæle kender ikke nogen forskel på rigtigt og forkert når det drejer sig om social adfærd, så det lærer de fra bunden af. Ifølge teorien om reinkarnation, bliver deres tillærte viden til en del af underbevidstheden efterhånden som sjælen udvikler sin karakter - det bliver til en personlig erfaring som overføres fra livstid til livstid. Ældre sjæle (modne og gamle), er i sagens natur socialiserede. De forstår intuitivt, at det er forkert at lyve, stjæle, snyde og myrde. Dette har de lært sig gennem karma.

**) Dette skal nok forstås sådan at de for nylig har sluppet gruppesjælen fra de utallige før-menneskelige stadier de har været igennem inden de begyndte at inkarnere som mennesker...*

Spæde sjæle opfatter sig selv som "mig" og andre som "ikke mig". De behandler andre mennesker som objekter, ikke som mennesker magen til sig selv. Derfor kan de ikke se noget galt i at lyve, stjæle, snyde og myrde, hvis det ser ud til at være en fordel for dem selv. De kan have en mangel på spidsfindighed og følsomhed i etiske spørgsmål.

Spæde sjæle oplever seksualiteten som et simpelt dyrisk begær og det er drevet af instinktet, uden de moralske hæmninger der ofte er til stede hos ældre sjæle. De mangler finesse, varietet, og subtilitet i deres elskov, ligesom med alt andet. De er klan-agtige omkring deres familier, da det at beskæftige sig med fremmede mennesker ofte er for stor en udfordring for dem at håndtere.

Med hensyn til religion, tror spæde sjæle typisk på alt hvad deres forældre fortæller dem: Ligesom med alt andet har de ikke kapacitet til at tro andet. De fortsætter med den religion der var tradition for i familien, (hvis der var nogen) uanset hvilken det var. De afviger sjældent fra forældrenes instruktion, selv når de bliver voksne. Spæde sjæle "programmeres" let af autoriteter eller livserfaringer. Desuden lader de sig let manipulere med af skrupelløse individer.

Spæde sjæle har typisk et meget begrænset udvalg af reaktioner på livet. Hvis de bliver konfronteret med noget de ikke forstår (hvilket sker ret ofte), så udviser de normalt to former for reaktioner. Den ene er at de trækker sig tilbage: løber væk og gemmer sig i frygt og forvirring. Den anden er, at de kan finde på at reagere med et blindt brutalt angreb på modparten eller på den konfronterende situation. Begge disse situationer er normale primitive reaktionsmønstre for dem, som ikke er ulig den dyr har. Spæde sjæle udfordres af mange overlevelses spørgsmål i deres udvikling, og de fleste spæde sjæle på planeten er medlemmer af urfolks-stammer, hvor disse spørgsmål opstår til daglig.

Spæde sjæle har en meget forenklet fortolkning af livet. Hvis de er intelligente og vidende (i en pædagogisk forstand), tror de selv, at de har regnet tingene ganske godt ud, og undres over at andre mennesker (ældre sjæle) gør tingene så komplicerede. Ældre sjæle (især unge og opefter) er dybt involveret i mere subtile og komplekse problemstillinger, og de undrer sig til gengæld over at spæde sjæle har sådan en lille og overfladisk forståelse af sådanne spørgsmål.

Der findes stadig nulevende spæde sjæle på Jorden, men de fødes ikke mere på denne planet for der er ved at ske et energiskifte på Jorden

Barne Sjælen



Barne sjæle har mere avancerede opfattelser end spæde sjæle, men mindre forståelse end unge sjæle. Michael omtaler dette som "baby" sjæls alderen, men jeg har lagt mærke til at der er mange ligheder mellem mennesker i denne karakteristisk og folk i barne og teenage årene, så denne opfattelse kan mere passende benævnes barne sjæls alderen. Meget af det der kan siges om barne sjæle, svarer til det der bliver sagt om teenagere. Teenagere befinder sig i den akavede fase mellem barndom og voksenliv. Og ligesom personer i deres andet årti af livet, gennemgår barne sjæle en masse forandringer i deres vækst proces. Dette er en meget energisk og udforskende fase for sjælen. Ligesom hos de unge er barne sjæle ivrige efter at gå hid og did og gøre dit og dat. De opfører sig ikke længere som børn, men de mangler stadig en del forståelse, og har et umodent perspektiv. De er næsten, men ikke helt, klar til at tage det store spring ud i uafhængighed og selvregulerende adfærd. Børn er næsten fuldstændig afhængige af forældrenes omsorg for deres trivsel, men teenagerne er begyndt at vinde uafhængighed fra forældrenes diktering af tanke, følelse og handling. På samme måde har barne sjæle bevæget sig ud over behovet for at få samfundsmæssige diktater, og er begyndt at udtrykke elementer af

tænkning, følelse, og handling for sig selv - eller rettere sagt, inden for sin egen gruppe. Han/hun sætter sin begrænsede erfaring på arbejde i vor verden på en smalsporet men speciel måde.

Barne sjæls alderen er som den typiske teenager ved-det-hele mentalitet. Efter deres simple opfattelse, tror de at deres forældre, der taler om komplekse problemstillinger er irrationelle og skøre. Med deres manglende indsigt kan de ikke forstå, hvad deres forældre mener, så de afviser det som urimeligt og usammenhængende. Dette ligner meget den måde som barne sjæle betragter de ældre sjæles opfattelser.

Ifølge Michael ("Messages From Michael", side 90), vil et passende motto for barne sjæle være, "*Enten gør du det korrekt eller også lader du være*". Med denne indstilling stræber barne sjæle typisk efter at være rene og fine. De holder deres hus og bil ryddeligt. Deres skriveborde på arbejde ser ryddet ud. De har korrekte manerer, de følger etiketten for den dannede opførsel. De forbinder sig med de fine. De gør tingene på den *rigtige* måde, og deres enkle begreber om hvad der er rigtigt og forkert låner de fra samfundets normer, eller endnu bedre, fra det de opfatter som Guds love, og dem holder de sig stædigt til hele deres liv.

Når det drejer sig om religion så har barne sjæle en tendens til fundamentalisme og strikse bogstavtro sekteriske holdninger. Troen på personificeringen af en guddom er mere almindelig for denne alder end for nogen anden. For dem virker Gud menneskelig - som en der er magen til dem selv: ganske vist mere vidende og kraftfuld end de andre, for at virke overbevisende, men stadig bare et glorificeret menneske. De tror også på de onde kræfter, og disse kræfter bliver også typisk personificeret i en menneskelignende fremtoning, som en "Satan figur". "Guds Ord" - som står skrevet i Bibelen eller i en anden hellig tekst - fortolkes bogstaveligt som ufejlbarlig: "*Saa siger HERREN*" "*Gør derfor omhyggeligt saaledes, som HERREN eders Gud har paalagt eder, uden at vige til højre eller venstre følg altid den Vej, som HERREN eders Gud har paalagt eder at gaa*".*) Den formodede kamp mellem godt og

ondt, rigtigt og forkert, mørke og lys, (dualismen), er et stort problem for barne sjæle. Inden for religiøs filosofi er barne sjæle legalistiske - det vil sige de lever efter eksterne regler, der rummer en lang liste over hvad man må og ikke må. Det gør de, for de evner endnu ikke at leve efter deres egne indre moralske standarder - De er stadig for unge af sjæls alder til at have udviklet deres egne dybe etiske principper og samvittighed. Og da de endnu ikke har udviklet deres samvittighed, har de en tendens til at være meget selvretfærdige. De tror virkelig på frelse og forbandelse, og de arbejder for frelsen. Oral Roberts, er en syvende niveau barne sjæl, han er et bemærkelsesværdigt eksempel på barne sjælens opfattelsesniveau. Enlige barne sjæle foretrækker at søge deres partner i evangeliske eller fundamentalistiske kirker.

**) Ordret gengivelse fra Gl. Testamente årgang 1917 ;-D*

Barne sjæle foretrækker at leve et enkelt og ukompliceret liv. De tager det arbejde de kan få, og gør hvad der er behov for. De er ikke de muntre og sprudlende typer, tværtimod føler de sig ringere end andre og kan finde at livet kan være ydmygende. Og selvom de har stærke følelser for livet, kan de sommetider opfatte verden som et skræmmende og deprimerende sted.

Barne sjæle har tendens til at undgå øjenkontakt - og enhver anden form for kontakt med andre. De føler sig ikke trygge med fysisk nærhed, hengivenhed, og ærlig seksualitet. De skaber og følger reglerne for pli og høflighed: dels for at holde folk på en vis afstand og dels for at deres adfærd ikke skal skabe overraskelser for andre. Barne sjæle har svært ved at håndtere andres adfærd hvis den ligger uden for deres egne snævre rammer.

Barne sjælens politiske opfattelse er også ret konservativ, hvis ikke den ligefrem er reaktionær. Et fremragende eksempel fra nyere tid er "The Moral Majority" (i dag: "Tea Party bevægelsen"), der var en organisation af ultra-højreorienterede konservative, der blev ledet af Jerry Falwell, som var en pågående barne sjæl i sit syvende og sidste barnesjæls niveau, han var både politisk aktivist og

evangelist. Disse bevægelser forsøger at påvirke regeringen til at "gøre det rigtige" som for dem er en moralistisk politik der går ind for, anti-abort lovgivning, hårdere straffe for de kriminelle, mere modstand mod de "onde kommunister" og så videre. Barne sjæls alderen har et anstrøg af en afvisende diskriminerende og skeptisk attitude. På deres egen umodne måde ser de sig selv som kulturens og civilisationens arkitekter, kritikere, og originale tænkere. De ønsker at pålægge alle andre deres egne strenge og snævre normer, fordi i deres øjne, er det perfekte samfund det samme som et lydigt samfund - hvor man skal være tro mod den retfærdige lov. Der gives ikke megen plads til demokratiet, ytringsfriheden og individuelle frihedsrettigheder hos dem. Barne sjæle tror på regeringen som en moralsk nødvendighed - hvor civile lovovertrædere bliver betragtet som onde syndere. De har endnu ikke den nødvendige dybe forståelse der skal til, for at kunne bidrage til en retfærdig politisk filosofi. De unge- og modne sjæls aldre, der kontrollerer de fleste regeringer rundt om i verden, betragter for det meste barne sjæle som umodne, så de tages ikke særlig alvorligt som en gyldig politisk kraft. Desuden omfatter barne sjæle kun omkring toogtyve procent af befolkningen, mens unge og modne sjæle tilsammen udgør omkring syvogfyre procent.*)

**) Siden dette blev skrevet har det jo alligevel vist sig at den yderste højrefløj har sat dagsordenen i Amerikansk politik (og andre steder) og det kan evt. skyldes at Phillip Wittmeyer (i hans ellers fremragende fremlægning) glemmer et begreb der kaldes "Manifesteret sjæls alder". Med dette menes, der, at modne og gamle sjæle først manifesterer deres fulde sjælelige modenhed når de når frem til starten af tredive eller senere, (i flere inkarnationer sker det slet ikke), og for andre sker det kun delvist. Så for alle sjæls aldre gælder det at man optræder mere umodent indtil man vokser frem til sit opnåede potentiale fra tidligere liv. Og det rykker jo en hel del ved de procentsatser han her nævner for USA's vedkommende. (Denne manglende manifestering kan hæmmes gennem meget krævende inkarnationer i et stresset eller ugunstigt miljø.)*

Hvor det tidligere blev sagt, at spæde sjæle er godtroende, kan det siges, at barne sjæle er naive, u-sofistikerede og u-nuancerede. Denne naivitet kan ses i deres øjne. De har endnu ikke udviklet en moden opfattelse af "det onde". De ser moralske spørgsmål som enten sort eller hvidt, uden nogen nuancer af grå, og naturligvis identificerer de sig med det hvide - det gode. Alt det de ikke forstår, identificerer de med det sorte - det onde. De film barne sjæle foretrækker, er dem der er "kan ses af alle aldre" - de er rene og jomfruelige: ingen sex, vold, eller dårligt sprog. Barne sjæle kan ikke klare det. Når kampen mellem "det onde" og "det gode" er afbildet i en film der egner sig for barne sjæle, så er det præsenteret meget naivt og enfoldigt. Den sande natur af det onde vil slet ikke være forstået eller værdsat. Nuancerne i de moralske spørgsmål, som opfattes af de ældre sjæle, overser barne sjælene i vid udstrækning. Når noget går galt har de tendens til at skyde skylden på verden: for dem er det "onde kræfter" der er på spil. De har svært ved at acceptere deres egne fejl, da de tror at alt hvad de gør, er rigtigt. Der kommer altid en vis selvretfærdighed i spil her.

Barne sjæle sorterer meget nøje i supermarkedets frugt og grønt, for at sikre sig de får alt det bedste. De spiser de traditionelle fødevarer, der er de "rette" for dig, i stedet for at vælge gourmetvarer og afprøve nye økologiske eksperimenter med deres kost.

Holdningen med at "gøre det rigtigt" gælder også inden for seksualiteten. For det meste har barne sjælen et snerpet forhold til sex, både når det gælder andre og når det gælder dem selv. De er meget moraliserende, barne sjæle betragter selvfølgelig missionærstillingen som den rigtige måde at gøre det på, (med natlampen slukket) og kun inden for ægteskabet. At give sig selv hen til sensuelle fornøjelser anses som urene og uhellige. De er ude af stand til at værdsætte de finere nuancer inden for flirt, romantik, og elskov.

Generelt er barne sjæle ret "forkrampede" om alt i livet. Hvem ville

ikke være stresset over hele tiden at skulle finde "den rigtige måde" at gøre tingene på? De lever efter fremhævede standarder og stereotyper klichéer. Barne sjæle har meget lidt sans for humor.

Som Michael siger, ser barne sjælen sig selv som "jeg" og andre mennesker som "mange andre jeg'er". Betydningen af dette er, at barne sjælen forventer at andre skal være ligesom ham selv og når det viser sig at være forkert bliver han overrasket og forvirret. Han ved ikke hvordan han skal håndtere disse forskelle i andre mennesker. Derfor bliver han klike-agtig. Han undgår folk der ikke er af hans race, nation, stamme, kultur, religion, sociale status, politiske overbevisning, specielle interessesfære, osv. Alle barne sjæle føler sig mest komfortable med mennesker af deres egen slags. Deres identitets følelse forstærkes af de grupper de tilhører. De opfatter forskellene i andre mennesker som onde, og de afskyr dem for det. (De kan derfor være temmelig racistiske.)

I udseende, hvis de er velopdraget, vil barne sjæle altid forsøge at se pæne og veltrimmede ud - være godt klædt, pæn frisure, velfriseret - på en barnlig og uskyldig måde. Hvis de ikke er velopdraget, vil de i stedet gøre rå forsøg på at se respektindgydende ud. I begge tilfælde mangler de evnen til at få et mere moderne og raffineret udseende som mange ældre sjæle har.

Barne sjæle kan lide at være sammen med børn. Disse to grupper relaterer godt til hinanden, fordi de deler et enkelt verdenssyn og har ret umodne opfattelser af livet. Ligesom børn, er barne sjæle troskyldige og uskyldige. Barne sjæle bliver ofte involveret i aktiviteter der omfatter børn, såsom grundskole-lærer, daginstitutions medhjælper, pige- eller drenge spejder, spejder leder og lignende. Barne sjæle har deres berettigede plads i verden, ligesom teenagere har. Det er en vanskelig tid, helt sikkert, men det er et nødvendig trin i deres modnings cyklus.

Som børn er barne sjæle typisk de ideelle studerende, fordi dette hører med til "at gøre det korrekte". Når de vokser op og får et job, gør de det fint som pligtro medarbejdere i underordnede erhvervs

stillinger, der ikke er alt for krævende. De ønsker typisk ikke at få en livslang karriere som sådan, men de elsker at vise for andre hvad de duer til, så de foretrækker at gøre et godt stykke arbejde for en anden, der vil tage ansvaret for dem og træffe de store beslutninger. Selv om de har en høj mening om sig selv, "i den store stygge verden der er under indflydelse af Djævelen", så afstår de fra at forsøge sig med succes i det barske erhvervsliv, hvor den store fisk æder den lille, dette ville være for ugudeligt for dem. Denne form for aktivitet er for det meste overladt til den unge sjæl, som vi nu skal se.

Måske fødes der stadig enkelte barnesjæle på Jorden, men det skulle ophøre snart. Ifgl. Hypnoterapeuten Dolores Cannon vil de yngste sjæle begynde at inkarnere andre steder og fortsætte deres udvikling der, på grund at Jordens ændrede energifrekvens.

Den Unge Sjæl



Efter pubertetsalderen opstår tidspunktet for de unges voksenliv. Meget, af det der kan siges om unge sjæle, kan også siges om unge voksne mennesker indtil de bliver midaldrende. De unge sjæles livsopfattelser og aktiviteter svarer til beskrivelsen af mennesker der befinder sig i tyverne og starten af trediverne. Efter at have gennemlevet teenageårene, og forladt forældrene for at begive sig ud på egen hånd, begynder den unge voksne at opbygge grundlaget for sin karriere, sit hjem og sin familie. Han finder sin plads i samfundet, skaber sin succes, og sætter sit præg på verden. Dette er en meget udfordrende fase.

Unge sjæle har en kulminerende livsenergi hvad angår fysisk fremdrift. Efter at de nu har integreret livserfaringen fra de to foregående sjæls aldre, søger de nu efter at tæmme omverdenen. Unge sjæle er civilisationen arkitekter, imperiernes bygherrer, erhvervslivets og samfundsøkonomiens ledere. Deres grundlæggende motivation er materialistisk, og de vil arbejde

utrætteligt for at opnå deres materielle gevinster. Dette er den alder hvor de er mest tilbøjelige til at ende som "arbejdsnarkomaner", de befinder sig konstant i en tilstand af uro, og i mere end nogen anden sjæls alder, er de konstant på jagt efter nye materialistiske mål. Unge sjæle føler sig hjemme i den fysiske krop - kødet er deres legeplads. De kan virkelig lide tilværelsen på denne planet. De mest populære interesser for dem er jordnære ting som folkestyret, erhvervslivet, juraen, sport, politiarbejde og ikke mindst penge.

Unge sjæle har tendens til at skille sig ud fra andre. De ser sig selv som noget særligt. De foretrækker at være sammen med andre der deler deres livsopfattelse, og de undgår dem der ikke passer ind i deres klike. I den unge sjæls alder er de kræsne og kritiske over for hvordan tingene foregår i deres liv. De vil gerne gøre tingene rigtigt og har svært ved at blive tilfredse med sig selv. De er eftertænksomme og omhyggelige med det de laver, men de er mistroiske overfor den verden de lever i og de reagerer primært ud fra deres mentale tanker om den.

Unge sjæle ønsker at vinde andre folk over på deres side, således at disse ender med at påtage sig deres synspunkter og retter sig ind efter dem. Den unge sjæl opfatter mennesker som "mig" og "dig", og ønsker at omforme "dig" til "mig". Den unge sjæl ønsker at organisere folk sammen til et samfund, en civilisation, eller et selskab. De mener at enhver person skal kende sin plads i hierarkiet. De tror så meget på den slags, at de er villige til at kæmpe for at overbevise andre om at de skal gøre det på deres måde. Krige er for det meste et produkt af unge sjæle (sommestider også barne sjæle). Nationalisme og imperialismen hærger i denne modnings fase. Hvis de unge sjæle ikke kan erobre dig i erhvervslivet- eller i den økonomiske verden, så vil de erobre dig i den militære verden. Således vil Det unge sjælelige amerikanske lederskab have, at hele verden skal følge deres ideologi. De kalder det kampen for friheden og liberalismen, men hvad de unge sjæle inderst inde mener med dette er, at de ikke ønsker at andre skal komme her og fortælle folk hvad de skal og ikke skal, det vil de

selv have lov til, og da de selv ønsker denne liberalisme så kæmper de for at alle andre skal have den også. Men overfor dem, står så det unge sjælelige russiske lederskab, der ønsker at omforme hele verden efter sit socialistiske synspunkt, som efter deres mening er for alles bedste. Men i virkeligheden er begge disse tilsyneladende ædle ideologier blot undskyldninger for, at alle skal "gøre det på min måde" i den mest ekstreme yderlighed.

På denne planet og her i USA, er der flere unge sjæle end nogen anden sjæls alder. Mellem 40 og 45 procent af befolkningen er unge sjæle. Det planetariske gennemsnit er ung på femte niveau.*) Derfor er de den mest udbredte og almindelige sjæls alder. Det er dem der former samfundet. Faktisk er unge sjæle meget optaget af hvad der er normalt. De ønsker i høj grad selv at blive betragtet som normale, og de ønsker også at alle andre skal blive til det de anser for at være normalt. Unge sjæle kan ikke lide spæde sjæle og specielt ikke gamle sjæle, fordi disse er de mest ekstreme i deres øjne. Men dette er blot endnu et af deres "gør det på min måde" forlangender. Unge sjæles humor er at gøre grin med folk der er anderledes. Der gemmer sig en vis fortrængt fjendtlighed i dette, og en mangel på forståelse. De følger normalt alle kulturelle normer fra det sociale samfund, såsom ægteskab, religion, jura, politik, uddannelse og familie. Unge sjæle finder det sørgeligt, når spæde sjæle eller gamle sjæle ikke følger samfundets normer.

**) Dette tal stammer fra starten af firserne, lige nu skulle gennemsnittet være ved at tippe over til den modne sjælsalder, fordi siden dengang skulle der være født ekstra mange modne og gamle sjæle og den gamle generation fra 2. verdenskrig er ved at forsvinde. Se bl.a. Jeshua Kanaliseringerne og mange andre kilder.*

Blandt de unge sjæle der er funktionærer, er det først og fremmest vigtigt for dem at få et fornemt CV uanset hvad de ellers har planer om at gøre i sit liv. Andre unge sjæle der søger positioner der kan fremme deres ambitioner, stræber også efter at få en officiel anerkendelse. Unge sjæle vælger sig en offentlig uddannelse der ligger på grænsen af deres intellektuelle formåen. De vil være

meget fokuseret på at få gode karakterer. Dette kan faktisk være vigtigere for dem end det de rent faktisk får lært. De vil stræbe efter at være medlem af universitetets hemmelige broderskab, fordi der vil de møde nogle af deres fremtidige forretningsforbindelser. Efter endt uddannelse, når deres karriere er i gang, vil de melde sig ind i sit erhvervs brancheforening. Der vil de skabe endnu flere forretningsforbindelser. Yderligere forbindelser vil blive dannet med medlemskab i organisationer som, the Chamber of Commerce, Odd Fellow, Frimurer logen og alle mulige andre ordener og loger om dette og hint, Lions Club, diverse erhvervsnetværk som LinkedIn og så videre - klubber af alle mulige slags. Disse er alle af ung sjæls typen, organisationer der er dannet med det formål at opnå penge, magt og andre materielle mål. For det afhænger jo i sidste ende af hvem du kender, hvis du ønsker at komme foran i denne verden. De har desuden tendens til at bo i de samme kvarterer. "Yuppie" fænomenet er også en manifestation af den unge sjæls alder. De deltager i finansielle seminarer, supersælger workshops og lignende. De investerer i aktiemarkedet. De forsøger at være "professionelle", og hele deres liv er lig med deres karriere.

Den unge sjæl udstiller sine eksamensbeviser, medlemskort certifikater og andre legitimationsoplysninger på væggen i sit kontor. Trofæer af enhver art bliver også vist frem. De ejer statuskæledyr, spiser gourmet fødevarer og drinks, ejer fancy eller sporty biler, og køber boliger der skal fyldes op med eksotiske møbler. De foretrækker at deltage i status sportsgrene som golf og tennis på Country Club. Disse er alle symboler på succes i livet. Et par reklameslogans for unge sjæle er: "Klæder skaber folk" og "Diamanter varer for evigt". Unge sjæle er de mest udprægede konkurrencemennesker af alle, og derfor skaber de også et hierarkisk konkurrencesamfund for alle andre. Uanset hvilken organisation de befinder sig i forsøger de at klatre til toppen af den. De er de mest villige deltagere i det såkaldte "rotte ræs" efter magt og prestige.

Fagbevægelser er måden at få tingene til at ske på for unge sjæle af arbejder klassen - en anden udformning af "gør det på min måde".

Igen er processen sammenslutninger - at gøre alle til medlemmer af et team, fordi mange gør os stærke så længe alle ved hvor de hører hjemme og opfører sig som en enhed.

I politik har den unge sjæl tendens til at søge mod midten eller konservatisme (altså der hvor de får størst indflydelse), og ikke mod de ekstreme reaktionære eller yderliggående partier. De er hverken fornyere i form af at være fremadstræbende eller bagudstræbende. Tendensen går snarere efter at styrke bureaukratiet i regeringen i et forsøg på at opretholde status quo over magten og dette er igen et ønske om at opretholde normale tilstande. Patriotisme og nationalisme er i høj grad en del af deres tankegang. Den politiske arena er måske det bedste sted for unge sjæle at bruge deres muskler, hvis ikke det er i erhvervslivet. I politisk filosofi sætter de normalt den teknologiske fordel over miljøhensyn. De favoriserer industrien frem for økologien. Som arbejdsgivere favoriserer unge sjæle det de opfatter som godt for selskabet, over det som er godt for den enkelte medarbejder.

Selv om de er mere avancerede end barne sjæle og spæde sjæle, så har unge sjæle stadig en forholdsvis simpel forestilling om livet. De er sjældent indadvendte nok til at sætte spørgsmålstejn ved deres egne motiver. De værdsætter materiel succes så meget, at de normalt ignorerer de emotionelle, psykologiske og åndelige impulser der er inden i dem selv og i verden omkring dem. De er kun sjældent involveret i erhverv der drejer sig om mental sundhed. Og når de endelig er, vil det mest være gennem psykiatrien - hvor de ordinerer medicin til at manipulere med sindet gennem kroppen. De går sjældent til psykologisk rådgivning, og hvis de alligevel gør, så er det normalt nok at give deres tilstand en diagnose. De går ikke med til rent faktisk at dykke ned i deres problemer for at helbrede dem, det må altid vente til en anden gang. Deres behov er forholdsvis enkelt, det drejer sig kun om materielle besiddelser og "succes". Deres liv er lagt an på handling frem for tanker og følelser. De erfaringsmæssige opgaver som den unge sjæl skal tilegne sig, drejer sig hovedsagelig om at gøre noget fysisk. Derfor vender deres opmærksomhed primært udad, og deres beskæftigelse

drejer sig mest om at manipulere med omgivelserne.

Unge sjæle er forelsket i det fysiske riges blændværk - nye biler, fine huse, smart tøj og så videre. De ønsker at se godt ud i andres øjne. De har som regel nyklippet hår, er nybarberede og fine i tøjet, et "all-American" udseende. Jakkensæt og dokumentmapper er et kendemærke for unge sjæle. Korrekthed og elegance er af allerstørste betydning. Af fysisk udseende fremstår Ken og Barbie dukkerne som idealbilledet på unge sjæle. Kig på forsiderne af Cosmopolitan Magazine - De er alle sammen glamour-søgende unge sjæle. Alt dette viser den unge sjæls status- og klassebevidsthed. Alle skal gøre opmærksom på sin rang i det hierarkiske unge sjælelige samfund.

Når unge sjæle søger mage, sker det enten på kontoret eller i single barer efter kontortid. Unge sjæle opfatter kærligheden som erotik - efter playboy filosofien - glamour, romantik og sex som man ser det i tusindvis af reklamer, film og tv-shows. De forsøger at udleve den amerikanske drøm i deres familieliv (som bliver til endnu et statussymbol): de bliver gift med en attraktiv person køber et dyrt hus, får to eller tre intelligente, flotte børn, og fremstår selv som familiens overhoved. Unge sjæle forstår det ikke, når denne drøm viser sig at være en illusion.

Det store flertal af tv-shows er produceret af unge sjæle, de er sponsoreret af unge sjæle, og de henvender sig til unge sjæle. "sæbeoperaer" er underholdning for unge sjæle. De fleste virksomheder i Amerika og verden drives af unge sjæle, for de er de mest ambitiøse af alle når det gælder fysiske udfoldelser. Alt hvad der sælges bliver produceret i unges sjæles virksomheder. Unge sjæle mangler dog reel fantasi. Deres værker er uinspirerede og stilistiske. De mangler ægte innovativ kreativitet. Når en moden sjæl skaber et hit med et avantgarde produkt eller en ny form for service, så springer unge sjæle straks ind på banen og kopierer det i rå og simple efterligninger, for at tjene penge på det. De skaber ikke selv nye veje. De skaber kun kopier af tidligere succeser uden egentlig at forstå hvorfor det virkede. De bruger de

"gennemprøvede" ideer, indtil det løber ud i sandet og ikke virker mere.

I dette land (USA) er unge sjæles religion primært mainstream protestantisme. Traditionelle trossamfund er tilholdssted for unge sjæle. Intet kontroversielt eller foruroligende her! Der skabes en masse gode forretningskontakter her. Unge sjæle er modstandere af modne sjæles forsøg på at reformere kirken. Unge sjæle forsøger at omvende andre - og konvertere dem til deres egen tro. Evangelisten Billy Graham er en ung sjæl på syvende og sidste niveau, han er et godt eksempel på den religiøse opfattelse i denne fase af sjælens udvikling.

Unge sjæle ældes ikke med ynde. Efter at have tilbragt hele deres ungdom i jagten på materiel rigdom, forsøger de at hænge fast ved deres ungdommelige udseende med sundhedsmæssige kure såsom kost, motion, vitaminer og kurbade. Når de bliver midaldrende er det vigtigt for dem at forblive unge.

Hvis det passer at formørkede sjæle ikke længere får lov til at inkarnere på denne klode, så vil der være mange sjæle fra denne gruppe der fremover må inkarnere andre steder.

Den Modne Sjæl



Efter årene med ungdom og tidlig voksenalder kommer tidspunktet hvor man er midt i livet. Meget af det der kan siges om modne sjæle svarer til det der bliver sagt om midaldrende mennesker. De befinder sig på toppen af deres liv: hinsides ungdommens dumheder og før alderdommens forfald. Ligesom mennesker i fyrrerne og halvtredserne, har de allerede opbygget en stor del af den livserfaring de er her for at få. Det vil sige at de har underbevidst adgang til en dybtliggende erfaring der ikke er til stede hos de yngre sjæle. Derfor er deres livsopfattelse ret avanceret. I stedet for at se fremad og udad, ligesom de yngre sjæle, er de begyndt at se mere bagud og indad. De vurderer jævnligt om deres livsmål bliver nået, og hvad de ville gøre anderledes hvis de kunne starte igen. De har en stærk tendens til at være (mentalt) indadvendte og denne uophørlige selvevaluering kan føre til psykiske problemer. Modne sjæle befinder sig så at sige i en "midtvejs krise" på modnings-skalaen. Modne sjæle laver en masse justeringer undervejs i deres liv.

Modne sjæle forsøger at forstå alt. Der er meget lidt der undslipper deres opmærksomhed. De steder som modne sjæle vender sig imod for at søge efter svar, er for eksempel biblioteker og universiteter. Modne sjæle tror stærkt på uddannelse. De søger uddannelse af en anden årsag end unge sjæle gør. Unge sjæle søger uddannelse for at fremme deres karriere. De fleste modne sjæle søger uddannelse og viden for deres egen skyld. De har et ægte ønske om at forstå. Det behøver ikke altid at være i en offentlig institution de søger viden, da dette ofte virker alt for struktureret og begrænset for dem, for "ung-sjæls-agtigt". De søger tit viden på egen hånd, læser bredt eller går på aften-skole (eller Højskole), hvor de kaster sig over ethvert emne der interesserer dem. Dette vælger de ofte at gøre frem for at søge en formel uddannelse. De kurser som modne sjæle tager, er mindre tilbøjelige til at give fast arbejde, og i modsætning til unge sjæle, mere tilbøjelige til at være for deres personlige interesses skyld. Modne sjæle bekymrer sig mere om hvad de lærer, end om de titler uddannelserne giver dem.

Modne sjæle er søgende hele deres liv. De har en trang til at "finde sig selv" og "udtrykke sig". Personlig tilfredsstillelse er deres konstante søgen. Men dette opnår de aldrig helt at få, til deres fulde tilfredshed. Problemet er at modne sjæle er komplekse - dette er det mest komplekse stadie i hele cyklussen. Der sker så meget i deres psyke som andre mennesker ikke kan forstå, og som de heller ikke selv forstår. Den modne sjæls-alder er den mest udfordrende af alle. Modne sjæle er urolige, følsomme og sårbare.

På grund af deres psykiske følsomhed og kompleksitet, udstråler modne sjæle ofte en masse forvirring til deres omgivelser. Af samme grund bliver de ofte betragtet som neurotiske. Al deres psykologiske affald bliver de ved med at endevende i deres hoveder. Den modne sjæls nødvendige erfaringsdannelse vedrører i høj grad følelser. De kæmper med deres emotionelle blokeringer. De tilhører den sjæls alder der har mest behov for at søge psykologisk rådgivning til deres emotionelle vanskeligheder. De fleste mennesker der går til psykolog for at få rådgivning er modne

sjæle, og størstedelen af psykologerne selv er også modne sjæle - som også har en masse psykologiske problemer de kæmper med. Der dukker en masse psykologiske udfordringer op til overfladen i den modne sjæls alder, som skal behandles på et bevidst niveau. Hvis vedkommende ikke evner at klare dette, vil han ofte ty til alkoholisme eller stoffer som en flugtvej. Denne bedrøvelige metode er mere udbredt i denne sjæls alder end i nogen anden. I modsætning til unge sjæle, så kan modne sjæle normalt ikke få sig selv til at forvolde fysisk skade på andre mennesker, så de vender ofte de frustrationer de har over andre, ind i sig selv.

Begreber og problemstillinger som yngre sjæle ville glide let hen over som meningsløse, er meget vigtige for modne sjæle. For eksempel er den unge sjæl noget nær anti-psykologisk - han finder tilfredsstillelse i de materielle ting. Han sætter sjældent spørgsmålstejn ved sine egne eller andres motiver. Men den modne sjæl leder efter en større mening med livet, den ønsker at forstå betydningen af alt og hvorfor folk gør som de gør. De modne sjæle bekymrer sig generelt mere end nogen anden sjælsalder - De bekymrer sig om planetens problemer og ønsker at redde den, de bekymrer sig om andre mennesker og ønsker at hjælpe dem, de bekymrer sig om deres eget velbefindende og ønsker at forbedre det. Modne sjæle er åbne for alle forslag, og de er tilbøjelige til at lede efter pragmatiske løsninger på deres problemer, frem for at bruge offentlighedens firkantede løsningsmodeller som de unge sjæle gør.

Da de modne sjæles bevidsthed er relativt udviklet, er deres adfærd meget etisk. De arbejder med de fine nuancer i de menneskelige relationer. De værdsætter andre menneskers følelser og meninger. Det gør ondt på dem når andre ikke tænker godt om dem, selv om det er rigtigt at de godt kan være ret rebelske af natur og endda lidt oprørske. Alligevel kan modne sjæle ikke helt løsrive sig fra en følelse af social forpligtelse.

Selvom relationer, viden og emotioner udgør modne sjæles primære bekymringer, så har de et arbejde for at leve, men det er

ikke med samme begejstring som hos den unge sjæl. De har ikke viljen til at sætte alt ind på en karriere for at stige til toppen. Hvis en moden sjæl ender som arbejdsgiver, har han tendens til at betragte trivslen for den enkelte arbejder, som vigtigere end trivslen for virksomheden. Han kan have politikker og programmer i virksomheden der skal fremme det gode i medarbejderen, så han trives og derved blive mere effektiv.

Sammenlignet med yngre sjæle, så har den modne sjæl en anden type bevidsthed. Den modne sjæl er altid interesseret i at lære mere. Den er hele tiden på jagt efter mere viden. Modne sjæle ønsker at opfatte sig selv som velinformerede mennesker, og de svælger i alle de nyerehvervede forståelser de opnår. I de senere niveauer af den modne alder søger de næsten altid efter svar på livets store spørgsmål, på en måde som kun få mennesker i de mere primitive cyklusser gør. Det bevirker ofte at de involverer sig i visse metafysiske praksisser, indsigter og bestræbelser. Ved metafysiske menes der alt fra psykologi og religion til det psykiske.

Modne sjæle betragter verden som en velfungerende maskine og de kan ikke lide afbrydelser og forstyrrelser af tingenes naturlige rytme. De værdsætter viden og information meget højt og de er altid på udkig efter mere. De lever efter deres impulser og luner og de betragter sig selv som urokkelige bastioner for solidaritet.

Modne sjæle er så psykisk afstemte med andre mennesker, at de oplever andre mennesker empatisk som de oplever sig selv. Dette er ikke tilfældet for mennesker i de yngre sjælsaldre. På grund af denne intuitive opfattelsesevne, er modne sjæle meget sensitive over for hvem de beskæftiger sig med. De bliver let forstyrret af "vibrationerne" fra andre mennesker som de ikke harmonerer med. Hvis de føler sig ukomfortabel i selskab med en anden, vil de foretrække at forlade stedet, med mindre de føler sig forpligtet til at blive. Modne sjæle har brug for et fristed i tider med psykisk stress, hvor de kan beskytte sig selv. Dette kan være et roligt sted som de trækker sig tilbage til, eller et hyggeligt kammeratskab med en nær ven.

Modne sjæle er meget relations-orienterede og de søger kammeratskab blandt ligesindede venner. De anser ofte deres relationer som det vigtigste i deres liv, i modsætning til de unge sjæle, der har tendens til at prioritere deres karriere højere end alt andet. Modne sjæle opbygger deres liv omkring deres venner og de sociale kontakter der deler deres interesser. Derimod er familieslægten, som er meget vigtig for de tre yngre sjæls aldre, mindre vigtig for de modne sjæle. Når modne sjæle søger en mage, er det ikke for at opbygge sin status, som det ofte er tilfældet hos de unge sjæle, modne sjæle gør det for kærlighedens skyld. Det er usædvanligt for en person der er yngre end den modne sjælsalder at opleve ægte kærlighed til sin partner. Modne sjæle vil have en de kan få et meningsfyldt forhold med, frem for blot en person der skal opfylde en stereotyp ægteskabsrolle, de er ikke til arrangerede ægteskaber som yngre sjæle. Et godt sted for ældre sjæle at møde andre til venskab og parforhold er i forskellige former for skoler eller biblioteker. Andre steder ville være i uformelle og løst organiserede single grupper, hvor de kan lære hinanden at kende som venner, før de bliver kærestes. Natklubber appellerer ikke så meget til dem. Modne sjæle søger efter en mage for livet.

Modne sjæle har en højtudviklet sans for humor, og de har let ved at grine. Den form for humor de foretrækker, er "situations komedie" der involverer sociale relationer. De kan lide at drille og joke med deres venner. Deres drillerier er sjældent fjendtlig eller nedgørende, som det kan være hos unge sjæle. Den type film som de foretrækker, er prisvinderen med den dybde mening og originalitet, den er som regel også fremstillet af modne sjæle - de er ikke til de overfladiske action film der er produceret af unge sjæle.

Modne sjæle er meget involveret i verdens forskellige anliggender, men de har et stort behov for et roligt tilflugtssted, hvor de kan trække sig tilbage i tider med stress. De kan lide at have en hytte i skoven eller ved søen, hvor de kan holde ferie fra rotte ræset. De stræber ikke efter materielle ting eller har et ekstra hjem som status, som de unge sjæle, men de har brug for at have et refugium, et

tilflugtssted. Modne sjæle jagter mindre håndgribelige ting end blot materielle besiddelser.

Modne sjæle er ikke så tilbøjelige til religiøsitet og hvis de overhovedet går til nogen organiseret religion så foretrækker de frikirker frem for almindelige kirker. Dette kan være kirker for udogmatiske og rolige trosretninger som f.eks. unitarianisme. I deres søgen efter sandheden kan modne sjæle også eksperimentere med det mere uortodokse inden for New Age. Modne sjæle har en stærk følelse af moral og etik, men det er en situationsbestemt indfølelse uden faste regelsæt, som yngre sjæle og især barne sjæle væmmes ved.

Politisk er modne sjæle "venstreorienterede" - måske endda kommunistiske. Den idealistiske hippie æra i 60'erne var et modent sjæls fænomen. Ofte boede de i kollektiver eller bofællesskaber. Modne sjæle afstår fra at kæmpe i krige, fordi de betragter hele menneskeheden som deres brødre og søstre. Af samme grund har de også tendens til at være pacifister - uden at det sker på en militant måde som en ung sjæl kunne finde på. Selvom de elsker frihed, så affinder de sig som regel med andres dominans, frem for at kæmpe for denne frihed. Et klart eksempel på dette så man i sovjettidens Rusland, hvor modne sjæle, som udsjorde størstedelen af befolkningen, affandt sig med de dominerende unge sjæle der styrede regeringen.

Modne sjæle er samfundets avantgarde. Det er dem der yder de virkelig nye bidrag til fremmelse af kulturen. De er de inspirerede visionærer inden for alle mulige områder af samfundet - det være sig inden for det videnskabelige, det religiøse, det politiske, det teknologiske, det kunstneriske, det filosofiske, det humanitære eller det økonomiske - det er de modne sjæle der går i spidsen, er på forkant og stiller sig på barrikaderne. Modne sjæle fører ofte kampagner for at reformere samfundet. De udgør kernen i miljøforkæmper bevægelserne, "nej til kernevåben"-bevægelserne, atommarcherne mod atomkraft, og andre lignende bestræbelser på at redde verden. Når det drejer sig om at se værdien af livets

åndelige aspekter, er de langt foran de unge sjæle, men trods det involverer de sig i mange fysiske anliggender, i deres kampe for at gøre planeten til et bedre sted at være. Gamle sjæle, på den anden side, har stort set opgivet verden i materiel forstand, som vi nu skal se.

Den gamle Sjæl



Findhorns grundlæggere...

Ved afslutningen af et fuldt liv kommer tidspunktet for alderdommen. Meget af det der kan siges om en gammel sjæl, passer på det der bliver sagt om et gammelt menneske. Normalt har gamle mennesker besøgt mange steder og gjort mange ting og på grund af dette brede spektrum af erfaringer, er de en guldgrube af visdom og forståelse. Men til trods for deres store kompetence udretter de normalt ikke meget. På grund af legemets alder, er der ofte en træthed over dem der begrænser de store udfoldelser. De er mere stille end de yngre sjæls aldre, de har en mere afslappet livsstil, og de er mere afdæmpede i deres måde at udtrykke sig på. De har mildnet sig meget i forhold til deres yngre dage. Ungdommens energi og entusiasme er næsten væk. Dette er meget lig de gamle sjæle. Gennem deres underbevidsthed har de adgang til en stor erfaringsrigdom. Ofte bliver de vejledere der videregiver denne viden og visdom til andre, (på en måde der kan vække dem), men for det meste kun til et begrænset antal søgende der eventuelt spreder det videre til andre - de har ikke så meget energi eller lyst til at stå på den store scene og bringe deres indsigt ud til hele

verden. I de sidste niveauer kan de gamle sjæle ligefrem være så verdens-trætte, at de er parate til bare at lægge sig ned og dø. På samme måde som en person i det sidste årti af sit liv, således "trapper den gamle sjæl lidt ned" og "går på pension" så at sige. De forbereder sig til døden og afhænder deres fysiske ejendom og binder løse ender sammen. Efter mange inkarnationer, er den gamle sjæl i gang med at bane vejen for det endelige brud med det fysiske plan.*)

*) *"salige er de sagtmødige, thi de skal arve jorden" Blev der engang sagt. Andre siger at det gælder om at slippe ud af karmahjulet og Jordens "Fængsel" så hurtigt som muligt. Som det er nu, er Jorden omgivet af en masse tunge energier, der gør det hårdt for modne og gamle sjæle at være her, (til trods for den fantastiske skønhed der findes). Men mange har den opfattelse at Jordens energier er i fuld gang med at blive lysere. Springet fra middelalderen og frem til nutiden er kæmpe stort energimæssigt set, og i fremtiden skulle det blive endnu større. Det er netop det lysarbejdernes mission går ud på, (som man kan læse om i Jeshua Kanaliseringerne). Så måske bliver Jorden et mere behageligt og attraktivt sted for højtudviklede sjæle at komme på visit i fremtiden, så de kan mindes de mange oplevelser de havde her. Alle de smukke håb der findes i mange mennesker for Jordens fremtid kan jo næsten kun manifestere sig til noget virkelig vidunderligt. Vi får se.... (JJ.)*

Ikke ulig den spæde sjæl, men af andre årsager, så er det sjældent at en gammel sjæl giver de store direkte bidrag til samfundet eller kulturen. Grunden til dette er, at de i høj grad har opgivet verden. De synes ikke det er umagen værd at bruge en masse energi på ting der ikke holder. Fysiske ting vil alligevel bare forgå så hvorfor investere i det? Det andet problem er, at de er så avancerede i deres visioner, at folk ikke er i stand til at fange det geniale i deres bidrag. Når de forsøger, går det upåagtet hen af det store flertal og af offentligheden. Gamle sjæle ved dette og de orker ofte ikke at få folk til at fange ideen. Yngre sjæle, som i vid udstrækning styrer samfundet, forstår ikke gamle sjæle, de betragter dem og deres

visioner som excentriske. Gamle sjæle bliver anset for at være for "langt ude", hvis de prøver at gøre sig bemærket. Yngre sjæle har alligevel for travlt til at stoppe op og virkelig lytte til de gamle sjæles visdom. Derfor er gamle sjæle sjældent de store banebrydere inden for samfundet og kulturen. Som forholdet er mellem unge og gamle mennesker, så har de unge så travlt med alle deres ting, at de ikke har tid til at lytte til de gamle mennesker. Så de gamle mennesker opgiver efterhånden at kommunikere med dem. Af samme grund har gamle sjæle ofte problemer med deres selvværd, for deres opfattelser og værdier deles ikke af resten af samfundet.

Den gamle sjæl er ofte en enegænger

Socialt er gamle sjæle ofte enspændere. De går deres egne veje, de interesserer sig ikke meget for de samfundsmæssige normer. De er en sjælden race der kun omfatter omkring elleve procent af befolkningen. De befinder sig i udkanten af samfundet og de indordner sig tilstrækkeligt efter reglerne i deres kultur til, at de kan leve uden at få problemer med den. De har en afslappet karakter og har meget lidt tilknytning til kolleger og naboer. Selv deres tilknytning til beslægtede er ganske svag. Generelt undgår de tunge forviklinger med andre mennesker. Når de bliver involveret er det på grund af en stærk åndelig binding. Med dette menes der enten, at det er en karmisk binding (fra et tidligere liv), eller hvad Michael kalder for en "aftale" - en kontrakt der laves inden inkarnationen begynder om at gennemføre et bestemt forhold på Jorden. En særligt kontrakt som Michael nævnte er at gamle sjæle søger efter at blive forenet med de andre sjæle fra deres åndelige enhed. Når gamle sjæle søger kammeratskab, sker det ofte i de alternative miljøer som f.eks. metafysiske grupper, selvudviklings klasser, psykiske kontaktgrupper, og så videre. Her vil de være mest tilbøjelige til at møde andre de har åndelige forbindelser med. De prøver at opsøge de få andre der er ligesom dem selv, for at danne et netværk af mennesker der har de samme interesser. Dette sker normalt ikke med henblik på at skabe business som hos de unge sjæle, heller ikke for den psykologiske komfort som det er tilfældet hos de modne sjæle, men blot for at dele selskab med andre gamle

sjæle. Når gamle sjæle holder "fest", sidder de normalt bare og snakker sammen. I dating situationer, behøver de ikke at gå nogen steder hen (biografen), eller gøre noget (spille spil) for at udvikle en social intimitet. Hvis grundlaget for en psykisk intimitet ikke opstår hurtigt, vil den gamle sjæl ikke presse på for at udvikle det. Det er svært for gamle sjæle at forene sig med folk de ikke har været sammen med i mange tidligere liv.

Gamle sjæle er individualister - de mener, dybest set, at folk bør gøre hvad de ønsker at gøre, så længe de ikke gør ondt imod nogen anden. Mottoet for den gamle sjæl er, "Du gør hvad du vil og jeg gør hvad jeg vil". De går sjældent i brechen for noget, og de har ingen ønsker om at gå ud og ændre på verden - de lader den bare være som den er. Man kan sige, at de har den ultimative "laissez faire" (lade det være) holdning - de lader naturen gå sin gang og de forstyrrer ikke systemet. "De lever og lader leve" som er et andet passende motto for den gamle sjæl. De organiserer sig sjældent i sociale klubber der har en hierarkisk struktur af ledere og tilhængere, og de tilslutter sig heller ikke organisationer som skal fremme et eller andet. Tværtimod, så danner de løse netværk af venner og bekendte, som de har en fælles interesse med.

Gamle sjæle opererer i en personligheds sfære der er forskellig fra alle de tidligere aldre. De spæde-, barne-, og unge sjæls aldre, befinder sig alle i et aspekt med negative fremgangsmåder. Den modne sjæls alder er i et aspekt med neutrale fremgangsmåder. Gamle sjæle er i et aspekt med positive fremgangsmåder: som skaber syntese. Dette sætter dem i en klasse for sig, idet de "transcendentale-" og "uendelige sjæle,") der også befinder sig i aspektet med positive fremgangsmåder, kun sjældent åbenbarer sig på det fysiske plan ifølge Michael. Og ja, den gamle sjæl fornemmer ofte at han er anderledes. Måske mener han endda at han ikke hører hjemme på denne planet. Gamle sjæle udgør fra 10 til 15 procent af befolkningen.

**) "Transcendentale-" og "uendelige" sjæle er to sjælelige udviklingsniveauer der primært hører hjemme på det åndelige plan*

og som følger efter det gamle sjæls niveau: Eksempler på transcendentale sjæle skulle være: Zarathustra, Gandhi og Sokrates. (mange af vore dages lysarbejdere ligger også på dette niveau) Eksempler på uendelige sjæle er: Buddha, Jeshua, Lau Tse og Sri Krishna.

Den gamle sjæl er meget tolerant over for forskellene i andre mennesker og søger at forene dem. De nyder deres lyst til at gøre hvad de vil og de reagerer på situationer ved at inkludere dem i deres filosofiske indsigt. De er trygge og sikre på deres egne evner. De lægger mærke til verdens enhed og skønhed og de deler deres visdom med andre.

Den gamle sjæl er i færd med at fjerne sig fra sine bindinger med de sædvanlige anliggender i livet. Han føler ikke nogen stærk tilknytning til eller slægtskab med en verden der er besat af yngre sjæle. Han ønsker at frigøre sig og skille sig af med sine materialistiske bindinger. Hans primære motivation er enten udførelsen af nogle specifikke livs opgaver, eller en åndelig finjustering.

Ligesom en barne sjæl, er det usædvanligt for en gammel sjæl at gå efter en karriere i sig selv. Det vil sige, at han godt kan have en langsigtet ansættelse, men det er ikke hans største interesse i livet. Ofte tager gamle sjæle et job der ikke kræver så meget af ham eller udfordrer ham. Dette efterlader ham med nok energi til at forfølge hans virkelige mål, såsom at løse karmiske forviklinger, og finde sandhed og visdom.

Den gamle sjæl har kun få psykiske problemer

Gamle sjæle har meget få psykiske problemer at slås med. Formentlig, er mange af disse blevet gennemarbejdet i tidligere liv. Deres underbevidstheds adgang til deres dybe erfaring, betyder at der er meget lidt de ikke forstår af det der foregår, både ude i verden og inde i den selv. Men gamle sjæle har et enkelt betydeligt problem, og det er at de har anlæg for psykisk depression. Alle

sjæls aldre kan til en vis grad være deprimerede, men særligt den gamle sjæl. Grunden til dette er, at for dem kan livet virke tungt og kedeligt - "livet er en pestilens". De ser at det hele er et spil, en konstrueret situation og de ønsker ikke længere at spille spillet. De har det som om de har set det hele, så hvad er der tilbage at leve for? De unge sjæles jagt på de materielle goder virker helt forgæves for dem, så hvad er der tilbage man kan blive interesseret i? Selv den modne sjæls begejstring over sin nyfundne sandhed synes passé for en gammel sjæl. Denne livslede kan alvorligt begrænse en gammel sjæls lykke og trivsel, og være en kilde til misforståelser for yngre sjæle, der stadig nyder livet på Jorden. Uanset om den gamle sjæl bevidst forstår det med reinkarnation eller ikke, så ønsker han blot at opgradere fra det fysiske plan og komme videre til nye og bedre ting i de højere tilværelsesplaner.

Men de fleste gamle sjæle kommer frem til erkendelsen af reinkarnation på et tidspunkt i deres liv, selv i lande hvor der ikke undervises i dette som en ideologi. Det er muligt for alle personer i enhver alder og niveau at få en fornemmelse af dette metafysiske princip, men for de fleste gamle sjæle synes det intuitivt indlysende. Dette er en af de indsigter der opstår af at have den dybe kontakt med sin underbevidsthed, som den gamle sjæl har.

Den gamle sjæl er nem at omgås

Gamle sjæle er typisk nemme at være sammen med for andre mennesker. De er som regel behagelige partnere, fordi de ved hvordan man kan være venlig. Det værste der kan siges om gamle sjæle er, at de ofte er uafhængige, reserverede og måske endda uengagerede. Yngre sjæle forstår ikke dette, selv om de kan beundre det faktum, at en gammel sjæl kan forblive så cool i situationer, som de yngre sjæle ville blive rystet over. Der er ikke meget ved en gammel sjæl, der kan fornærme en yngre sjæl, selv om der er meget ved ham, den unge sjæl kan misforstå. For nogle kan det måske virke som om, at gamle sjæle er ligeglade. Men det er mere korrekt at sige, at de er uafhængige. De behøver ikke at bruge meget tid på at finde ud af hvad der foregår omkring dem, og

de har ikke store forventninger til et bestemt resultat. Hvad end der sker så sker det, så hvorfor kæmpe mod virkeligheden? Gamle sjæle har i sagens natur et større overblik. De ser at verden går sin vante gang, dag efter dag, år efter år, årtusinde efter årtusinde, hvor de samme grundlæggende historier bliver fortalt igen og igen med små variationer. Gamle sjæle kender hele lektien fra den store modnings cyklus, og lektien er en ufordømmende accept af alt. Den smule de gamle sjæle ikke kan holde ud, undgår de simpelthen. Det er sjældent de forsøger at ændre på noget.

Gamle sjæle har tendens til at følge det forløb der giver størst effektivitet. De synes at glide ubesværet gennem livet. De "glider med strømmen", og de "følger vejen med mindst modstand". Yngre sjæle betragter dette som ren og skær dovenskab - manglende drive og viljestyrke. Dette træk har både sine fordele og ulemper. Det gode er, at de er yndefulde og imødekommende, når det drejer sig om at håndtere andre mennesker. Ulempen er, at nogle gange mangler de initiativ til at gøre det der kunne gøres. De kommer ofte op med gode og innovative ideer på grund af deres avancerede og effektive opfattelsesevne, men de mangler energien til at sætte dem i værk.

Det er ikke hensigten, at ovenstående bemærkninger skal anvendes af gamle sjæle som en undskyldning for dovenskab og ligegyldighed. Når en gammel sjæl indser årsagen til hans tilstand, kan han tage skridt til at afbøde den, eller dirigere den med omtanke. Han behøver ikke at forfølge de yngre sjæles mål eller dele deres værdinormer, men han kan indtage sin retmæssige plads som et værdifuldt medlem af samfundet hvis han vil, som en senior borger. Bare fordi den gamle sjæl er "pensioneret" betyder det ikke at han er værdiløs og magtesløs. Faktisk kan en gammel sjæl bruge sin betydelige visdom og kompetence til at opfylde en betydelig livs opgave.*)

**) Ja! Mange Lysarbejdere er jo her som gamle eller transcendentale sjæle der har som livsopgave at vække sin egen bevidsthed, og det bevirker at de yder et særdeles værdifuldt bidrag*

til verdenssamfundet i øjeblikket, idet deres indre arbejde på at opnå klarhed, smitter af på omgivelserne fordi det er med til at lette den tunge astrale atmosfære og uklarhed der præger mange andre mennesker og som påvirker hele den jordiske atmosfære. (se Jeshua Kanaliseringerne på: livsalkymi.blogspot.dk).

Gamle sjæle er etiske af natur

På grund af deres avancerede indsigt, er gamle sjæle i sagens natur etiske i deres adfærd, følelser, og tanker. De behøver ikke at blive undervist i rigtigt og forkert af sine forældre eller af samfundet, det ligger allerede i deres natur. Der er selvfølgelig en vis socialisering der skal gøres når de er børn, men programmeringen for anstændighed, ærlighed og integritet er medfødt. Det er som om de er voksne, selv når de er børn. De føler sig altid ældre end deres kronologiske alder. De er samvittighedsfulde og ansvarlige. De er normalt ikke jaloux, misundelige, rethaveriske eller nøjeregnende - alle de ting der skaber bindinger (projektioner) til andre mennesker. Når gamle sjæle håndterer disse etiske spørgsmål, sker det med deres fine indfølelse. De er milde overfor andres fejl. De barske opfattelser der ofte præger de yngre sjæle er fraværende her. De opfatter sjældent handlinger som værende virkelig onde. Tværtimod, betragter de ting der forårsager lidelse som tåbelige og primitive og støder de på dem forsøger de at heale årsagen til problemet ved at bibringe moden indsigt og forståelse.

Gamle sjæle forsøger at opretholde neutralitet i krigstid. Dette er en del af deres "non-attachment". Michael har nævnt visse nationer som værende primært befolket af gamle sjæle: Schweiz, Holland og Island, de værdsætter deres uafhængighed og neutralitet i politiske spørgsmål. Schweiz var vært for de unge sjæles-nationer til fredsforhandlingerne i Geneve, men ikke for at blive involveret i de unge sjæles "gør-det-på-min måde"-spil. Inden for politik er gamle sjæle pacifister. For det meste er de simpelthen upolitiske - de lader sig ikke involvere i det.*)

**) Politik er en midlertidig erstatning for menneskehedens*

manglende kontakt med deres højere selv. Den dag menneskeheden vågner mentalt og spirituelt, vil der ikke længere være behov for et "folkestyre" eller for politikere, for dette varetages af den højere bevidsthed. Men hvis der indtil da er mulighed for at stemme på et parti der forener mennesker frem for at splitte dem, vil mange gamle sjæle naturligvis benytte sig af den mulighed. JJ.

Gamle sjæle har den kosmiske indsigt

Gamle sjæle har et universelt perspektiv. De er ikke så optaget af familiære problemer som barne sjælene er, eller af stammefolkets problemer som de spæde sjæle, og eller ikke af de nationale problemer som de unge sjæle er optaget af, eller af de globale problemer som er de modne sjæles perspektiv. Gamle sjæle ser det hele i et kosmisk billede. Gamle sjæle ser sig selv og andre som dele af et større system - en anden syntese, de ser at det hele kun er et udviklings spørgsmål. Deres opmærksomhed er på hvordan dette system fungerer. De ser på hvordan alle dele af systemet relaterer til hinanden, uden at de farer vild i de små detaljer. Dybden af de gamle sjæles visdom ser man i deres øjne. De har et direkte bevidst blik - der gennemskuer dig, de synes at vide besked. De er optaget af de gennemgribende problemer - ikke af de de trivielle. Med deres form for effektivitet, ønsker de at springe alle de overfladiske symptomer over som de andre sjæls aldre er optaget af, og trænge helt ind til sagens kerne.

Gamle sjæle er afslappede og ubekymrede om alt. Der er ikke noget der er et uoverskueligt problem for dem. De er næsten aldrig oprørte eller apatiske. De er sjældent optaget af deres egen eller andres fysiske fremtoning - heller ikke af den overfladiske glamour eller af "kors og bånd og stjerner". I visse tilfælde kan de endda optræde som (og være) vagabonder i sjusket tøj og påklædning. De bekymrer sig sjældent for hvad andre folk tænker.

Gamle sjæle tager samfundsmæssige uddannelser med samme afslappede holdning, som de gør med alt andet i livet, medmindre det fremmer en bestemt livsopgave for dem. Fine titler har ingen

værdi for dem. Gamle sjæle har tendens til at gå let hen over den samfundsmæssige stræben der optager så meget af de yngre sjæles tid og energi. I stedet bruger de den smule energi de har på deres åndelige integritet. Med det menes der at de forsøger at få indsigt i tingenes åndelige årsag og sammenhæng. Gamle sjæle deltager sjældent i organiserede religioner. De er ofte tiltrukket af metafysik, mysticisme, filosofi og det okkulte i deres søgen efter forståelse. Det er svært for dem at skabe syntese mellem deres fysiske og deres åndelige selv.*) De søger ofte alternativ og holistisk medicin frem for den konventionelle medicin.

*) *Ønsker man større klarhed om dette, anbefaler jeg at læse: "Fra ego til hjerte I-IV" på: livsalkymi.blogspot.dk*

Gamle sjæle er ikke Mainstream

På nogle måder, kan det siges, at gamle sjæle er i den farlige alder. De passer ikke ind i kulturen (set ud fra de unge sjæles synspunkt) og de regnes ofte for lidt bizarre. De interesserer sig ikke for de offentlige normer og de følger ikke strømmen i samfundet, derimod lytter de til deres indre og følger de deres eget indre flow og vælger den vej der giver dem mindst modstand. På den måde følger de en anden rytme end de andre sjæls aldre, idet de har en bedre kontakt indadtil end resten af menneskeheden, dette kan især inspirere mange modne sjæle der nærmer sig de gamle sjæles niveau, og som har brug for hjælp til deres indre kaos. Gamle sjæle er ofte lidt verdens-trætte og dovne og lader ofte stå til når det gælder fysisk arbejde. Desuden vil de kun acceptere en vis mængde stress i en given situation, ellers bakker de ud. Når de bliver deprimerede dropper de ofte det hele for at komme videre. På de tidlige niveauer af den gamle sjæls alder, kan der godt være en vis arrogance at spore i gamle sjæle de føler nogen gange, at de ikke kan lære noget af yngre sjæle og at de opfører sig tåbeligt. De kan også blive meget passive og nogle gange føle at de har prøvet det hele og at der "ikke er noget nyt under solen" så hvorfor gøre mere? *)

*) *"Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer i slet ikke*

ind i Himmeriget" blev der engang sagt. Jo! Natten er som bekendt altid mørkest lige før daggry, og den depression mange gamle sjæle oplever, er det mange kalder for "sjælens mørke nat". Men i de sidste Jordiske inkarnationer oplever de "morgengryet" (lidt efter lidt) sammen med den spirituelle vækkelse hvor de får kontakt med deres overbevidsthed. Og først da er de klar til at forlade det gamle sjælsniveau og gå videre til det næste overjordiske transcendentale sjæls niveau, for så er der ikke mere de kan lære ved at inkarnere. Gamle sjæle er også kendt for at kunne være lidt muntre, skøre og pjattede, og efterhånden finder de ud af at de selv skaber deres depressioner, dels med deres sortsyn på omgivelserne og dels ved at have modstand på deres tunge emotioner. For har man modstand på sine emotioner, så har man modstand på sig selv! og har man modstand på sig selv, så bliver man deprimeret!! Man healer sin depression ved at åbne op for den og give den masser af positiv opmærksomhed. JJ.

Selv sex er ikke særlig højt prioriteret af den gamle sjæl. Han er normalt kompetent til det, men mister hurtigt interessen for det i et forhold, og denne mangel på passion kan være foruroligende for yngre sjæle, der stadig prioriterer sex højt. Gamle sjæle er dog ofte hedonistiske og sensuelle, og kan have en lidt vovet (men veludviklet) form for humor. Gamle sjæle er ofte androgyne (med balancerede maskuline og feminine egenskaber), og lejlighedsvis biseksualitet er en del af deres livsstil. Køns identifikationen er ofte svag i denne sjæls alder på grund af deres ubevidste kontakt med hele deres psyke, der både omfatter de maskuline og feminine egenskaber. Hvad den gamle sjæl søger i romantiske relationer er en "soulmate" - en som befinder sig på hans eget sjæls niveau. Dette kan være en person, som han har tilbragt mange livstider sammen med eller det kan være en anden sjæl fra hans egen åndelige sjælsgruppe. Længslen efter dette kan være meget stærk hos nogle af dem.

Ligesom et gammelt menneske er den gamle sjæl i færd med at trække sig ud af det fysiske plan. Han ønsker ikke at investere i noget, som han betragter som flygtigt og forbigående. Motivationen

er nu at få åndelig renhed. Nu er det vigtigere for ham at "være" frem for at "gøre". Næmlig at være i kontakt med sine følelser og bare opleve livet, mens det passerer gennem hans bevidsthed. Han er ikke ulig en spæd sjæl på det punkt, for de lever som regel begge et simpelt liv. Han ønsker ikke at komplicere tilværelsen med intense forhold, forviklinger eller alvorlige udfordringer. I reinkarnationel forstand, afvikler gamle sjæle sin gamle karma, og han ønsker ikke at påtage sig nogen ny, så han eller hun forholder sig i ro ved at holde sig på afstand af det tunge drama, som de yngre sjæle underholder sig med.

Manifesteret sjælsalder

Hvis en nyfødt baby har en gammel sjæl, vil det tage mange årtier førend denne sjæl manifesterer sin fulde sjælsalder; indtil da må den først repetere de yngre sjælsstadier. En spæd sjæls fulde potentiale har den fra barndommen af, for den har ikke meget at repetere. En barne sjæl har det fra puberteten, en ung sjæl fra myndighedsalderen hvor de flytter hjemmefra, en moden sjæl fra midtvejskrisen i midten af trediverne, en gammel sjæl fra midten af fyrrene, og en transcendental Lysarbejder-sjæl vil under ideelle omstændigheder nå sit fulde potentiale omkring midten af halvtredserne. Mange af dem starter dog på deres mission langt tidligere. Rigtig mange sjæle vil først manifestere deres fulde sjælsalder senere end nævnt her. Eller slet ikke hvis de er meget hæmmet af det miljø de befinder sig i. Andre vil kun manifestere sin sjælsalder på nogle områder, f.eks. kan nogle optræde som en gammel sjæl hvad angår visdom men som en ung sjæl hvad angår penge. Indtil en sjæl når sit fulde potentiale genoplever de, deres yngre sjæls stadier og ved normalt ikke hvilket sjælsniveau de befinder sig på, selvom det ofte kan ses hvis et ungt menneske rummer en gammel sjæl, for dette vil afspejle sig i hvor human han eller hun er gennem hele livet.

Transcendentale og uendelige sjæle



Pamela Kribbe

Der findes yderligere to niveauer af sjæls bevidsthed som *kan* inkarnere på Jorden, Disse sjæle er nået langt ud over de, til tider, alt for menneskelige niveauer, som er beskrevet om de spæde til gamle sjæle. Disse niveauer er Transcendentale Sjæle og Uendelige Sjæle.

En **Transcendental sjæl** er en repræsentant fra en sjælsfamilie, hvor hvert familiemedlem har fuldført alle inkarnationer på jorden, og hvor de er fuldstændig genforenet, således at de har fusioneret til fuld bevidsthed i hinanden, dette vil sige at alle sjæle i gruppen fungerer som en samlet enhed. Denne enhed, som befinder sig på de åndelige planer, kan beslutte sig for at sende en repræsentant til planeten for at undervise og vejlede. Alle sådanne sjælsfamilier gør dette mindst én gang. På grund af det bevidstheds niveau som

sjælsfamilien har opnået, vil deres repræsentant, den transcendentale sjæl der inkarnerer på planeten, fremtræde som et livfuldt, afbalanceret væsen med nem adgang til de højere bevidsthedstilstande. Den undervisning som den transcendentale sjæl udfører, foregår ud fra en højere grad af enhed med universet, hvad enten det foregår verbalt, ved eksempel, eller ved at udføre den som handling.

Der befinder sig altid nogle transcendentale sjæle på planeten; i en tid med forandringer som den nuværende findes der er mange. Nogle, som Meher Baba, Yogananda, Babaji, Rumi, Frans af Assisi, Pave Johannes d. 23. eller Ghandi, har alle fået en vidtstrakt anerkendelse for deres lære, mens andre har fået kolossal indflydelse på deres samfund, uden at de har fået global anerkendelse for det. Disse sjæle er ikke helt selvbevidste. De kan stadig "falde i maya" og blive forblændet af dualismen og måske tro de er "Den Perfekte Mester" eller er en ultimativ autoritet af en eller anden slags. De kan forglemme deres undervisning om "Alt Der Er", hvor de kun underviser ud fra det samlede perspektiv. De kan lade sig vildlede af den opmærksomhed, kærlighed og smiger de får (Sai Baba?). Men for det meste forbliver transcendentale sjæle utroligt klare, centrerede og bevidste.

Dolores Cannon har hypnotiseret mange der tilsyneladende har nået dette stadie, og ud fra det kan man sige at transcendentale sjæle for det meste er ukendte mennesker der arbejder i kulisserne. Mange af dem vil ikke have kendskab til sin fulde sjælsalder, førend de når frem til den spirituelle vækkelse som de har et medfødt potentiale til. De må også repetere de lavere sjælsalder førend de manifesterer deres fulde sjælspotentialer. Så de er heller ikke "perfekte" og ufejlbarlige mennesker. Desuden vil mange af dem påtage sig store udfordringer når de inkarnerer for at hjælpe andre, f.eks. således at de tvinges til at finde nye måder som man kan overvinde sin frygt, depression og andre problemer på. For dette kan bane en usynlig vej gennem de tunge astrale energier i den Jordiske atmosfære, så en større folkemængde kan gøre det samme. For at bane denne vej for andre, vil de transcendentale

sjæle selv være nødt til at gennemleve disse vanskelige problemer. Men i modsætning til mange andre mennesker, har en transcendental sjæl selv potentialet til at heale sin frygt, depression mm. I denne tid er de her i stort tal for at hæve det generelle bevidsthedsniveau på Jorden, så den kan slippe ud af de tunge astrale tåger den er fanget i.

Uendelige sjæle er en manifestation af Altet, af Tao. Hele universets bevidsthed er inkluderet i den Uendelige sjæls krop. Den Uendelige sjæl er fuldt selvbevidst og har overmenneskelige evner. Efter forudgående aftale, deler sådan en sjæl normalt krop med en gammel inkarneret sjæl på syvende niveau eller med en Transcendental sjæl. For den Uendelige sjæls energi er så stor, at hvis den lod sig føde direkte ind i en menneskekrop og konsekvent bo i denne, ville kroppen ikke kunne holde ret længe. Den Uendelige sjæl kan komme ind sent i livet, som det skete for Jesus og Buddha eller den kan komme ind og ud, som det skete for Krishna og Lao Tse. Disse sjæle vil altid blive bemærket og de underviser altid i enhed og kærlighed. Jorden er indstillet til at blive besøgt af fire eller fem af disse utrolige sjæle over de næste 20 år *). De vil alle have det samme budskab: elsk hinanden og Jorden, og de vil repræsentere forskellige racer af begge køn.

*) skrevet omkring år 2000

Uendelige sjæle (gruppesjæle) som f.eks. Kristusenergien kan som nævnt ikke inkarnere selv, men må aftale med en højtudviklet inkarneret sjæl, at gøre det gennem ham eller hende. Sådan en sjæl var Jeshua. Han beskriver selv i "Hvem er Jeshua?" på: livsalkymi.blogspot.dk hvordan han gav plads til, at den uendelige sjæl: "Kristusenergien" kunne virke igennem ham, da han var inkarneret som den person, der i dag er mest kendt som Jesus.

*En del af Lysarbejderne er formentlig transcendentale sjæle
Jeg spurgte engang Pamela Kribbes mand Gerrit om de vidste hvor mange Lysarbejdere der var på Jorden og han svarede at de havde fået at vide gennem Pamelas kanaliseringer, at ca. én ud af tusind*

er en Lysarbejder sjæl, men at deres antal er hastigt stigende.

Mange af dem er endnu ikke vækket og flere er det kun delvist, men det sker i stigende tempo i disse år. Så føler du dig fascineret af dette er du måske selv en af dem...

Vil man læse om det niveau disse vækkede sjæle befinder sig på og hvordan man "vækker" sig selv, kan det gøres her:

"Fra ego til hjerte I - IV" og

"Dit Lyse Selv"

på: livsalkymi.blogspot.dk

Hybride sjæle

Michael Newton omtalte også noget han kalder hybridsjæle, det er sjæle der har gennemlevet en større eller mindre del af deres udvikling andre steder end her på Jorden. Ifølge Jeshua kanaliseringerne har mange nuværende lysarbejdersjæle haft inkarnationer andre steder, og en del af dem har gennemlevet de mørke sjæls stadier som galaktiske krigere i fjerne sfærer inden de vendte tilbage til Jorden (hvor de har været tidligere) og da de kom tilbage her fortsatte de med deres konflikter i Atlantistiden. Siden har de udviklet sig videre her på Jorden.

Mange højtudviklede sjæle (lysarbejdere) inkarnerer som sagt på Jorden nu for at give den et løft ud af den mørke sfære den har befundet sig i meget længe. Men når de kommer herved må de stadig takle de tunge energier og forglemslens sfære der hersker her, inden de når frem til deres fulde potentiale og vækkes spirituelt. For mange sker dette først sent i deres inkarnation, men selve den vækkelsesproces de gennemlever, er den vigtigste del af deres arbejde som Lysarbejdere for den proces baner usynlige veje gennem den tunge sfære for andre sjæle, så de kan gøre det samme.

De syv niveauer inden for hver sjælsalder



Inden for hver sjælsalder opdeler man ofte udviklingen i syv særskilte niveauer, disse niveauer har hver sit særpræg som man udvikler sig igennem, det vil sige at inden for hver enkelt sjælsalder udvikler vi os fra det 1. niveau til det 7. niveau, ved hjælp af vores inkarnationer.

Hver sjælsalder har således syv forskellige indlæringsniveauer i sig. Her på Jorden begynder man på hele inkarnationsrækken som menneske, på niveau 1 som Spæd sjæl, og får erfaringen fra dette, hvorefter man går videre som Spæd sjæl på niveau 2, og så videre. Når man har gennemført det 7. niveau i den spæde sjælsalder, begynder man på 1. niveau som Barnesjæl med et nyt tema. Hver sjælsalder har sit eget særskilte udviklingstema.

De tidlige niveauer i enhver sjælsalder handler om at opleve livet i denne nye fase af udviklingen og få de væsentlige erfaringer fra dette udviklingstema gennem passende oplevelser.

De senere niveauer handler om at udtrykke disse lektioner og demonstrere dette bevidsthedsniveau i tilværelsen.

For eksempel handler de første tre niveauer (1 til 3) for den Unge sjælsalder, om at *opdage* betydningen af fri vilje og selvbestemmelse. De sidste tre niveauer (5 til 7) for den unge sjælsalder, handler om at *demonstrere* betydningen af fri vilje og selvbestemmelse i tilværelsen. (for det midterste niveau - 4 - handler det om at *konsolidere* de indhøstede erfaringer.)

Det første niveauer af enhver sjælsalder er som at sætte "en tå i vandet"; det sidste niveau handler om at lære andre at "svømme":

1. niveau Indvielse i en ny fase. "Tåen i vandet." Første glimt af den nye bevidsthed. Vi erkender, at der ligger en helt ny måde at være på, foran os, og vi reagerer på opfordringen, selvom det endnu ligger uden for vores fatteevne.

Åh nej! Hvad er det jeg begiver mig ind i? Måske jeg bare lige vil smage lidt på det. Uha Nej! Jeg foretrækker det sted hvor jeg kom fra. Men... (vender ofte tilbage til det forrige niveau).

2. niveau Bygge fundamentet. Vade ind og ud. Sammenligne forskellene på den gamle og den nye bevidsthed. Vi kommer til at forstå hvad der er væsentligt og anderledes ved dette højere niveau, selvom det stadig ligger "foran" os, og endnu ikke er integreret.

Jeg vil lege med dette og finde ud af hvad det er for noget. (Mange indre konflikter mellem det at bremse op eller bevæge sig fremad er temaet for det nye sjælsniveau).

3. niveau Tage imod udfordringen. Vove springet. Vi engagerer os målrettet til aktivt at favne og udforske den nye bevidsthed.

Jeg vil sætte mig stille ned i et hjørne og undersøge det stykke for stykke, så jeg virkelig ved hvad det er. (et meget indadvendt og reflekterende niveau).

4. niveau Integration. Give sig hen i det, "nyde vandet." Vi identificerer nu os selv med denne måde at opfatte livet, sig selv, og andre på - dette er vores sandhed. Vi indarbejder og konsoliderer fuldt ud den nye bevidsthed i vores eget væsen.

Ho Ho! Jeg forstår det, og jeg gør det! (udadvendt karma-

skabende niveau).

5. niveau Udtrykke sig. Plaske rundt - "Se på mig!" Vi formidler og deler åbent vores nye ægte følelse af os selv og livets mening. Vi føler os draget til at fortælle vores sandhed og "gå til offentligheden" med den.

Hvor går grænserne? Jeg vil prøve dem af og finde dem. Dette kan gå vildt for sig. (her springer man ud på det dybe vand og bliver ret kreativ, karmaskabende og excentrisk).

6. Niveau Demonstrere det. Give det gavn og værdi for andre. "At være en livredder." Vores nye bevidsthed bliver sat på prøve. Vi afbrænder også enhver udestående karma vi har pådraget os, i de tidligere niveauer af denne sjælsalder.

Jeg kender grænserne for det. Jeg lever nu mit liv intenst og betaler min karma tilbage. (her samler man stumperne sammen og betaler sin karma tilbage), "Moden sjæls alders sjette niveau" er det vanskeligste niveau af alle, men det er også svært for gamle sjæle, for her afvikler man resten af sin karma for sin tid som menneske på Jorden).

7. Niveau Fuldt herredømme. Top præstation. Vi har opnået fuld forståelse og kontrol af vores bevidsthed på dette niveau. Vi ved præcis hvad vi gør. Vi føler os måske som en rollemodel. Hmm ... Hvad er det næste?

Jeg tager et hvil og lærer fra mig. (Men hvad venter der forude?) Her mestrer man temaet for den sjælsalder man tilhører og livet udfolder sig med lethed. Man lærer sine færdigheder fra sig og forbereder sig på et nyt sjælsniveau eller et nyt tilværelsesplan for den gamle sjæl).

Disse syv niveauer gentages gennem hver sjælsalder, hvilket giver 35 niveauer fra man begynder at inkarnere som Spæd sjæl til man slutter som en Gammel sjæl.

Så hvis man hører om en gammel sjæl på 2. niveau, eller en moden sjæl på 6 niveau ved man hvad det vil sige. Det er dog stadig

vigtigt at være opmærksom på at ældre sjæle ikke er bedre end yngre. Et barn i første klasse er ikke ringere end et barn i fjerde klasse. Alle trin på en trappe er lige vigtige.

Man skulle i gennemsnit inkarnere omkring 120 gange som menneske på Jorden førend man har udviklet sig fra en Spæd sjæl på niveau 1, til man er færdig med at inkarnere som en gammel sjæl på niveau 7. Men man siger også at det kan variere helt fra 35 inkarnationer til 600 for at nå hele vejen igennem.

Hurtig udvikling er normalt mere lidelsesfyldt...

Det er dog ikke alle sjæle der har udviklet sig gennem alle niveauerne her på Jorden, nogle har udviklet sig andre steder inden de begyndte at inkarnere som mennesker på Jorden og derved tager det normalt længere tid..

Nogle har fart på, andre tager det mere roligt, Lige nu går det dog hurtigt for alle, fordi Jorden selv gennemlever et skift. Ifølge Michael teachings skifter menneskehedens gennemsnitsalder fra Ung sjæls niveau 7, til det 1. modne sjælsniveau i denne tid, og netop dette skift fra ung til moden sjæl, er en af de største overgange i et menneskes udvikling og således også for Jorden. Dette store skift i den kollektive bevidsthed skulle fremkalde den nye tid der tales så meget om. Lige nu er der inkarneret mange lysarbejdere der arbejder på at vække menneskeheden til deres fulde bevidsthedspotentiale, for det vil fremme dette skift...

Dette skift står der mere om her: "Lysarbejder serien", på livsalkymi.blogspot.dk

Sjælsalder niveauer:

Niveau	Spæd sjæl	Barnesjæl
1	Ofte synsk; afstemt efter planeten, men ikke efter mennesker; tæt på det instinktive center; intet intellektuelt center; sky; uciviliseret (utæmmet).	Begynder at bekymre sig om, hvad folk synes om dem. Kærlighed fra andre er et problem. Hvordan man får det, er et mysterium.
2	Mindre forskræmt; bruger tænkeevnen; evner at passe ind i samfundet; tester samfundets regler og grænser.	1. niveaues problemer bliver brændende; Jeg vil såre mig selv, hvis du ikke elsker mig.
3	Mere rolig; ingen sex i de første 3 niveauer; har besluttet sig for at slutte fred med andre, er ikke længere så fastlåst; kan leve i udkanten af byerne.	Opgiver adfærd fra 1. og 2. niveau, bliver indadvendt. Ser op til autoriteter (ydre) for at se hvordan livet kunne fungere.
4	Begynder at have sex på en dyrisk måde; ingen samvittighed; er venlig fordi det fungerer bedre.	Fast medlem af samfundet; ønsker at tilhøre religioner og foreninger, for at finde ud af hvem de burde være. Føler sig afhængig af andre.
5	Gør forbryderiske ting; ønsker at være anderledes; afprøver alt.	Stille; kan være pervers; kan have mærkelige feticher eller udvise en virkelig bizar adfærd.
6	Betaler store mængder karma tilbage. Dette niveau kan tage mange inkarnationer.	Meget karma; ytrer sig om at folk bør være autoritetstro.
7	Listig, naturligt klog; passer ind i samfundet, har ingen romantiske forhold; kan begynde at åbne sig emotionelt og drage omsorg for en anden, f.eks. ven eller forælder	Selvtilfreds; opdager omsorg, bliver plejet. Prøver på at være en myndigheds person

Jose Stevens & Simon Warwick-Smith

	Ung sjæl	Moden sjæl	Gammel sjæl
1	Udtrykker vrede; er forsigtig, men kan være dominerende.	Urolig; begynder at erkende betydningen af emotionelle bindinger, men fortrænger det.	Selvsikker, stadig moden; har ikke travlt med at gøre fremskridt.
2	Dogmatisk. Frygtsom, dækker over det med dogmatik. Kan lide at være autoritær.	Indre konflikt mellem succes og relationer. Har mange kvaler.	Svæver mellem drama og objektivitet; en indre krigstilstand.
3	Stille, trækker sig ofte væk fra det hele, en eremit; har ikke megen samvittighed; kan ikke ret godt lide andre mennesker.	Stille, intens, har sandsynligvis ikke nogen stor materiel succes; har mange kvaler.	Stille, meget vidende; stille hverdag. Føler sig tiltrukket af at undervise.
4	Venlig, succesrig; yuppie type; ofte autoritær, har rigdom og magt.	Venlig, lidenskabelig, relationer er vigtigere end alt andet. Livet er som en Sæbeopera.	Udadvendt; undervisnings orienteret. En autoritet, næsten som en energikilde.
5	Har rigdom og magt ved hjælp af usædvanlige midler. Stadig udadvendt, venlig.	Emotionelt drama; usædvanlig tøjstil; finder faste roller ubehagelige, er bizar; elsker omskiftelige roller.	Usædvanligt spirituelt udseende. Sommetider næsten ikke af denne verden.
6	Optaget af megen karma, kompetent; dette giver dem ekstrem magt; føler at noget mangler, men kan ikke identificere det; meget veletableret.	Lider meget; dette er det sværeste af alle niveauer; mest karma, meget emotionel; udtryksfulde roller kan gå fra forstanden; nervesammenbrud	Har meget travlt; hårdtarbejdende, spirituelt meget vigtigt, ingen hvile. Meget undervisning. Tillids problemer.
7	En absolut autoritet, rolig, født til penge eller karriere. Autoritær fremtræden kikker efter større modenhed; kan afprøve NLP som eksperiment. Ønsker at gøre det som er populært.	Selvtilfreds, emotionel tilknytning; undervisning; ikke alt for interesseret i den gamle sjælelige frigørelse; næsten stagnerende; det er nemt.	Næsten kun selv-karma tilbage. Doven. Underviser - men kun for nogle få. Accept problemer.

Jeg vil nu give nogle eksempler på personer der udtrykker disse niveauer, men jeg kan ikke garantere for at det passer med deres faktiske stadie:

Anker Jørgensen: gammel sjæl 1. niveau (socialt engageret men med den gamle sjæls rolige udstråling)

Lars Von Trier: Moden sjæl 2. niveau (kreativ nyskabende kunstner med mange indre kvaler)

Lars Løkke: Ung sjæl 3. niveau (karriere menneske der ofte trækker sig væk fra rampelyset)

Klaus Riskær Pedersen: Ung sjæl 4. niveau (yuppie type)

Anne Marie Helger: Gammel sjæl 5 niveau (meget livsklog, har en usædvanlig ydre fremtoning)

Michael Strunge: Moden Sjæl 6. niveau (dygtig kunstner, gik fra forstanden, selvmord)

Joachim B. Olsen: Barnesjæl 7. niveau (meget selvtilfreds og ikke megen medfølelse)

Modne og gamle sjæle, ligheder og forskelle

	Modne Sjæle	Gamle sjæle
Motto	Jeg ved, hvordan du føler.	Lev og lad leve.
Færdigheder	Dygtige; kan komme med store bidrag til menneskeheden; meget principfast; progressiv, en naturlig reformator; penge har ikke nogen høj prioritet	Lærer hurtigt, tilpasningsdygtig en naturlig problemløser der bruger deres egne indre ressourcer for at finde på løsninger; har evne til at være deres egen myndighed og finder svarene inde i sig selv.
Rammer	Emotionelt intens og dramatisk; idealistisk og engageret af at udrydde uretfærdighed; til tider forvirret og irrationel; medfølelse og indlevende; tilbøjelig til vanedannende adfærd.	Mere emotionelt uafhængig men er ikke u-emotionel; intellektuelt fokuseret; ikke overdrevent identificeret med problemerne i verden; vilje til at samarbejde med andre; kærlighed til udveksling og filosofi, men foretrækker deres egen drejning; er orienteret efter det store overblik; er undertiden tilbøjelig til modløshed.
Mål	Forsøger at forstå sig selv og andre; fokuseret på relationer og emotionelle udtryk; er nødt til at bidrage til verden; ønsker at tilhøre noget; og ønsker nogle gange at være "som andre" med hensyn til overbevisninger, adfærd, mode, osv ..	Åndelig ekspansion og indsigt; søger personlig udvikling; udviser gammel sjæls adfærd for andre; vejleder med et godt eksempel, og har generelt behov for at vejlede og hjælpe andre; tager ansvar med ynde; har et simpelt ønske om at nyde livet, venner, familie og arbejde.
Relationer	Intense og varige; er sæbeopera-lignende; tilbøjelig til at projicere; søger fællesskab; ønsker at finde andre eller et samfund, der forstår dem;	Føler sig forbundet med alt, (f.eks. relationer til mennesker, dyr, miljø). Er intime og omsorgsfulde, ikke sæbeopera-lignende, langvarige relationer, er sensuel og begunstiger sex med intimitet og god kommunikation, kan nyde forskelle i andre.

	Modne Sjæle	Gamle sjæle
Interesser	Støtter kunst og udvikler menneskelig tjeneste; yder et bidrag til samfundet; udforsker nye ting; søger emotionelle årsager og er en forkæmper for dem.	Have det sjovt, nyde god humor og lære at slappe mere af; søger arbejde, der beriger og tilfredsstiller frem for jobs der giver rigdom og prestige; kommunikerer med naturen; udtrykker naturlige talenter på mange områder.
Værdier	Kærlighed til alle former for kunst og kreativitet; filosofi; udtrykker og udveksler; afskyr censur; søger sociale reformer, personlig vækst; fremmer økologi & dyrs rettigheder	Substans frem for fremtoning bøjer stive regler; nyder livet og alt hvad det bringer, herunder sex, god mad, god kommunikation, god musik, filosofisk debat, og alt andet der er sensuelt eller intellektuelt stimulerende.
Lande	Italien, Canada, Rusland, Polen, England, Skandinavien, dele af USA (Nordvest & Sydvest). 1/3 af befolkningen.	Island, Finland, Sverige, Holland, Danmark, lommer i Rusland og USA. 1/10 af befolkningen.

michaelteachings.com

Spørgsmål og svar:

Uddrag fra et debatforum om dette emne hvor spørgerne er gjort anonyme.

Kan du give nogle eksempler på sjælsaldre her i Danmark?

Jeg kan godt tage fejl, men set ud fra mit perspektiv afspejler følgende personer de forskellige sjælsaldre ganske godt.

Det sværeste er at finde spæde og gamle sjæle for de har det til fælles at de ret fåtallige, samtidig med de ikke er ret meget fremme i medierne

Det sikreste kendetegn for sjælens alder skulle ifølge Martinus være en målestok for hvad man kan nænne at gøre mod andre..

Martinus selv var formentlig en transcendental sjæl.

Danske mænd

Jørgen Leth en gammel Sjæl. (slås med depressioner, udstråler ro og visdom)

Villy Søvnald, en moden sjæl. (kæmper for en bedre verden, bliver syg af stress)

Anders Fogh Rasmussen, ung sjæl. (karrieremenneske, gjorde Danmark til et konkurrencesamfund)

Moses Hansen, en barnesjæl. ("rettroende")

Connie-morderen, en spæd sjæl. (Fortsatte med sit forehavende i en høj alder)

Spæde sjæle er de mest fåtallige og de kommer for det meste kun i

medierne hvis de har begået en alvorlig forbrydelse, de velfungerende spæde sjæle hører vi sjældent om.

Danske kvinder

Lily Broberg, gammel sjæl. (demonstrerer det som Grisehandlerens kone i Matador)

Tove Ditlevsen, Moden Sjæl. (talentfuld, anspændt, stofmisbruger, angst for at miste, selvmord).

Helle Thorning-Schmidt, Ung sjæl. (Ambitiøs Gjorde socialdemokratiet højredrejet).

Ruth Evensen (Kristiansen): Barnesjæl, ("Faderhuset", nedrev ungdomshuset på Jagtvej 69)

Dagmar Overby, Spæd sjæl, (Danmarkshistoriens største seriemorder).

Dette er mit bedste bud men begge lister er til debat for jeg hævder ikke de er korrekte...

En virkelig typisk gammel sjæl demonstreres i den rolle som Lily Broberg spiller så mesterligt i Matador som Grisehandlerens kone. Hun har den hjertevarme som er kendetegnende for modne og gamle sjæle. og så har hun et stort køligt overblik over situationen og gennemskuer grisehandleren, Mads Skjern og alle de andre ligeså let som at klø sig i nakken. Ingen kører om hjørner med hende og den klogskab bruger hun positivt, bl.a. til at beskytte Daniel og Herbert der søger ly hos hende, og selvom hun har masser af penge så bruger hun dem med hjertet og med klogskab når det kniber for andre, hun interesserer sig ikke for at tage sig rig ud i andres øjne selvom hun er rig.

Jeg tror Lily Broberg selv var en gammel sjæl ellers ville hun formentlig ikke kunne spille den rolle så overbevisende som hun gjorde.

Syntes der mangler at blive placeret et land som DK, hvad er der mange af i DK?

Godt spørgsmål.

Som jeg ser Danmark er det gået en smule tilbage siden tresserne og halvfjerdserne hvor vi var helt fremme og inspirere verden med fri seksualitet, bofællesskaber, alternativ energi, og hvor vi samtidig var konsekvent neutrale når det gjaldt krig, og sørgede for at de fattigste i samfundet fik så de kunne klare sig.

Siden er det som om de unge sjæle er begyndt at inkarnere her i stort antal, hvor hele samfundet er blevet trukket ind i en stor indbyrdes konkurrence og hvor der ikke længere er noget sikkerhedsnet til at gribe dem der taber kapløbet.

I de Indremissionske kredse dominerer barnesjælene. Og i erhvervslivet, finansverdenen og folketinget dominerer både de unge sjæle og barnesjælene.

Der er dog stadig en stor gruppe af modne sjæle I Danmark som især holder til ved de store byer, og man finder også en del gamle sjæle der mest er koncentreret i de alternative brokvarterer i København, Århus og Odense, samtidig findes de modne og gamle sjæle også i de mange alternative økosamfund rundt omkring i hele landet, hvor de forsøger at skabe en verden efter deres visioner for en bedre fremtid, der findes også en del gamle sjæle på helt afsides steder hvor de søger efter så megen ro at de kan opretholde kontakten med deres livskerne.

Som jeg der det.

Det ser ud til at Danmark som gennemsnit er sunket ned på ung sjæls niveau og det ser ud til at mange modne og gamle sjæle er begyndt at inkarnere andre steder.

Det giver i øvrigt et vist perspektiv, når man ser på kapitlet med de spæde sjæle og tænker på hvordan verden så ud da de var dominerende i stenalderen som naturfolk og hvordan verden så ud da barnesjælene dominerede i den mørke middelalder med deres vanvittige religionshysteri og frem til vore dage, hvor de dominerende unge sjæle har gjort tilværelsen til en kæmpe stressfyldt konkurrence lige efter deres hoved og hvor der findes krige overalt. Jeg syntes beskrivelsen af deres personligheder afspejler disse tidsaldre klart, Nu står vi på tærskelen til en ny tidsalder hvor de modne sjæle vil komme til at dominere, vi fik allerede en forsmag på dette i Hippietiden. Den nye tid ser jeg virkelig frem til, jeg fornemmer at den allerede er ved at gøre sit indtog mange steder, volds kriminaliteten er faldet drastisk de fleste steder på Jorden og det er blevet meget mere sikkert at færdes i de store byer på det seneste, og mange mennesker virker mere bevidste nu end før i tiden...

Det er langt vigtigere at se alle som vigtige - frem for at rubricere sig selv eller andre ind i en fortælling som ophøjet er meningsløs da alle kan lære af hinanden. Det er en ego-ting uanset om der måtte være forskel. Hvis alt er ét hvor bliver forskellene da af når disse forenes?

Jeg er enig! vi er alle lige, når vi ser det ud fra et evigt perspektiv, alle trin på "en trappe" er lige værdifulde, vi gennemlever alle hver især, alle trin...

Men man kan bruge denne indsigt på to måder: enten kan vi bruge den til at bevidstgøre os i den Jordiske verden, som vi befinder os i, så vi forstår verden og hinanden bedre. (kan det f.eks. passe at eliten og de gejstlige skulle være mere fremstående end alle os andre?) Vi kan også bruge denne indsigt til at puste vores personlige ego op overfor andre, men det sidste ville dog nok være et tegn på at man er en ung sjæl...

Nogle vælger det ene andre vælger det andet, min hensigt med dette er at bidrage til en bedre forståelse af hinanden og vor verden.

Hold da op, jeg er en gammel sjæl, men sommetider nyder jeg også materialisme fx et godt hotelophold. Men jeg kan sagtens leve uden.

Jeg tror faktisk at næsten alle der tiltrækkes af dette emne, enten er modne eller gamle sjæle.

Yngre sjæle ville hurtigt miste interessen for det eller afvise det...

Desuden kan gamle sjæle da sagtens nyde materialismen, f.eks. den vidunderlige natur, så jeg tror gerne du er en gammel sjæl hvis du selv syntes du passer til beskrivelsen af det...

Desværre kan jeg læse, at vores samfund præges af unge/barnesjæle

Jeg tror at Danmarks gennemsnit snart vil skifte tilbage til tidlig moden igen, men det er stadig de unges sjæles energi der hersker i politik og i erhvervslivet, de unge sjæle foretrækker denne politik

når de går til valg. Dette ses tydeligt af det gennemsyrede konkurrencesamfund vi har skabt de senere år.

Et modent samfund ligner nok mere det vi havde i tresserne og halvfjerdserne hvor der var et økonomisk sikkerhedsnet spændt ud under dem som faldt ud af systemet og hvor Danmark konsekvent forholdt sig neutral i krigsspørgsmål, skabte fredsbevægelser, løsenede op for censuren overfor bl.a. pornografi, og udviklede alternativ energi.

Der er sket en tilbagegang siden den tid som jeg har undret mig en del over, men globalt set går det fremad.

En trøst kan være at et setback ofte efterfølges af et markant fremskridt....

Måske er forklaringen på denne tilbagegang, at mange gamle sjæle blev tiltrukket af at inkarnere i de Skandinaviske lande da første og anden verdenskrig nærmede sig, fordi de kunne se fra den åndelige verdens side, at krigen ville blive mildere her, og fordi de gamle sjæle ikke har så megen krigs-karma tilbage. Nu hvor disse krige er overstået foretrækker mange gamle sjæle tilsyneladende at inkarnere andre steder.

Bare sjovt, at Jørgen Leth - hvis han er en gammel sjæl - stadig er glad for unge piger

Dette er ganske normalt, gamle sjæle bekriger ikke deres hormoner. Det ligger mere til barnesjæle at gøre den slags - de er moralens vogtere. Mahatma Gandhi havde i øvrigt samme tendens til unge kvinder og han var uden tvivl en transcendental sjæl...

Jeg tænker også, at erhvervslivet og folketinget er domineret af unge sjæle.

Ja enig! næsten hele magteliten og hierarkiet, alle de store "egoer" er unge sjæle og barnesjæle, dette gælder også de fleste af dem man læser om i ugebladene og optræder på TV, en del modne sjæle blander sig også her, men ikke af egoistiske grunde, de blander sig for at gøre samfundet mere humant og for at sprede deres kreativitet.

Folk som Jesper Langballe og Søren Krarup er måske endda barnesjæle.

Ja det er også min tanke, måske også Mogens Camre og Mogens Glistrup.

Dronningen er måske en moden sjæl? Hun har faktisk engang ytret sig om, at man ikke bør tro på reinkarnation - måske et udtryk for at ville bevare sin position.

Jeg ved det ikke, jeg er ikke helt overbevist. Kan en moden sjæl udholde at leve som hun gør uden at gå op i limningen? Jeg tvivler... Jeg tror mere at den gamle Kong Frederik den 9. var en moden sjæl. Han var helt nede på jorden og virkede virkelig hjertevarm overfor almindelige mennesker..

Hvad med traditionelle muslimer? Er de fleste unge sjæle?

Ja skal man tro aviserne er de jo så primitive som de overhovedet kan være, jeg tror dog ikke på aviserne, så den muslimske verden er sikkert også en blanding af mange sjælsaldre Men de mest fanatiske af dem er formentlig barnesjæle, derimod er der nok mange gamle sjæle blandt Sufisterne..

Gamle sjæle findes overalt f.eks. var der mange vise og gamle sjæle blandt Amerikas indianerstammer og ligeledes i Indiens fattige kvarterer.

Som jeg forstår det, så er gamle sjæle typisk rolige, hviler i sig selv, har stor livskløgt og erfaring, er typisk hjertelige og tolerante overfor andre, har som regel det store forkromede overblik, er super gode til at analysere mennesker og situationer, har stor empati og medfølelse, er ofte uselviske og selvopofrende. Jeg ved ikke, om jeg har forstået dette korrekt? Men det er sådan jeg tolker det med de gamle sjæle.

Godt skrevet! Det lyder som var det skrevet af en gammel sjæl. Hvor gammel er du? (Fysisk altså) Gamle sjæle når ikke deres fulde potentiale førend sent i livet. Indtil da reagerer de ofte som modne eller yngre sjæle.

Jeg er 41.

Er du en gammel sjæl har du formentlig stadig mere potentiale at vække til live de kommende år.

Jeg mener mere, at de modne og ældre sjæle skal hjælpe de unge og barnlige sjæle på vej. Og det mener jeg ikke, at man kan gøre ved bare at meditere og se indad.

Som nogen siger: vil du ændre verden må du ændre dig selv.

Det ydre afspejles af det indre.

Vender man aldrig blikket indad så vågner man ikke. Så er man fuldstændig fanget i den ydre dualistiske verden, hvor alt er opdelt i ondt-godt, sort-hvidt rigtigt-forkert....

Hver gang man er oprevet over denne verdens uretfærdigheder så manifesterer man bare endnu mere at være oprevet over med sine emotioner.

(kender du til manifesteringsprincippet?)

Vender man den rundt og bruger den ydre verdens uretfærdigheder til at pege på hvad man harmes over inden i, så vil man opdage en masse skjulte emotioner som man trænger til at heale i sig selv.

Så længe man kun harmes er man ikke i stand til at hjælpe verden overhovedet. (tværtimod)

Jeg ved det lyder mærkeligt, men healer man sig selv smitter det af på verden..

Et menneske der har healet alt og er blevet bevidst om alt i sig selv, vil skabe enorme forandringer der varer i tusinder af år ved sin blotte tilstedeværelse - ved at de blot er sig selv.

Sådan et menneske var Buddha, Jesus og Lao Tzu, (som var på det uendelige sjælsstadie)

Kan du se hvad jeg mener?

Den ydre verden er et fatamorgana som holder en i søvn hvis man tror dette er hele virkeligheden...

Dermed ikke sagt at man ikke skal vække folks bevidsthed om ting

der er skadelige. Men det er vigtigt man bevarer sin egen bevidste kontakt indadtil, ellers virker det ikke...

Jeg ved det umiddelbart kan lyde mærkeligt, men det gør det ikke længere hvis man prøver det af...

Hvornår når man fået sit fulde potentiale, eller genfinder den fulde sjælsalder man havde i tidligere inkarnationer?

Det afhænger af hvor gammel en sjæl man er og hvor stor modstand man møder i livet. En barnesjæl på 1. niveau har sit fulde potentiale fra fødslen af, og en gammel sjæl på 7. niveau vil som regel først få det omkring 50 års alderen. I øjeblikket ser man at den nuværende herskende elite i samfundet, der styrer medierne, politikerne, økonomien, uddannelserne, religionerne, virksomhederne underholdningsindustrien osv. gør hvad de kan for at hæmme befolkningen i at nå sit sjælelige potentiale, for en befolkning der ikke har nået at manifestere sin fulde sjælsalder er nemmere at kontrollere end en befolkning der har genfundet sit sjælelige potentiale, for sådanne sjæle tænker og handler mere selvstændigt. Unge mennesker der konstant bombarderes med indtryk udefra, gennem hele deres opvækst, mister kontakten med deres sjæl, og det forsinker (eller forhindrer) dem i at manifestere den sjæls alder de har udviklet sig til igennem deres tidligere inkarnationer.

Daglig selvobservation og meditation fremmer denne proces.

For mig er det stadig svært at forstå hvordan man kan bekæmpe det negative og det dæmoniske ved at være positiv? Skal man ikke slå hårdt mod hårdt? Det virker for mig mere logisk.

Hvis det virkede at slå hårdt mod hårdt, ville det negative for

længst være udryddet fra vores planet. Bare læs historiebøgerne og se nyhederne, man har ikke forsøgt på andet....

Det dualistiske paradoks, som vi lever i her på Jorden, indebærer at hvis man kæmper mod mørket, så bidrager man selv til mørket, fordi kampen gør en selv til en del af mørket.

Det samme gælder egoet bekæmper man sit ego så vokser det i stedet for at svækkes, for Egoet er en del af denne kamp og næres af den.

Derimod undersøger man mørket og egoet med et åbent sind og bliver fuldt positivt bevidst om det så opløses det.

For mørket er intet andet end ubevidsthed...

Man omskaber mørket til lys med sin positive bevidsthed.

Man starter med mørket (det ubevidste) i sig selv. Bliv bevidst om alt det ukendte og fortrængte i dig selv, helt ind i de mørkeste kroge, derved omskaber du alt mørket i dig selv til lys, for alt det bevidstheden ser positivt på, bliver til lys og indsigt.

og det lys du derved kommer til at udstråle vil du også "smitte" din omverden med ligesom Buddha gjorde..

Kan du se "fidusen?"

*Man "redder" verden ved at bevidstgøre sig om sit indre...
(dualismens paradoks)*

Jeg kan kun håbe, jeg ikke er en barnesjæl

Jeg kan godt se hvad du mener, men faktisk er det ikke værre at være en barnesjæl end at være et barn.

Alle sjælsaldre er helt ok!

I enhver sjælsalder kan man være velfungerende og man kan være det modsatte.

F.eks. kan en gammel sjæl være en tungsindig sortseer der isolerer sig og hænger fast i den ene depression efter den anden (det er faktisk ikke så ualmindeligt) og en barnesjæl kan udmærket være en meget nyttig og velfungerende samfundsborger der pligttopfyldende passer sin familie, sit arbejde og sin kirkegang (dette er heller ikke så ualmindeligt).

Faktisk gennemlever vi alle både det negative og det positive ved enhver sjælsalder, for det er disse kontraster der sætter udviklingen i gang inden i os...

Det er vigtigt at være ven med sig selv uanset hvem man er, ikke at man skal være blind overfor sine ufuldkommenheder men at man holder af sig selv på godt og ondt. Gør man ikke det manifesterer man en masse modgang for sig selv...

Kan der være forskel på de kroppe en sjæl kan vælge imellem

Ja! Michael Newton taler meget om at kroppen i sig selv har sin egen energi og at nogle kroppe er lettere at håndtere end andre, f.eks. kan en krop have en aggressiv men dynamisk energi i sig, som kan være en stor udfordring for en yngre sjæl at håndtere Det går galt for mange og de påfører sig mere karma.

Andre kroppe kan være svage eller have et handicap hvilket også kan være en udfordring som mange sjæle gerne vil tage imod, fordi det vil kræve af dem at de må udvikle nye evner for at kunne håndtere den.

En sjæl der befinder sig på de sene niveauer af det gamle sjælsstadie, har lært at heale sig selv og sin krop, og de vil således være i stand til at håndtere alle de udfordringer som de forskellige kropstyper kan give dem.

Jeg kunne godt tænke mig at få det mere konkretiseret, hvordan man skal reagere i en konkret situation,

Stil kun sådan et spørgsmål til dig selv. For faste leveregler findes ikke i en foranderlig verden, og lever man efter dem alligevel bliver man spirituelt sovende og nem at manipulere med. Tag stilling til dem hver gang de opstår ved at mærke godt efter inde i dig selv, det er den måde man vågner på...

Jeg vil foreslå at man gør det til en vane at mærke efter inde i sig selv mange gange om dagen så det efterhånden bliver til en permanent tilstand...

Enig i, at der ingen faste leveregler er.

Jeg gør vel egentlig også det du siger. Jeg bruger meget min intuition og mit hjerte. F.eks. når jeg har oprettet emnet om visse TV nyheder der er et HOAX, så er det fordi, at det er det som jeg intuitivt føler, er det rigtige at gøre. Nemlig at forsøge at vise og dokumentere, hvorfor jeg ikke tror på den historie.

Andre ville måske have reageret anderledes. Nogle vil mene, at det er respektløst at så tvivl om en sådan historie. Men jeg føler rent intuitivt bare, at den historie overhovedet ikke holder vand, og derfor mener jeg - igen intuitivt og ved at følge mit hjerte - at det rigtige er at melde rent ud, at jeg ikke tror på den historie.

Faktisk har jeg det sådan, at sandheden altid er det, som driver mig. Så hvis jeg intuitivt fornemmer, hvad sandheden er, så siger jeg som regel min mening. Dette gør mig nogle gange upopulær, fordi jeg overhovedet ikke er bange for at tage kontroversielle emner op. Men jeg føler at det rette at gøre er at melde klart ud, hvad man føler og tænker.

Til gengæld er jeg skam heller ikke bange for at undskylde, hvis det så viser sig at jeg tager fejl. Så hvis jeg en dag bliver overbevist om, at jeg har fejlvurderet f.eks. en bestemt TV nyhed, så skal jeg nok også undskylde og indrømme, hvis jeg alligevel tager fejl. Men som udgangspunkt er jeg meget tro overfor min intuition og min mavefornemmelse og er ikke bange for at sige tingene, som jeg føler at de er.

Men dermed ikke være sagt, at jeg ikke tager fejl af og til.

Det lyder fornuftigt!

Det der kendetegner en gammel sjæl, der har nået sit fulde potentiale, er at han/hun er vågnet mentalt (ikke nødvendigvis spirituelt) Ved at være vågnet mentalt mener jeg at vedkommende ikke køber andres meninger og opfattelser uden videre som yngre sjæle gør, men danner sine egne opfattelser selv, helt fra bunden af, ved at sætte spørgsmålstejn ved det hele, også alt det som vedkommende har fået indlært og er "programmeret" med fra barnsben af.

Man kan vel sige at hovedtemaet for den modne sjæl er at vågne mentalt mens hovedtemaet for den gamle sjæl er at vågne spirituelt.

Den modne sjæl vågner gradvis mentalt gennem en lang række inkarnationer.

Og den gamle sjæl vågner gradvis spirituelt gennem en lang række inkarnationer.

Måden den gamle sjæl vågner spirituelt på, er ved at heale og integrere alle sine fortrængte emotioner som det er beskrevet i: "fra ego til hjerte" kap. 1 til 4." i livsalkymi.blogspot.dk

Det er en meget hård tårn for mange af dem, for det bevirker at de oplever mange depressioner, hvilket er mest typisk for gamle sjæle.

Det der er mest typisk for modne sjæle er at de oplever stress og udbrændthed.

Når den gamle sjæl har healet og integreret alle sine emotioner er han/hun trængt helt ind gennem sit indre mørke til lyset i sin sjæl og livskerne. og så har vedkommende ikke længere brug for at reinkarnere på Jorden. Derved er vedkommende nået det transcendentale sjælsstadie.

Nogen af dem inkarnerer dog lidt alligevel som lysarbejdere for at hjælpe andre sjæle med at vågne mentalt og spirituelt. (Dermed ikke sagt at alle lysarbejdere er transcendentale sjæle)

Den nuværende yngre generation vil formentlig opleve skiftet hvor flertallet at jordens menneskehed udgøres af modne og gamle sjæle, og da vil man opleve at verdenssamfundet begynder at fungere. (i modsætning til i dag)

Når det sker, vil de yngre sjæles dominans med krige og kaos ophøre...

Dette er den nye tid der snakkes så meget om...

Danmark og Skandinavien oplevede en snert af den i tiden fra Stauning til Anker Jørgensen... På det tidspunkt boede her usædvanlig mange modne og gamle sjæle og dengang blev Skandinavien til et forbillede for resten af verden. (det er dog

midlertidigt slut nu)

jeg kalder det en lidt tåget snak, når I skriver, at man skal bekæmpe mørket med lyset.

Jeg skrev: ”Hvis det virkede at slå hårdt mod hårdt, - [at bekæmpe "mørket", med hvad som helst] - ville det negative for længst været udryddet fra vores planet. Bare læs historiebøgerne og se nyhederne, man har ikke forsøgt på andet....”

Det med at "kæmpe" mod noget for at udrydde det stammer fra kirken og det gamle testamente og begge instanser er smækfyldt med misforståelser. Man får intet ud af at "kæmpe"!

Det man kæmper imod vil i sidste ende være en del af en selv, idet man er ét med Altet

Det er måske svært at forstå, men afprøver man det i virkeligheden så vil man efterhånden se at det er sandt.

Om at dømme sig selv og andre

Et generelt problem her, er at når man dømmer noget som mørkt ondt eller forkert, så lukker man ned for noget af lyset inde i sig selv. Læg godt mærke til dette. Ens indre energi bliver tungere og mørkere.

En af de største udfordringer for menneskeheden er at holde op med at dømme andre og sig selv. Læg mærke til den lille energi inden i dig der hele tiden vil dømme alt muligt, især når du er i

dårligt humør. Denne lille mørke energi er en fortrængt del af dig selv der trænger til at blive healet bevidstgjort og genintegreret, den er et disharmonisk "indre barn" der har brug for din hjælp.

Læg mærke til hvor ofte man dømmes sig selv og andre i løbet af en dag. Dette afskærer en fra at få kontakt med sin egen livskerne og derfor er dette en meget vigtig ting at gøre noget ved.

Tag kontakt til denne mørke energi inden i der skaber alle disse domme (dette indre barn) døm det ikke! men lyt til det, giv det din kærlige opmærksomhed og tag godt imod det, for dette barn, denne mørke energi, er en del af dig selv som du ikke har kontakt med. Det er manglen på lyset fra din positive opmærksomhed der gør denne energi disharmonisk og derved formørker den dit eget humør og din livsglæde.

Den dag alle jordboerne har lært at gøre dette vil vi leve i en helt ny verden...

For at lære mere om denne form for selvhealing og bevidstgørelse se her: livsalkymi.blogspot.dk

Men på andre områder lyder jeg mere som en moden sjæl, da jeg også har oplevet stress. Og det er den mangel på indre ro, som gør, at jeg måske synes, at jeg alligevel lyder mere som en moden end som en gammel sjæl. Tja, jeg ved ikke helt, hvad jeg er. Måske midt mellem, i en slags overgangsfase.

Gamle sjæle kan også opleve stress (mest i deres yngre år) men det er mere almindeligt for modne sjæle "der kæmper meget"

En barnesjæl eller ung sjæl tror jeg dog ikke at jeg er. Jeg kan ganske enkelt ikke genkende mig selv i ret meget af det, som du beskriver om disse sjæletyper. Jeg er pacifist, ryger ikke, drikker sjældent alkohol, jeg er ikke specielt ambitiøs, karriereminded eller materialistisk o.s.v. Ting der jo kendetegner de yngre sjæle.

Well jeg tror heller ikke du er en ung sjæl, men netop det med at drikke alkohol er ikke noget specielt kendetegn for unge sjæle.

Den sværeste sjælsalder at gennemleve skulle være den modne sjælsalder, for de oplever en masse indre uro når de begynder at åbne op for deres indre verden. og en måde mange af dem "bekæmper" dette på er ved at bedøve sig med diverse drugs såsom alkohol og narkotika.

Hovedparten af vore narkomaner og alkoholister er modne sjæle. De fleste af dem er søde mennesker der så småt er begyndt at vågne men endnu ikke kan kapere al den uro der er i deres indre og ydre verden.

I skoletiden var jeg lidt klassens lidt flabede dreng, der stillede de provokerende spørgsmål til lærerne. Det skyldes, at jeg ikke bare pr. automatik accepterer noget som sandhed, bare fordi en autoritet (som en lærer) siger det.

Ja de oprørske Hippier var også modne og gamle sjæle og selvom de bliver fremstillet meget negativt (af de unge sjæles medier) så var hippiebevægelsen en meget vigtig verdensimpuls der vækkede den Jordiske bevidsthed på mange afgørende områder.

Jeg har stadig en forkærlighed for god mad og vil gerne bruge penge på ferier. Så laster har jeg masser af

Hvorfor skulle forkærlighed for god mad og ferier være en last? og sex med, nu vi er ved det?

Det er naturligt og sundt og udviklende at nyde livet alt det man kan. og det er ikke spor syndigt. Dette er kun noget barnesjælenes moralske prædikanter har fundet på, og dem skal man nok ikke tage så tungt.

Jeg er spirituelt søgende, men har ikke opdaget nogle specielle evner (endnu)

Det er en udbredt misforståelse at specielle evner som clairvoyance mm. er tegn på at man er en gammel sjæl, dette kan forekomme i alle sjælsaldre, selv hos meget unge sjæle der har tendens til at bruge disse evner negativt. Mange dyr er også clairvoyante. Mange gamle sjæle interesserer sig ikke specielt for disse evner (selvom nogle har dem) og mange unge sjæle gør fordi de med sådanne evner kan fremstå som noget ganske særligt i andres øjne..

Men dette at være spirituelt søgende på egen hånd er typisk for mange gamle sjæle.

Lytter du indad til din sjæl og dine følelser i din søgen, vil de vise dig vejen.

Ja, det er svært at forstå. Indrømmet. Og jeg savner stadig, at det bliver konkretiseret, hvordan man i en given situation skal handle for at undlade at bekæmpe mørket med mørket. Men det lyder ikke til, at vi kommer det nærmere. Måske vil det automatisk komme til mig, når mit sind langsomt vågner.

Altså hvis jeg skal være konkret, hvordan skal man f.eks. reagere, hvis Danmark bliver invaderet af lad os sige Rusland? Man må ikke bekæmpe russerne, for så er man en del af mørket. Det er her, at jeg ikke lige kan se, hvad alternativet er. Skal man kysse russerne velkomne og tilbyde dem gratis vodka? Vil de så blive så glade for danskerne, at de bliver flove over at have behandlet dem dårligt og vil russerne så flygte igen?

Ej, nu laver jeg lidt gas med det. Men det skyldes, at jeg bare stadig ikke helt konkret kan gennemskue, hvordan det er man bør tackle konflikter i livet, hvis man ikke må bekæmpe det mørke.

Ja hvordan reagerer et modent/gammel-sjæleligt samfund på en invasion?

Det har vi et fremragende eksempel på her i Danmark under 2. verdenskrig.

Dengang havde Danmark formentlig den højeste sjælsalder-gennemsnit i verden, og sammen med Norge og Sverige var de foregangslande på verdensplan. (det har ændret sig efter krigen)

Hvad gjorde de?

Næsten ingen ting!!

Og det bevirkede at meget få danskere døde på grund af krigen, selv de danske jøder der havnede i koncentrationslejre fik specialkost og bedre behandling end alle andre og de fleste af dem overlevede. Den tyske øverstbefalende Werner Best advarede ligefrem de danske jøder 3 dage før han ville anholde dem, så de

fleste af dem nåede at flygte til Sverige... (dette er et historisk faktum!) Han gjorde så meget ud af at holde sig på god fod med Danskerne at Hitler skældte ham ud for det...

Men hvorfor tværede Tyskerne os ikke ud som de gjorde med de andre lande?

Min far der var aktiv modstandsmand (han var hverken en moden eller gammel sjæl) fortalte selv at Tyskerne ligefrem opførte sig ærbødigt og meget respektfuldt overfor Danskerne under besættelsen. Tyske soldater rejste sig altid op for en Dansker i bussen helt af sig selv, selv mange SS-folk behandlede Danskerne med respekt (indtil sommeren 1943 hvor storstrejkerne begyndte). Dette er ikke noget der står i mange historiebøger men jeg har hørt det fra flere andre også.

Tyskerne så ligefrem op til os, og gav os frie rettigheder til at køre landet videre som vi plejede med vores egen regering politi militær osv. En besættelsesform der er helt enestående i verdenshistorien!

Så kommer Russerne (jeg er nu mere bekymret for Amerikanerne) så lad dem komme...

De ender nok med at forsvinde igen hvis vi ignorerer dem længe nok ...

Dog er der stadig de situationer, hvor vi f.eks. har med psykopater at gøre. Der tror jeg ikke, at det ALTID er nok at være eftergivende og flink.

Der er da ingen her der har sagt at man skal være flink....

(Men at være eftergivende kan være klogt.)

I det hele taget er der ingen her der siger hvad man skal og ikke skal

Det er noget du selv afgør.

Men jeg taler af personlig erfaring når jeg siger at hver gang man har taget et opgør med en psykopat, så står den næste allerede klar i kulissen og venter på dit næste opgør....

Man slider dig selv op!

Prøv selv!

Jeg valgte til sidst at holde op med at arbejde fordi jeg stødte ind i psykopater alle vegne hvor jeg fik job. og det er jeg dem taknemlig for i dag, for nu er mit liv meget bedre end det var dengang.

Jeg begyndte at bruge psykopater som "stopkilte" i min tilværelse, hver gang jeg stødte på en, valgte jeg med det samme en anden livsbane, og dette var den direkte årsag til jeg mødte min kone. Hende havde jeg aldrig mødt hvis ikke en psykopatovre i Skotland bevirkede at jeg droppede mine planer om at flytte derover igen for mange år siden.

Hvis man vil have mere inspiration til hvordan man kan håndtere "mørket" og diverse psykopater så studer Indiens frihedshelt Matema Gandhi, han befriede Indien fra verdens stærkeste hær (Englænderne) uden Inderne løsnede et eneste skud.

Jeg føler mig sommetider som en GAMMEL udslidt sjæl, der ikke orker alt det karriereræs og selviscenesættelse og har ikke lyst til at være på jorden mere, og andre gange er jeg lige så fascineret af modetøj og dejlige ferierejser som alle mulige andre, mens jeg synes, der er SÅ mange steder og oplevelser på jorden, jeg gerne vil opnå/opleve. Jeg er ligeledes meget fascineret af det åndelige og spirituelle og ville ønske, jeg havde evner til fx healing.

Jeg har det nøjagtig på samme måde (bortset fra det med modetøjet)

Husk det er vigtigt at være glad, selvom det er noget af en kunst sommetider...

Det KAN lade sig gøre at finde lykken her på jorden selvom man er en gammel sjæl, det sker hvis man får en rigtig god kontakt med sin krop, sin sjæl og sine emotioner og accepterer det nu man lever i 100 %

Heale kan ALLE! Du kan heale dig selv med din positive opmærksomhed mens du spænder af, prøv det af hvor du føler behov for det, fysisk såvel som emotionelt..

Jeg er trods alt glad for du skriver at en gammel sjæl først når sit fulde potentiale sent i livet....så er der nemlig håb endnu.....både for at jeg er en gammel sjæl men også for at få udlevet mit potentiale

Lad mig sige det sådan:

Har man en vild ungdom, er det på ingen måde et tegn på at man ikke er en gammel sjæl

En gammel sjæl når først sit fulde potentiale omkring midten af halvtresserne, Der er dog mange tegn på det forinden, et af de sikreste er hvor medfølelse vedkommende er overfor andre mennesker og overfor dyr. Men de kan sagtens begå masser af dumheder i sin ungdom og have problemer med sig selv og andre, det er vist ganske normalt især hvis man har haft en problematisk opvækst.

Om du er en gammel sjæl?

Jo, det kunne jeg godt forestille mig, ellers ville du nok ikke interessere dig så meget for dette emne...

Men vigtigt er det at være glad for, og tro mod sig selv, uanset hvilken sjælsalder man har...

Hvem siger også det er bedst at være en gammel sjæl? Det er ikke altid lige sjovt at være en gammel sjæl i de samfund der er her på denne planet. Det bedste kunne jo også være at have den samme sjælsalder som gennemsnittet (ung/moden), for så føler man sig mere hjemme...

Jeg har det også på nogenlunde samme måde jeg føler mig ofte helt forkert. Har mest lyst til at tage det næste tog til himmeriget. Men jeg ved, at jeg har noget, jeg skal igennem først. Når livet bliver noget møg (krig og beskidt politik), så har jeg lyst til at udvandre men samtidig elsker jeg at rejse og opleve samt se mine børn vokse op

Jeg har det akkurat på samme måde....

hvis nu man er en gammel sjæl er der jo en hvis garanti for at man ikke skal tilbage igen så ku jeg få lov at sidde deroppe på en lyserød sky og kigge ned på alle de andre der render forvirret rundt nede på jorden hahaha

Jeg kommer til at tænke på seeren fra Andalusien, han sagde i et interview at det her liv var hans sidste.....nu er han så død.....men jeg tænkte waauuuuu hvor vildt det gad jeg da oz godt at videså ku jeg lige give den lidt gas inden jeg sku

hjem for evigt

Det "sjove" er at man skulle se helt anderledes på det når man er "deroppe" og har fuld kontakt med sin overbevidsthed. For Jorden skulle være et ret fantastisk udviklingssted for sjæle. Man lærer og udvikler sig en masse af det man gennemlever her.

Men engang når vi alle frem til et niveau hvor vi har været hele "møllen" igennem på kryds og tværs og så går vi naturligvis videre til noget andet.

Når man taler om sjælens alder menes der ikke i tidsmæssig forstand men i erfaringsmæssig forstand og når vi har været igennem hele inkarnations-cyclussen på Jorden skulle vi have udviklet os til et meget højt niveau (Set herfra)

Generelt består vi af krop sjæl og ånd:

***Åndeligt** er vi immaterielle evige og forenet*

***Sjæleligt** er vi helt eller delvis individualiseret og på grund af det har vi forskellige "aldre" erfaringsmæssigt, selvom vi åndeligt set er lige "gamle" eller tidløse. Man kan godt sige at vores sjæl er en "livsgnist" der er udsprunget fra ånden som en anden læser var inde på.*

***Kroppen** er en avanceret "rumdragt" som vi iklæder os for at kunne virke her i den fysiske verden..*

og ja, en skønne dag afslutter vi vores sidste inkarnation, hvornår dette sker, afhænger af hvordan vi udvikler os fremover. nogen siger at vi har 10 til 30 inkarnationer i hver sjælsalder. Nogle lærer hurtigt andre tager den mere ned ro... Andre siger (Michael Newton) at de første to stadier, den spæde sjælsalder og barnestadiet går langsomt, de kan tage fra 6.000 år og helt op til 50.000 år, men når man kommer frem til de sidste tre stadier går det hurtigere fordi man er mere fokuseret på sin egen udvikling.

Jeg gad godt at kunne se det fra den vinkel, altså at opleve at huske hvor fantastisk jeg troede det ville være kommer herved, for jeg har glemt alt om det.....

Ja, de tunge astrale energier der omgiver planeten i øjeblikket gør at vi glemmer vores oprindelse. Der er dog sket en lettelse af de tunge energier de senere årtier, så mange er begyndt at huske, og bevidstheden om disse her ting er begyndt at vokse meget.

Der var engang en clairvoyant der sagde til mig: "Du har ellers sån' glædet dig til den her inkarnation" og jeg tænker WHAT???? Var jeg da helt stiv da jeg sad deroppe på skyen og kiggede ned....

Ja vi er jo nogle eventyrlystne sjæle, er vi ikke...

Jeg synes godt nok det er mange liv man skal igennem, hvis det er som du beskriver.....

Det er jo ikke noget vi skal... Det er noget vi selv vælger.

Men hvor mange inkarnationer tager det at overkomme jalousi? Og hvor mange tager det at overkomme alle former for frygt? Og hvor mange tager det at kunne gennemskue hele dualismen og forstå yin og yang? Og hvor mange inkarnationer har en person levet der har styr på sin egen livsglæde?

Jeg vil ikke påstå tallene passer på alle, nogen går tilsyneladende efter de meget svære og udfordrende inkarnationer hver gang og derved går det hurtigere...

I øjeblikket sker udviklingen dog hurtigere, der er vel sket ligeså meget i den globale udvikling inden for de sidste 150 år som i de foregående 10.000 år... og dette skulle bevirke at vores sjælelige udvikling også går hurtigere.

Så måske er der en chance for at du er i gang med din sidste inkarnation. Det er ikke utænkeligt...

Men når du er færdigudviklet er du ligeglad med om du er inkarneret eller ej. For så vil du ikke være afhængig af de ydre omgivelser længere. At komme "Hjem" er ikke et sted men en følelse...

Jeg tænker virkelig tit på at det jeg lærer hernede.. hvad jeg skal bruge det til når jeg kommer "hjem"? Hvorfor skal vi som sjæle absolut udvikle os?

Det forstår jeg faktisk ikke rigtig.....

Igen.. Der er ingen der siger vi SKAL udvikle os sjæleligt... Mange sjæle inkarnerer slet ikke siges der. Så når du er her er det fordi din sjæl har villet det.

Men hvad lærer vi hernede?

Vi lærer ikke så meget, for teorien har vi med os fra den åndelige verden siges der...

Her på Jorden er vi i praktik! På jorden omdanner vi teoretisk lærdom fra den åndelige verden, til personlig erhvervet erfaring - til visdom.

Det særlige ved den fysiske verden er at her samles alle de høje energier med alle de lave energier "yin og yang" (i modsætning til de åndelige planer hvor de er adskilte), og dette gør Jorden til en

perfekt "træningsbane" for sjæle.

Og hvad træner vi så til?

Jo!

Vi træner til at blive guder siges der!

Intet mindre...

Hvad ville der ske hvis vi ikke inkarnerede og udviklede os eller kun nogle få gjorde.....

Så ville vi (universet) formentlig kede sig halvt ihjel og stagnere...

(i øvrigt er vi kun nogle få der gør det. 7 milliarder sjæle er ingen ting i den sammenhæng...)

Så vi træner os i at blive fuldkomne - er det som at være Gud

"Fuldkomne/u-fuldkomne" er et begreb der er opfundet af Egoet, vi er alle fuldkomne hele tiden, når man ser det fra et større perspektiv. Og "Gud" er en bevidsthedstilstand der findes i vores inderste livskerne. Dette er ikke en gammel mand med skæg....

Der må godt nok være mange sjæle

Alle levende væsener er en del af et større udviklings-kredsløb hvor man kommer igennem hele "møllen" Både som en gud og djævel (og meget andet). Den Danske seer Martinus kaldte det for Spiralkredsløbet...

jeg har hørt, at sjæle fra andre planeter også inkarnerer her. Hvor ligger de ift. jorden?

Ja det siges at man først nu er blevet i stand til at udvikle en højere bevidsthed her på Jorden. Så dem der har opnået det hidtil på denne planet har udviklet det andre steder...

der skulle være liv overalt i dette univers og i masser af andre universer og tilværelsesplaner

Hvad består vi af?

Som jeg ser det er vi individuelle udenpå.

Men det er en illusion for det vi ser, er kun den fysiske del af os.

Der er to lag mere i os nemlig den sjælelige og inderst den åndelige.

Den fysiske del af os udtrykker sig gennem kroppen ved hjælp af Emotioner

og så er der sindet der udtrykker sig gennem hjernen ved hjælp af Tanker

Hos de fleste har Egoet bemægtiget sig sindet så det udtrykker sig også igennem Tankerne

Inden under alt dette har vi en sjæl, som kommunikerer med os gennem følelser.

Og aller inderst inde har vi vores ånd som kommunikerer med os ved hjælp af glæde.

Og der inde er vi ikke længere individuelle.

for vores ånd er selve livet i os, og den er ikke opdelt.

Den inderste åndelige livskerne i os er fælles med hele universet...

Vi er alle ét og samme levende væsen nu og i al evighed...

Som jeg ser det...

Ja man kan sige at inderst inde er vi alle kærlighed idet vi alle er et, så jo mere bevidste vi bliver om vores indre forbundenhed jo "sødere" bliver vi overfor hinanden.

Er vi de sidste psykopater? (Et spørgsmål fra 2008 hvor man mente at det år skulle afslutte psykopatens æra)...

Det har jo bestemt ikke vist sig at være tilfældet.

(bare se dagspressen)

Alligevel ser det ud til at psykopatens æra er på aftrapning.

Sammenligner man nutiden med middelalderen er der jo sket store fremskridt, de fleste mennesker bliver mere og mere humane. Voldskriminaliteten er faldet konstant de sidste mange år over store dele af verden og det lover godt for fremtiden.

Ifølge Hypnoterapeuten Dolores Cannon vil psykopater og formørkede sjæle fremover inkarnere på en anden planet, så det kunne godt være dette der menes med afslutningen af psykopatens æra i 2008. Jeg ved ikke om den sidste psykopat er født på jorden i netop 2008, men skal der ske et skift i den Jordiske bevidsthed skal det snart være.

Jeg opfatter psykopater som unge uharmoniske sjæle, der vil blive mere humane når de med tiden modnes. (dermed ikke sagt at alle unge sjæle er psykopater...)

Jeg tror vi alle har været det i de yngre sjæls-aldre, og at vi måske stadig har en lille rest af det i os, men som vi ikke lader os styre af mere, det er vel derfor vi stadig inkarnerer her på denne jord, så vi konfronteres med det, og lærer at heale det inden i os?

Der sker en intensivering af både lyset og mørket i disse år. Kontrasterne bliver tydeligere. Mørket samler sig i et magt hierarki hvor alle kan se mørket tydeligt, og det vil bevirke at mange mennesker vågner mentalt og spirituelt. Og når tilstrækkelig mange vågner op af denne lange "Tornerosesøvn" vil fundamentet under magthierarkiet svækkes og det vil styrte sammen.

Hvad går det dersens' ascension ud på?

en tommelfingerregel for mig er, at hvis det er noget der opdeler sjæle i forskellige hierarkier stammer det fra de lavere astrale planer...

og er det noget der forener sjæle i en hjertelig forenet kærlighedsenergi, stammer det fra et højere tilværelsesplan.

OK, interessant teori eller tommelfingerregel.

Dvs. at ifølge denne teori, kan det muligvis være direkte dæmonisk eller i hvert fald tvivlsomt at søge at ascendere?

Dæmonisk er lidt voldsomt

Men jeg betragter det som en af de mange omveje...

Det er kærligheden og nærværet overfor andre mennesker dyr og planter der viser vejen frem efter min opfattelse og for at den skal være ægte (og ikke et skuespil) skal man begynde med kærligheden og nærværet overfor sig selv, så man healer alle de sår og skygger man slæber rundt på fra fortiden.

Det gælder om at få en ærlig og ægte kontakt med sit inderste sjælelige centrum sin åndelige kerne, og den når man ind til når man har healet og "oplyst" (set på) alle de skygger det hindrer vejen ind til sit inderste..

Har vi en inderste kerne?

Jeg opfatter vores indre kerne som ånden...

Og ånden opfatter jeg som en enhed der ligger til grund for alt levende.

Jeg ser alt levende som éet på åndens niveau.

Og jeg ser ånden som noget evigt og usårligt der ligger uden for den dualistiske verden.

Ånden ser jeg som Gud inden i alt levende....

Sjælen ser jeg som basen for vores individualitet,

Den er i modsætning til ånden foranderlig, og den udvikler sig

igennem den dualistiske verden med sort/hvidt ondt/godt osv.

Som jeg ser det er det sjælen og ikke ånden der er påvirkelig af arv og miljø, og som rummer holdninger, frygt og ønsker

Egoet opfatter jeg som en del af sjælen når sjælen inkarnerer. egoet er et nødvendigt værktøj for at kunne fungere i den individualiserede fysiske verden, (et velfungerende ego er sjælens tjener og ikke omvendt)

Det tredje lag af os er det fysiske legeme, som mange mennesker identificerer sig med mens de inkarnerer.

Det holder de dog hurtigt op med når de dør. Men selvom man ikke identificerer sig med sin krop, er det dog gavnligt at lytte til den, pleje den, sørge for dens behov og forbinde sig med den så man bevarer en god jordforbindelse mens man er inkarneret.

Man skal bekæmpe sit ego!

Nej ikke enig!

Man kan ikke bekæmpe sit ego, og prøver man vil det ikke lykkes og man vil kun opleve et helvede...

Egoet er en del af en selv og kæmper man mod sig selv nedbryder man sig selv

Kunsten er at bruge Egoet på en positiv måde uden at lade sig styre af det

Det kan man læse meget mere om på: livsalkymi.blogspot.dk

Har ens nuværende interesser forbindelse til ens tidligere liv?

F.eks. hvis man godt kan lide orientalsk kultur, kunne man så tænkes at være fra Østen i et tidligere liv?

Ja bestemt! hukommelsen bliver som regel slettet når man inkarnerer på ny, men følelsen og emotionen af det lever ofte videre

Har ens sproglige evner forbindelse til ens tidligere liv? Hvis man f.eks. har forbavsende god flair for f.eks. russisk, men til gengæld har svært ved at tale engelsk eller tysk, tyder det så på, at man har inkarneret i Rusland?

Ja måske... Man ser det tydeligt på andre områder, f.eks. Mozart der allerede var en verdensberømt pianist som 4 årig!! hvor han optrådte for den Østrigske kejser (for de fleste ville det nok tage adskillige inkarnationer som musiker at opnå sådan et niveau)

Hvad siger ens interesser som barn om ens tidligere liv? F.eks. var jeg som 2-3 årig meget optaget af biler. Betyder det, at jeg var ansat i bilbranchen i det forrige liv? (som voksen interesserer biler til gengæld ikke mig en døjt og jeg har aldrig ejet en bil).

Jeg tror ikke det er tilfældigt at piger foretrækker at lege med dukker og drenge leger røvere og soldater (med visse undtagelser) Jeg tror de repeterer tidligere inkarnationer.

Dette forudsætter så, at de også inkarnerede sidste gang som deres nuværende køn. Drenge der leger med dukker er måske sjæle, der sidst inkarnerede som kvinder og lige skal vænne sig til det nye køn. (det siges at man skifter køn ca. 10-15 % af gangene, og det

passer meget godt med antallet af homoseksuelle)

Kan man hos et lille barn på f.eks. 3-4-5 år spore tegn på tidligere liv? Hvad hvis lille Lise på 4 fabulerer om at det var vel nok skønt i Indien da hun var gift og havde otte børn og var skopudser og bla bla bla. Skal man så tage det som frie fantasier, eller kan det være et tidligere liv, hun har i erindring? Børn siger så mange sjove ting, som voksne let slår hen som fantasier. Men kunne disse ting i realiteten være erindringer fra past Lifes?

Ja bestemt! det er der skrevet masser af bøger om, og der forskes i det på fuld tryk på mange universiteter rundt om i verden, f.eks. Professorens Ian Stevenson der slog igennem med bestselleren "Tyve tilfælde der tyder på reinkarnation" Dette er en fremragende bog der indeholder så overbevisende research at selv den mest mistroiske må overgive sig. Siden har han udgivet langt mere omfattende afhandlinger om emnet, med tydelige beviser der ikke er til at komme uden om

Der findes efterhånden mange tusind cases hvor børn korrekt beskriver kvarterer, personer og livsforløb i andre lande hvor de aldrig har sat deres ben.

Kan evt. uforklarlige fysiske symptomer, fobier eller sygdomme have relation til ens tidligere liv? F.eks. folk der lider af migræne eller folk der lider af stærke allergier, klaustrofobi o.s.v.

Ja det er også meget almindeligt! Jeg er selv psykoterapeut, og har

mange gange oplevet at et tidligere liv pludselig og uventet dukker op på "den indre lystavle" hvis man går dybt ind i en ubestemmelig smerte eller følelse.

Har man typisk mest inkarneret i de samme lande eller vil man inkarnere i mange forskellige lande for at få så mange forskellige erfaringer som muligt? Var jeg f.eks. dansker i mit forrige liv, eller kan jeg have været tyrker, amerikaner, italiener eller svensker?

Det er nok forskelligt, spæde sjæle inkarnerer mest i de tropiske områder, barnesjæle er nok mest tilbøjelige til at hænge fast ved den samme kultur. Unge sjæle går efter steder hvor de kan få magt, rigdom og indflydelse, og modne sjæle afprøver vel så mange forskellige steder og kulturer som muligt, mens gamle sjæle søger mod fredelige lande hvor de har ro til at udvikle det sidste de mangler. Der findes også meget gamle sjæle (transcendentale lysarbejder sjæle) der inkarnerer på udvalgte steder for at løfte energien i det pågældende område.

Inkarnerer man gang på gang med de samme sjæle/mennesker og bytter man så roller. Kan ens nuværende fætter f.eks. have været ens søster i det forrige liv? Kan ens nuværende chef have været ens undersåt eller ansatte i et forrigt liv? Eller inkarnerer vi med forskellige sjæle eller er det sådan lidt en blanding?

Ja! Det siger alle der arbejder med regression, man har sin åndelige sjælefamilie på 5 - 10 - 20 - 30 stykker som man

inkarnerer sammen med gang på gang og hvor man jævnlige bytter roller indbyrdes

Transcendentale sjæle inkarnerer ofte alene. Dette kræver stor styrke og vil kræve af dem at de lærer at takle ensomhed..

Hvad med karma? Hvis man nu var ond ved en person i sit forrige liv, vil han eller hun så være ond mod én selv i dette liv, og kan det forklare, hvis man nogle gange oplever at folk - tilsyneladende uden grund - er onde overfor én? Kan det bare være karma? Og i så fald, hvordan stopper man så denne karma? Hvis man f.eks. får en på kassen og lader være at slå igen, har man så stoppet den negative karma og er alt så fred og idyl for eftertiden mellem to sjæle? Eller vil de to sjæle blive ved med at gøre hinanden skade og kan de så skiftesvis have positiv og negativ karma overfor hinanden og blive ved med at have noget, de skal udligne i næste inkarnation?

Som jeg forstår det drejer Karma sig ikke om småting hvor man kommer op og slås om et eller andet. Rigtig karma er de mere grove ting som forbrydelser mod menneskeheden og lignende, og det kan give en lang række inkarnationer hvor man selv udsættes for de pinsler sådan en forbrydelse medfører. Ikke som en straf, men som en nødvendig lektie så man ikke gør dette igen.

Udfrielsen af karma sker gennem lidelseserfaring, gennem lidelser udvikler man sin medfølelse. en der selv har lidt meget har lettere ved at sætte sig ind i hvordan andre lider, og derfor undgår de at påføre andre lidelse

Den "lettere karma", som du omtaler, kan man udfri sig selv fra ved at fjerne sig fra sin "banemand" og heale alle de sår vedkommende påførte en, således at man er i stand til at tilgive vedkommende og sig selv helhjertet, og lære den "lektie" der lå gemt i dette. Det kan

ligefrem være en sjæleven der spiller rollen som ens "karmaudløser" fordi man har aftalt dette med vedkommende inden man inkarnerede, for at man kunne lære denne lektie eller overvinde en bestemt tilbøjelighed.

En sjæls alder måles lettest på hvor medfølende en person er overfor andre og hvor lidt lidelse vedkommende påfører andre.

Skifter man køn fra inkarnation til inkarnation og kan f.eks. homo- eller transseksualitet forklares med kønsforvirring som skyldes, at man i de forrige mange inkarnationer har været det modsatte køn? Hvis man nu var en kvinde i de forrige otte inkarnationer, giver det jo mening, at man fortsat drages imod mænd, selvom man selv er mand NU. Men måske har sjælen bare ikke fulgt med og derfor er man ikke omstillet mentalt til at drages mod kvinder.

Martinus siger nej. Men det viser formentlig bare at man ikke nødvendigvis er ufejlbarlig selvom man er en transcendental sjæl. Alle andre siger at man ofte har et favorit-køn, inklusive Michael Newton og føromtalte Ian Stevenson der har forsket seriøst i det gennem hele deres liv, deres forskning viser at ca. 10 - 15 % af befolkningen har skiftet køn i forhold til forrige inkarnation.

Det giver ofte lidt problemer at skifte køn, f.eks. homoseksualitet som ikke accepteres mange steder

Gamle sjæle har prøvet begge køn mange gange og er ofte biseksuelle..

Newton siger at spæde sjæle og barnesjæle sjældent skifter køn, så homoseksuelle vil som regel være mere avancerede sjæle.

Hvad med dyr? Kan man godt inkarnere som en hest i den ene inkarnation og så som et menneske i den næste? Eller er dyr og mennesker adskilte? Jeg tænker på om dyr f.eks. er meget umodne sjæle, f.eks. stadiet før den spæde sjæl.

Nej, man kunne måske godt men udviklingen går fremad mod større bevidsthed, men mange husdyr og især kæledyr forbereder sig på at begynde at inkarnere som mennesker siges der.

Jeg tror det er sandt.

Forskellen på dyr og mennesker skulle være at dyr har en gruppesjæl, der taler til dem igennem et stærkt instinkt, mennesker har individuelle sjæle hvilket skulle være en meget større udfordring da de står mere alene sjæleligt.

Hypnoterapeuten Dolores Cannon siger at det er selve gruppesjælen for en dyregruppe der udgør udviklingstrinnet før mennesket, det enkelte dyr har en længere udviklingsvej førend det når så langt.

I forhold til karmaloven: laver jeg jo fejl hver dag, jeg er menneske. Men vil nogle fejl, som man angrer fx hvis man har sagt noget dumt om et andet menneske, været utro eller snydt ikke nogen gange udlignes i det liv, man har pt? At man gennemlever skammen nu og ikke skal igennem det i næste liv?

Enig! Hvis man opfatter ordet Karma som noget man u-undgåeligt vil rammes af, så er det kun de store virkelig grove ting der er karma. alle de mindre ting (og de halvstore) kan man selv opløse ved at gå ind i sig selv, erkende det, lære lektionen af det og heale det mørke man har i sig der skabte det med sin kærlige opmærksomhed.

Karma er ikke en hævn fra universets side.

Det er en nødvendig lære som ens egen højere bevidsthed pålægger en for at man kan udvikle sig i en mere positiv retning.

Som jeg ser det...

Ok, det lyder også mest sandsynligt, at små handlinger, som er nemme at udligne rent karma-mæssigt, evt. hurtigt vil blive udlignet gennem begivenheder i ens nuværende liv. Men måske kan man så forvente, at meget grove handlinger, som f.eks. Hitler stod for, vil tage utallige inkarnationer at udligne. Ja, i visse tilfælde må det næsten være umuligt at udligne dårlig karma, hvis man har været en ond diktator eller en serieforbryder á la Jack The Ripper.

Jorden er en isoleret "træningsbane" hvor ondskaben kan få lov til at florere for at vi har mulighed for at udvikle os gennem dualiteten, samspillet mellem mørket og lyset, Yin og Yang. Ondskab findes kun i mennesker som helt eller delvist har mistet den bevidste kontakt med deres sjæl og ånd. Dette er et stadie vi alle befinder os på, mere eller mindre, så længe vi inkarnerer her på Jorden ellers ville vi have "graduaret" til et højere niveau.

Ondskab er i bund og grund kun ubevidsthed og det er mest ekstremt blandt de yngste uerfarne menneskesjæle. Vi har alle en usårlig livskerne og evigt liv, og alle de ar "ondskaben" giver os på vores sjæl, udvikler sig med tiden til personlig erhvervet visdom om livet.

Så livet her på jorden er som en slags dualistisk "teater" og for at dualismen skal fungere så må der være nogen der spiller de "onde" roller. Vi vælger den selv nu og da, når vi kommer til at såre en anden.

Ondskab gør en bevidst om kærligheden, for havde man aldrig oplevet kontrasten til kærlighed ville man ikke være bevidst om den.

Yin og yang er livets pulsslag, og det jordiske plan er kun en meget lille del af hele universet, selvom det siges at vi i snit lever 120 - 130 inkarnationer inden vi har udviklet os igennem dette plan, nogle færre nogle flere

Så set fra et højere niveau findes ondskab ikke. Det vi kalder ondskab eller lidelse er i virkeligheden forceret udvikling, der fremskynder et udviklingsniveau som vi alle længes efter. Som Martinus sagde så findes der kun et "behageligt gode" og et "ubehageligt gode". og takket være karmaloven rammes vi ikke af noget "ubehageligt gode", som vi ikke selv har skabt engang i fortiden, og som vi derfor har brug for at opleve for at vi kan udvikle kontakten med vores sjæl og ånd igen...

Så ingen er onde inderst inde og selv de værste fjender vil være bedste venner hver gang livet på Jorden og det Astrale plan er overstået..

Nogen må engang imellem "spille rollen" som Hitler (og andre tyranner) for at lære folk at tage afstand til den mentalitet...

Giver det nogen mening for dig?

Ok, hvad så hvis man er meget meget ond, á la Hitler? Kan man så ikke blive f.eks. en slange i sit næste liv?

Kun hvis han selv vælger det, det siges at "vi"- vores egen overbevidsthed - selv vælger vores inkarnationer og hvorfor skulle man vælge at inkarnere på et niveau man for længst har overstået og ikke får noget ud af?

Nej han skal vel ned og opleve den anden side af magtmisbrug som mange af os andre prøver også...

Men Hitler har vel ikke haft en højere udviklet sjæl? Det vil vel tage RIGTIG mange inkarnationer for den at "ophæve sin karma-gæld", eller hvad man siger. Jeg har erfaret, at "onde" sjæle kommer et særligt sted hen i den åndelige verden, hvor de renses for negativ energi og ikke påvirker andre sjæle. Derefter vil de komme tilbage til jorden og opleve det, som de har udsat andre for, fx hvis de var diktatorer.

Jeg er ikke enig i at der findes "onde sjæle". Der findes onde ubevidste Egoer der har fået magten over mange unge uerfarne sjæle og det er noget andet...

Efter døden har den Astrale verden mange niveauer, fra det meget mørke til det meget lyse. De fleste ubevidste mennesker havner i denne verden i kortere eller længere tid efter de dør, for at "akklimatisere sig" fra Jorden. Hitler har formentlig havnet et mørkt sted for sig selv og brugt en del tid der for at komme videre, men alle kommer videre inden de inkarnerer igen siges der, for den næste inkarnations planlægning foregår i den virkelige åndelige verden.

Vi har gennemlevet meget mørke stadier i vores udvikling, og set ud fra dette perspektiv er vores forglemsel, når vi inkarnerer igen, en velsignelse.. (det vil den også være for Hitler der næppe vælger sig en lederrolle igen foreløbig...)

Mange gætter på at Hitler var på det sidste stadie som barnesjæl. Det kræver trods alt noget at vinde et absolut flertal i det Tyske demokrati som han gjorde til sit valg som rigskansler. Dette præsterede han før han afskaffede demokratiet..

Man skal også tænke på at det er vinderne der skriver historien,

Tyskerne var nogle banditter, ingen tvivl om det, men meget af det blev de presset ud i af andre magter i mellemkrigsårene, der ikke var meget bedre end dem.

Gamle sjæle tøver gerne med at dømme andre, for der vil altid være mange nuancer man er uopmærksom på...

Jeg kan trods det godt være nysgerrig omkring, hvad der har gjort mig til den, jeg er. Skulle der fx flere inkarnationer til, før jeg stoppede med en uheldig opførsel, der har gjort ondt på nogle mennesker. Jeg kan kun håbe på, jeg ikke har været en Hitler-type.

Ja er du et kærligt medfølende menneske har du måske fået det igennem en masse "lidelses-erfaring"

og har du været igennem en masse lidelses-erfaring har du formentlig fået det igennem en masse "negativ" karma

og har du fået en masse negativ karma har du måske engang for mange inkarnationer tilbage været en "Hitler type"

Kunne det hænge sådan sammen?

Jeg tror vi alle har været nogle værre banditter engang og jeg mener det er vigtigt vi tilgiver os selv og hinanden for det, for dels er denne tilgivelse en forudsætning for at komme videre og dels har denne mørke fortid været grundlaget for en vigtig del af vores sjælelige livserfaring.

Pyha, jeg er blevet så følsom efter jeg blev mor til en lille dejlig dreng for tre måneder siden. Jeg elsker at være mor til den dejlige skønne sjæl, men jeg er også blevet ramt af en enormt dårlig samvittighed. En dårlig samvittighed over at sætte et lille menneske til live i denne grumme grumme verden.

Er der ikke nogen der kan komme med lidt opmuntrende syn på alt det kaos vi ser i verden for tiden

Åhh jeg får bare så mange negative tanker om hvad min lille søn (og andre små børn for den sags skyld), ender med at skulle igennem i dette liv.

Jeg er bange for alle de krige vi ser, for forurening osv. Jeg synes pludselig at mennesker i denne verden er blevet så aggressive. Man læser konstant om folk der bliver stukket med kniv, folk der skyder tilfældigt omkring sig midt på gader og stræder, for ikke at tale om den terror trussel der har hængt tungt over vores hoveder de sidste ti år.

Er der nogen der ser lys i dette kaos?

Det siges at der fødes mange modne og gamle sjæle i øjeblikket, og de ved udmærket hvad de går ind til. De er nogle meget modige sjæle der med vilje inkarnerer her på dette relativt mørke sted for at "tænde lys i mørket", "løfte niveauet" øge bevidstheden og løfte Jorden fri for alle de skygger der omgiver den i øjeblikket. Men også for selv at udvikle sig af det...

Det siger sig selv at der er hårdt brug for sådanne sjæle i øjeblikket, og måske er det værste overstået inden dit barn vokser op.

I øvrigt er Jorden ikke en "grum verden" naturen selv er vidunderligt smuk. De steder hvor mennesker ikke blander sig er jorden som et vidunderligt paradis, det er kun menneskets samfund der kan være lidt barbarisk sommetider.

så løft hovedet og vær glad og stolt af dit barn, dit barns højere

bevidsthed ved hvad det går ind til og har på forhånd lagt planer for sit liv. Formentlig både prøvelser og glæder der vil bidrage til dets udvikling. Havde du valgt ikke at få et barn ville det formentlig have fundet en anden forælder, så du har bestemt ingen grund til at føle skyld eller dårlig samvittighed fordi du hjalp dit barn til verden her og nu....

Og om mange år når det engang er overstået vil dit barn være beriget at det liv det har haft her.

Så tillykke med dit barn Du kan roligt finde optimismen frem. Alt fører til noget godt før eller siden..

Du er jo formentlig spirituelt interesseret siden du skriver her, så måske dette indlæg om "de nye børn" vil interessere dig:

"Børnene af den nye æra" på livsalkymi.blogspot.dk

Om at være forældre til en søn der er psykopat

Det er ikke sikkert, men din søn kan måske være en ganske ung sjæl, det kan han jo ikke gøre for. Det har vi alle været engang, derfor skulle det være muligt at tilgive ham og ikke tage det personligt at man har sådan en søn.

Det gør du måske heller ikke?

Han kan også være en disharmonisk ældre sjæl der er i gang med at repetere tidligere sjælsniveauer indtil han når frem til sit fulde potentiale.

I kan også have noget lettere karma sammen som i er ved at udleve.

Din søn roder måske godt og grundigt op i dit indre, og det kan du

bruge positivt til at blive mere opmærksom på dig selv. Praktiserer du meditation og selvhealing?

Alle de ubalancer din søn skaber i dit indre ville en gammel sjæl bruge som en velkommen gave til at heale sig selv med. Set fra et efterlivsperspektiv siges det at vore bedste venner samt vores værste fjender, er dem vi er allermost taknemmelige for at have kendt mens vi levede, for de vækkede på hver sin måde vores indre til live.

Jeg vil anbefale dig at du først og fremmest er tro mod dig selv, kan det være dette du skal lære af dette forhold?

Hvad mener du selv?

Kan det passe at en gammel sjæl virker som magnet på unge sjæle?

Måske i nogle tilfælde, men i de fleste tilfælde er det min erfaring at unge sjæle ser gamle sjæle som nogle sære størrelser, med nogle sære livsopfattelser...

En gammel sjæl kommer nemt til at føle sig ret alene i vores samfund.

Mit gæt er at du og din søn enten har noget karmisk kørende, eller også har i simpelt hen aftalt før inkarnationen at I skulle igennem det i har været igennem i dette liv, formentlig til gavn for jer begge.

Jeg kan anbefale forfatteren Robert Schwartz fremragende bøger om "pre life planning"

Det er sundt og godt hvis du både kan tilgive, og give slip, derved er du ikke sjæleligt bundet af ham.

Er tiden inde til at jeg holder mig kun på sidelinjen og afventer at han kommer til mig?

Ja det vil det måske. Jeg vil sige... adlyd det svar det inderste af din sjæl giver dig: Hvad giver dig mest livsglæde i det lange løb?

Dette er dit højere selvs svar...

Er vagabonder, alkoholikere, narkomaner og folk der ikke følger normerne psykopater og unge sjæle

At man lever som en vagabond, er ikke noget tegn på at der er tale om en ung sjæl, faktisk tvært imod, i mange tilfælde har gamle sjæle det med at lægge det materielle ræs bag sig og følge sin egen vej...

Mennesker der ikke har overskud til at få sit liv til at fungere efter samfundets normer, behøver ikke at være unge sjæle. De behøver heller ikke at være psykopater! De kan sagtens være et al kærligt menneske der ikke nænner at gøre en flue fortræd også selvom de skulle være alkoholister eller stofmisbrugere.

Derimod vil en person der er meget ufølsom overfor andre mennesker, eller ligefrem har sadistiske træk eller psykopatiske tendenser, normalt være en ung sjæl, også selvom vedkommende har en stor magtfuld lederstilling og er en "succes" efter samfundets normer. Dette er rent faktisk ofte tilfældet, da mange

psykopater tiltrækkes af magt og prestige.

Den sikreste målestok for en sjæls "alder" i jordisk sammenhæng er hvor lidt eller hvor meget alkærlige de er

Ifølge Edgar Cayce var den ældste sjæl han nogensinde havde "hjulpet" og som han gjorde på opfordring fra hans bekymrede søstre, en lud fattig mand der levede det meste af sit liv som en vagabond under en bro...

Kunne man forestille sig, at voldtægtsforbrydere, sadister o.s.v. måske er spæde sjæle, der endnu ikke kender forskel på rigtigt og forkert og stadig er styret kun af deres mest primitive reptile instinkter

Jeg tror også at unge og måske modne sjæle kan falde i mens de er unge og endnu ikke har nået deres fulde potentiale. Men de virkelig bestialske og grove tilfælde hører formentlig kun hjemme blandt de yngste sjæle.

Er homoseksuelle folk, der f.eks. i deres forrige inkarnation var det modsatte køn og kunne det tænkes, at deres kønsidentitet bare er lidt forvirret i denne overgangsfase og at de skal bruge 1-2 inkarnationer til at finde deres nye kønsidentitet? Og kunne det samme gælde for transseksuelle? (dette har så ikke så meget med sjælealder at gøre, men mere om reinkarnation, om end de to ting jo alligevel på sin vis hænger sammen).

Eller er biseksuelle måske i virkeligheden modne eller ældre sjæle, der går mere op i hvem folk er inderst inde end i hvilket

køn de har? Og er det at kunne drages af begge køn i virkeligheden et modenheds- og sundhedstegn?

Ja det tror jeg du har ret i

Jeg har ligeledes læst, at de højeste mestre, eller hvad man kalder dem ikke har noget køn som sådan.

Ja de har formentlig inkarneret så mange gange som begge køn at de har udviklet begge sider i sig sjæleligt (selvom det ikke er sket fysisk)... Der findes også en udbredt opfattelse (fra kristendommen) om at gamle sjæle er a-seksuelle, dette er dog ikke sandt. De eneste a-seksuelle sjæle er spæde sjæle på deres første niveauer...

En guide til Efterlivet

Den astrale verden:



Illustrationer: Jürgen Ziewe

*Af Dave Gregg
michaelteachings.com*

Der findes historier om efterlivet - hvordan livet er på den anden side - i næsten alle kulturer over hele verden. De har været i omløb i tekster og religiøse doktriner gennem hele historien. Vi ønsker alle

at vide, hvad der sker når vi dør, og vi ønsker at vide om efterlivet virkelig eksisterer. For mange mennesker giver tanken om at genforenes med sine kære, umiddelbart tårer i øjnene. Det er enormt livsbekræftende at vide, at vores korte ophold på jorden, ikke bare er en række af tilfældige begivenheder uden mening, og at et større formål venter på os forude i en anden verden.

Beskrivelser af livet efter døden er ligeså forskellige som de er ens og de er ofte umulige at bekræfte. I sidste ende drejer det sig om hvad der vækker mest genklang hos dig.

For at få hjælp til at drage mine egne konklusioner om emnet, besluttede jeg mig for at bede "Michael enheden" om deres forklaring, og de kanaliserede følgende svar på de 28 spørgsmål jeg stillede dem.

Dave

Hvad er efterlivet?

Efter den fysiske krops død, frigøres sjælen fra sit jordbundne fartøj af kød og knogler, og ved hjælp fra en guide passerer den gennem en æterisk tunnel (den velkendte passage med et lokkende lys for enden), denne tunnel munder ud i et højere tilværelsesplan - ofte omtalt som åndeverdenen, det astrale plan, efterlivet, eller den kristne betegnelse, himlen.

Får en person glimt af det astrale under en nærdødsoplevelse?

Hvis ikke nær-døds oplevelsen er en hallucination, giver den et glimt af det astrale. Men da sjælen stadig er bundet til den fysiske krop, kan visionerne blive fordrejet af de fortolkninger der stammer fra forventninger og jord-baserede trossystemer. Desuden mangler visionerne klarhed og ofte præges de af fantasi og mystik. Dette er dog ingen fejl hos seeren, for med mindre vedkommende har

træning i det, vil en sjæl der stadig er forbundet med kroppen have tendens til at se det astrale med en smule forvrængning.

Er Himlen det samme som det astrale plan?

Både ja og nej. Som det er fremstillet i de religiøse doktriner, er de vanlige skildringer af himlen, opdigtede gengivelser af hvordan det astrale opfattes fra et religiøst perspektiv. I nogle samfund hvor troen på en kristen guddom er dybt rodfæstet, kan en perlemorsfarvet hvid port omgive indgangen til den astrale verden. (Amerikanske) Præster med barnesjæle og unge sjæle der søger efter menigheder at inspirere, har tendens til at fokusere på noget der svarer til en astral pendant til det midt-vestlige USA.

Især de trossystemer der bakkes op af dybe emotionelle overbevisninger, får lov til at manifestere sig uhæmmet på det astrale plan, det vil være sådan indtil overbevisningernes natur ændrer sig (gennem selviagttagelse og en løbende test af virkeligheden), og indtil sjælene føler sig klar til at vælge den næste fase af udviklingen.

Bem. ang "Himlen": Den astrale verden som omtales her er kun en del af den åndelige verden, denne verden er kendetegnet ved at være opdelt i forskellige planer fra meget mørke til meget lyse. Den Astrale verden bruges for det meste af de sjæle der inkarnerer på Jorden mellem inkarnationerne. Men efter den astrale verden er der en højere fase der ikke er opdelt på samme måde, det er her man havner når man har overstået "den Jordiske skole" og dette sted betegnes af mange som "himlen" (Andre kalder det "den virkelige åndelige verden") Så i den forstand vil "Himlen" ikke være det samme som det Astrale plan. Det siges at den astrale verden har en horisont som på Jorden, i modsætning til den virkelige åndelige verden, men jeg vil ikke hævde at det generelt er sådan.

Er Helvede et virkeligt sted?

Hinsides alle de bibelske associationer, er helvede kun en måde at udsætte sin skyld på og ikke påtage sig sit ansvar for de onde gerninger man har gjort. Helvede er ikke reel i den forstand, at det findes fysisk eller astralt. I nogle tilfælde kan en tortureret sjæl åbenbare helvede ud fra sine indre lidelser ved hjælp af en plastisk astral energi, men disse helvedesagtige konstruktioner er flygtige og illusoriske.

I en mere reel forstand er helvede den sindstilstand en person befinder sig i, når vedkommende er afbrudt fra sin essens (sit sande selv).

Hvordan ser efterlivet ud? Ligner det Jorden?

Det astrale plan (eller efterlivet) er nogenlunde placeret over det samme sted, som du kalder Jorden (eller i vores terminologi, det fysiske plan da det vedrører inkarnations cyklussen i jeres system). Den væsentlige forskel er, at den astrale sfære vibrerer med en højere frekvens, og overskrider dermed vibrationshastigheden på det fysiske plans molekylære strukturer.

Den anden bemærkelsesværdige forskel er, at den fysiske plads er ubegrænset i den astrale dimension, det geografiske terræn kan i høj grad udvides. Jordens velkendte vartegn findes også her (havene, bjergene osv.) naturens formbarhed på dette plan giver ubegrænsede muligheder for geografiske afvigelser, alt afhængig af de fantasifulde og kreative ønsker der kommer fra dem der bor i hver enkelt region. På det astrale plan vil der være et hus til rådighed for alle dem der kan forestille sig det. Den mangel på plads der er så almindelig på jorden, findes ikke på det astrale plan.

Tænk på det astrale plan som et kæmpe stort byggesæt, hvis eneste grænser er fantasien. Som vi sagde findes der stadig visse Jordiske lighedstegn, men alle de kendte vartegn kan forbedres og gen-

forestilles, alt afhængig af de indskydelser den eller de individuelle skabere har. De billedlige skildringer af den astrale verden er som et stadigt skiftende lærred, hvor billedet skifter for hver farve og penselstrøg der males på det med en emotionel intensitet, denne beskrivelse er ikke helt ved siden af

Det astrale plan handler mere om indbyggernes indre manifestationer, hvor det fysiske plan handler om de ydre fysiske rammer. Dette er grunden til at den fysiske eksistens er så kaotisk og tilsyneladende uden orden. Da det ikke er så let at manifestere en forbindelse til det indre selv på Jorden, giver det den fysiske eksistens en følelse af at det hele opstår ved tilfældigheder. På det fysiske plan virker det hele som om det kun udformes af naturen.

Er der dag og nat på det astrale plan?

Da der findes en astral version af solen, månen og alle de andre himmelske vidundere i universet, er svaret ja, der findes en jordlignende nat og dag på det astrale plan. Det er dog ikke alle sjæle der vælger at holde sig til disse velkendte cyklusser, og i deres individuelle verdener kan de omgive sig med en endeløs dag eller en endeløs nat. Besøgende på disse afvigende cyklusser kan føle sig ude af synkronicitet og balance, så de fleste sjæle vælger at opholde sig der hvor den naturlige jord cyklus stadig fortsætter.

Føles efterlivet fysisk for sjæle?

Fysisk fasthed er kun en illusion, det relaterer sig kun til det tilsvarende erfaringsmæssige plan man befinder sig på. Men i alle henseender er dette plan fysisk nok for de fleste. På denne måde giver det astrale plan en fornemmelse af fysisk fasthed for dem som vibrerer på dette niveau. I modsætning til den fysiske verden så er den astrale verden ikke så fastlåst, og selvom væggene i en bolig føles faste, så kan en astral krop godt passere igennem dem med en lille indsats.

Hvordan ser vi ud i efterlivet? Har vi kroppe?

Mange sjæle foretrækker at bruge genkendelige legemer i efterlivet, selv om det ikke er nødvendigt. På de højere niveauer er disse legemer ofte skiftet ud med lyslegemer, men dette er sjælens personlige valg. For sjæle der stadig befinder sig i reinkarnationscyklussen, vil brugen af legemer være mere almindelig og hjælper sjælen til at holde sig i kontakt med deres fortidige og fremtidige liv på jorden.

Med hensyn til et bestemt udseende, så vælger de fleste sjæle et aldersniveau fra en tidligere livstid, hvor de følte sig mest på toppen i dette liv. Men der er ingen tommelfingerregler her. Sjæle præsenterer ofte sig selv forskelligt for andre, alt afhængigt af, hvordan de bedst bliver husket af denne person.

Kan sjæle på det astrale plan se, hvad der sker på Jorden?

Jordiske begivenheder føles mere energimæssigt, end de ses, de opleves som bølger der slår ind mod en kystlinje. Jo stærkere begivenhed, jo større bølge. For *direkte at se* hvad der sker på jorden kræver det at man besøger den. Desuden overvåges jorden rutinemæssigt af astrale ambassadører der befinder sig på deres forposter, de holder øje med hvad der sker på jorden. De registrerer aktuelle begivenheder og vurderer det sandsynlige udfald af dem.

Spirituelle guider hjælper naturligvis også med at spore livet på jorden på et mikrokosmisk niveau, for derved kan en enorm mængde kollektive oplysninger videregives til interesserede. Med andre ord, så er der et netværk på plads der udveksler og henter oplysninger, som ikke er helt ulig det superbredbånd du kender som internettet.

Selvom der sker en vis gennemsivning fra det fysiske til det astrale plan, så er det to forskellige verdener og deres naturlige livsrytmer forløber adskilt.

Kan vore kære afdøde høre os? Og besøger de os nogensinde?

Der findes et energimæssigt bånd mellem alle der elsker hinanden, dette er endnu tydeligere på den anden side. Denne forbindelse er veletableret og lader sig ikke sådan fjerne. Det kunne dog tænkes at det ville blive til et irritationsmoment, hvis kommunikationskanalen var konstant åben, så der er opsat visse buffere. Derfor er kommunikationen med en elsket mest vellykket, når den udføres med en umiddelbar og stærk hensigt.

Dine kære våger over dig på en energimæssig måde, de noterer sig de udsving der sker i dit aurafelt, som afviger fra det der er normalt for dig. De kan også besøge dig personligt, hvor de ser ind i din verden, det sker på en måde hvor de ser dig fra et firedimensionelt perspektiv, som om dit liv befandt sig i et akvarium.

Findes dyrs sjæle på den anden side?

Dyr (og elskede kæledyr) findes også på det astrale, da alle levende væsener er udstyret med en sjæl. Dyr adskiller sig dog fra mennesker på den måde, at deres sjæle er energimæssigt sammenhængende. Hunde udvikler sig for eksempel inden for rammerne af en kollektiv gruppe af sjæle, en såkaldt gruppesjæl. Da skabningerne fra dyreverdenen ikke har den samme kompleksitet som den menneskelige sjæl, er de afhængige af de kollektive erfaringer fra deres gruppesjæl for at få vejledning og forståelse af verden. Det naturlige instinkt, der er så tydeligt hos dyr kommer fra denne forbindelse til deres gruppesjæl, det giver dem mulighed for, hurtigt at udnytte erfaringerne fra deres større gruppesjæl, når de støder på forhindringer eller udfordringer.

Udbredelsen af dyr i den astrale verden findes generelt i udvalgte områder, der er udvalgt til deres fortsatte udvikling som art. Det betyder ikke at dyr aldrig blander sig i de menneskeligt befolkede områder på det astrale plan, men deres hjemmebase finder mest sted blandt deres egen slags. Det ses oftere at tamme dyr lever

sammen med menneskesjæle, men disse ordninger er kun besøg, der er ikke tale om de varige samliv som man ser på Jorden.

Hvordan lever mennesker i efterlivet? I byer? I hjem?

Sjæle har tendens til at samle sig i henhold til deres trossystemer og energimæssige forbindelser. Det er ikke usædvanligt at astrale byer er udviklet ud fra en større eller mindre sjæls familie. Disse familier inkarnerer ofte sammen, og når de kommer tilbage til den åndelige side, trækker deres indbyrdes forbindelse dem sammen igen på en naturlig måde. Nogle sjæle er tilfredse med at opholde sig i disse komfortable arrangementer, men de mere eventyrlystne sjæle kan vælge at bo i mere afsidesliggende regioner - f.eks. i en astral ødemark som de selv har skabt - men de er ikke så isolerede som man skulle tro, for sjæle kan være sammen øjeblikkeligt ved den blotte tanke eller hensigt.

Bor de i boliger?

Mange gør, især på de lavere astrale planer.

Hvad foretager mennesker sig i åndeverdenen?

På astralplanet vil en sjæl være fjernet fra den daglige kamp for overlevelse der engang krævede så meget af den - nu har den tid til at udforske mere autentiske aspekter af selvet, som tidligere blev undertrykt under en inkarnation, (enten på grund af nødvendighed eller på grund af manglende muligheder). Latente talenter, udvalgte interesser og personlige sager bliver nu plejet og udviklet, og dette vil danne grundlag for yderligere udforskning.

Men det folk foretager sig, er imidlertid lige så varieret og ubegrænset som stjernerne på himlen. Når der ikke er pålagt nogen dagsordener eller deadlines som skal overholdes, vil det der

ansporer en sjæl til at søge en anden inkarnation være en intern mekanisme, der som et tikkende ur stadig er forbundet til den Jord-baserede tid, dette lokker og skaber en længsel efter at opnå noget mere.

Kan folk læse bøger, se film, eller på anden måde nyde tidligere jordiske fornøjelser?

De jordiske nydelser der én gang har været nydt, eksisterer også på det astrale, og i mange tilfælde vil de være endnu større og mere emotionelt vidtgående, end de var på det fysiske plan. Musik, for eksempel, kan nå en højde af emotionel ekstase, der er utilgængelig for dem der lever på jorden, for på Jorden er man begrænset af de lydbølger som det hørbare spektrum giver. Når man sammenligner hvor spektakulær musikken på Jorden kan være, med de underlige og den pulserende rigiditet musikken kan skabe i den astrale verden, vil musikken på det fysiske plan være som en fejlbehæftet efterligning af den ægte vare, der svarer til en malebog i forhold til store kunstværker.

Hvad med bøger og film på Jorden?

Sjæle, der har udviklet en arkivars færdigheder, det vil sige, sjæle med en interesse for at have adgang til Akasha energien, kan hente jord baserede dokumenter og relaterede detaljer, såsom bøger og film. Specialister er også tilgængelige, som vil hente disse optegnelser for dig, det minder om den måde man downloader et dokument på fra internettet.

Denne hentning er ikke så populær som du måske tror, da udvalget for underholdning på det astrale plan er meget mere rig og levende. Et eksempel ville være at sammenligne en gammel skrattende fremstilling af en stumfilm med en Blu-Ray disc -- selvom Blu-Ray også blegner i forhold til det der er tilgængeligt på det astrale plan.

Med hensyn til jordiske fornøjelser, hvordan ser det ud når man ser en opførsel af en musical i efterlivet? Er der fysiske aktører eller befinder det hele sig i forfatterens sind? Er forestillingerne planlagt?

Musicals, eller enhver live-optræden (som teaterstykker, orkester eller solo optrædener) vil tiltrække de sjæle der er mest afstemt efter de æstetiske værdier der er forbundet med arbejdet. Med andre ord vil alle der befinder sig på en lignende bølgelængde inden for kunst føle sig draget til at bidrage med en bestemt optræden, uden der er behov for avancerede kampagner eller planlægning. Da en sjæl på det astrale kan være flere steder på én gang, vil det ikke være nogen afbrydelse at blive trukket ind i en improviseret optræden sammen med Beethoven for eksempel, her er perspektivet diametralt modsat af det fysiske plan, hvor et fokus kun kan være på én ting af gangen.

I nogle teaterstykker og musicals kan forfatteren eller komponisten faktisk gennemføre hele optræden selv, ved at opdele sig selv og tage sig af de forskellige instrumenter eller roller der er. Sådanne virtuose optrædener er dog mere sjældne. De fleste forfattere vælger flere deltagere til deres forestillinger, f.eks. kan en musical samle flere kendte kunstnere, som komponisten engang arbejdede sammen med.

Prøver er sjældne, primært fordi et musikinstruments fysiske begrænsninger eller en dialogs udenadslære ikke er nogen hindring på det astrale plan. På det astrale er tanken med at afholde generalprøve mere lagt an på at udforske nye måder at udtrykke sig på.

De kulisser der anvendes til live-optrædener, såsom musicals eller skuespil, er holografiske, hvor baggrunden og rekvisitterne kan ændre sig så de hele tiden passer til konteksten af historien. Udtrykket live-optræden er måske misvisende, da dette kan indstilles på et psykisk niveau, således at man ikke behøver at være

der personligt for at se det, man kan også få en resonans af begivenheden på den astrale pendant til videomaskinen.

Generelt kan de kunstneriske værker udføres på to måder: det kan være en standard fortolkning af værket, hvor man overholder den måde man optrådte med det oprindeligt, og det kan være en mere improvisatorisk fortolkning, hvor forfatteren eller komponisten udfører det på den måde, han oprindeligt havde udtænkt det, eller det kan opføres på en ny måde der udvikler stykket yderligere. På det astrale plan er tingene ikke statiske, der vil alle former for kreativitet løbende ændre sig og udvikle sig.

Er der former for underholdning der nydes på det astrale, som ikke findes på Jorden?

Ja. En form for underholdning (der også er meget lærerig) er at afspille de mange afgreninger på den vej man ikke valgte under en fysisk inkarnation. I en vis forstand er det faktisk en seriøs form for undersøgelse, men mange sjæle bruger også dette som en adspredelse eller en form for leg.

Der opstår så mange tilfælde i løbet af livet, hvor et bestemt valg kunne have ført til interessante (endda dejlige) oplevelser, og det kan være sjovt at se, hvad disse forskellige livsbaner kunne have ført til. Mulighederne er uendelige for en sjæl, der ønsker at udforske alle hjørner og kroge der kunne have opstået i en bestemt levetid. Og nogle sjæle vil afspille disse oplevelser, næsten som en form for trøstespisning.

Involverer disse former for spil fremtidige parallel oplevelser?

Den følelse af leg vi henviser til her kan indebære visse muligheder for parallelle tråde i et helt liv, men i de fleste tilfælde gør de ikke.

Parallele stier er sandsynligvis kortlagt til en afslutning, hvis et bestemt valg ville have ført til en betydelig ændring i denne livstid. De legesyge scenarier vi har nævnt, er mindre væsentlige og handler mere om hvad der kunne være sket, hvis du havde gået til skolebal med Jennifer i stedet for Susan - eller lignende eskapader som kunne være sjove at udforske, men som ikke nødvendigvis er væsentlige på en skelsættende måde.

Som tidligere nævnt, kan disse scenarier også være instruktive og sjæle på det astrale plan vil rutinemæssigt rekonstruere begivenheder fra deres liv, hvor de vælger at opføre sig anderledes i en bestemt situation, eller hvor de kan lære noget gennem en øvelse i praksis, for eksempel kan det være de prøver at håndtere en vanskelig situation med en tankegang der er mere spirituelt vågen.

Det astrale plan virker som et dejligt sted at eksistere. Har det en mørk side?

Nogle sjæle på det astrale er ikke så sofistikerede og mangler den åndelige bevidsthed om andre. Andre sjæle vender tilbage fra jordiske inkarnationer, hvor deres mørke sider styrede deres personlige valg og adfærd, og det efterlader karmiske spor af ødelæggelser og angst. Men selv disse sjæle, som nu imødeser inkarnationer med karmisk tilbagebetaling, er delvist rensset for deres tidligere handlinger af det healende lys fra den astrale verden, dette er en universel healingsmetode, der er med til at genoprette balancen i selv de mest kriseramte og beskadigede sjæle. Dette er ikke ensbetydende med, at alvoren af deres tidligere handlinger ignoreres, men ved hjælp fra guider og vise vejledere, kan deres sjæles oprindelige dagsorden gendannes.

Er der stadig folk der dømmes og udelukker andre?

Folk er stadig mennesker, selv på det astrale. Til trods for den ubegrænsede tilgængelighed af kærlighed og støtte, findes der

vrede sjæle, og deres frygt kan tilsidesætte deres sunde fornuft. Men i modsætning til det fysiske plan, kan ingen på det astrale plan lide nogen skade, når vredesudbrud eskalerer og udvikler sig til voldshandlinger. Det astrale legeme kan ikke ødelægges.

Emotionernes voldelighed er stadig ikke en behagelig oplevelse, og intense sessioner med rådgivning tilbydes til dem der svælger i destruktive, emotionelle tilstande. Uløste problemer der bringes frem i lyset for en fornyet undersøgelse bliver ikke altid modtaget i et gunstigt lys.

Er der steder på det astrale, hvor det ikke er sikkert at færdes?

Ikke så meget på det astrale plan. Men der findes stadig jordbundne individer der er tynget så meget af deres uvidenhed og ondskab mod andre, at de er blevet for tunge i deres vibrationer til at eksistere på den astrale verdens niveau. De områder der er beboet af disse fortabte sjæle er placeret i en mellemzone mellem de fysiske og astrale riger. Dette er en åndelig død zone, og dem der besøger jordplanet rådes til ikke at besøge dette sted.

På mange måder ligner dette plan, skumle bydele på jorden, og særligt udsendte missionær sjæle besøger periodisk disse områder, for at lede efter sjæle de kan redde. Dette er ikke et skærsilds område, ikke engang en helvedes region, det er bare et dystert område med triste og vildledte sjæle, hvis modløse overbevisninger om deres virkelighed, har forvist dem til et glemt land, dog kun midlertidigt. Til sidst vil disse forpinte væsener blive reddet ud af deres situation.

Hvordan er det astrale legeme opbygget? Kan det forklares videnskabeligt?

Den nærmeste ting i videnskaben, som kunne forklare strukturen i

en astral krop er partikelfysikken. For at forenkle vores svar, har alle molekyler og atomare strukturer sine astrale modstykker, som eksisterer på højere vibrationelle niveauer. I lægmandssprog betyder det, at det der findes på det fysiske plan, på en måde er en kopi, af det der allerede findes på det astrale plan. Energien er simpelthen blevet neddroset for at imødekomme det fysiske plans fysiske og de konstruktioner der er forbundet med dette niveau.

Nøglen til at forstå denne proces er enkel: intet er i virkeligheden fast stof. Fasthed er blot et visuelt trick af det fysiske univers. For eksempel føles bordet foran dig fast, men en livsform hvis molekyler struktur svinger ved lavere eller højere vibrationelle niveauer, kunne let passere igennem det. Denne illusion af stoffet giver adskilte verdener erfaring i at eksistere samtidigt med hinanden, i en fælles enhed med masse bevidsthed, til trods for deres åbenlyse adskilthed.

Er der en form for regering i efterlivet?

Der findes styrende organer i efterlivet, men de er ikke baseret på hierarkiske beføjelser med et stadigt stigende magthierarki. I stedet er disse beføjelser baseret på frivillighed og de er perfekt afstemt med de særlige talenter og personlige egenskaber, som den sjæl har, der midlertidigt søger stillingen.

Der er ikke vedtaget nogen love og der findes ingen omstridte lovgivere som man kan småskændes med, der findes bare en kollektiv gruppe af ligesindede sjæle, der har en interesse i at tjene andre. En detaljeret beskrivelse af disse stillinger vil være for meget at omtale, men hovedlinjerne for de fleste frivillige aktiviteter indebærer en infrastruktur med et sammenhængende netværk, der understøtter den åndelige udvikling og beboernes ønsker.

Samarbejde er nok det vigtigste organisationsprincip i disse styrende organer.

Består den astrale verden af flere udviklingsniveauer?

Der findes udviklingsniveauer på det astrale plan, samt på andre eksistensplaner. Hvert niveau består af visse milepæle, der virker som markører for hvert udviklingsniveau, Efterhånden som sjælene gør fremskridt og stiger op ad udviklingsstigen, bliver de gradvist lysere og mindre tætte.

Der er syv alderstrin i alt, der er opdelt i syv niveauer. Disse indlærings trin, fortsætter gennem alle evolutions planerne. De lavere astrale niveauer bruges til reinkarnations cyklusser der involverer jordplanet. Det første trin er for nyankomne, det andet trin er for midlertidige bosættelser, og det tredje er for guider, vejledere eller mere avancerede sjæle der er færdige med deres inkarnationer men som stadig reinkarnerer med særlige formål eller til udvalgte missioner.

Efter afslutningen af reinkarnations cyklusen når man frem til det fjerde niveau, hvor man nu fuldt ud har realiseret hvilke muligheder der er i det astrale og er begyndt at mestre dem.

På niveau fem seks og syv udvikler man en øget bevidsthed om de forbindelser der er mellem de større sjæls familier, disse familier genforenes man efterhånden med og man smelter sammen med dem energimæssigt til en samlet helhed. Denne genforening omfatter en større sjæls familie på omkring tusind sjæle eller mere.

Bem: Da Dave sendte denne kanalisering rundt skrev han dette:

"Der er så mange antagelser om dette emne, som jeg er sikker på jeg har modsagt mange af i min kanalisering, men jeg fik hvad jeg fik. Undskyld eventuelle stavfejl. Jeg er stadig ved at gennemgå det".

Det må være dette afsnit om de astrale udviklingsniveauer han tænker på, for normalt hedder det sig at man inkarnerer mens man er på niveau et til fem, (spæd til gammel sjæl) og at en del lysarbejdere fortsat kan finde på at inkarnere fra niveau seks. Og i

*sjældne tilfælde fra niveau syv (med hjælp fra en gammel sjæl på Jorden), for at bidrage med hjælp til menneskeheden. Men måske er opdelingen anderledes på det Astrale plan, for det virker sandsynligt at sjælsfamilier, med indbyrdes forskelle i sjælsalder, befinder sig hos hinanden på det samme plan i den astrale verden. Så **niveau 1** er formentlig for de sjæle der stadig er opslugt og forblændet, af deres egen mentale forestillingsverden, **niveau 2** for dem der stadig inkarnerer men som er vågnet op til virkeligheden på det astrale plan, **niveau 3** for de Transcendentale lysarbejderssjæle og **niveau 4** for de uendelige sjæle. Det som han kalder **niveau 5, 6 og 7** kalder man normalt ikke for det Astrale plan. For efter det Astrale plan er der et højere plan "Himlen" eller "Den virkelige åndelige verden" hvor alle er fuldt udviklede, men hvor udviklingen fortsætter ved at man forenes mere og mere med hinanden. Visse gamle sjæle har oplevet glimt af dette plan, men for at komme ind på det skal man også "dø" fra Astralplanet, dette kalder Jeshua "den anden død" Læs mere om det på: livsalkymi.blogspot.dk i afsnittet "Døden og den anden side"*

Hvis Jorden skulle blive ubeboelig som følge af en række katastrofer, ville den så stadig have et tilknyttet astralt plan? Eller hvis den ikke er beboelig for mennesker, men der stadig er nogle planter- og dyr tilbage, ville der så være en astral verden for dem?

Du må forstå, at den astrale verden rækker langt ud over det forholdsvis lille rum der omfatter din planet Jorden. Det astrale slør indhyller faktisk hele universet.

Hvis der sker en masseuddøen, som vi ikke ser som særlig sandsynligt på dette tidspunkt, vil det astrale ikke lukke dørene i for Jorden. Lokaliteten vil bare være mindre besat. De eventuelle livsformer der er tilbage på jorden vil fortsætte deres cyklus, så længe miljøforholdene gør den beboelig og der er gode muligheder for at opnå vækst gennem erfaring.

Da de astrale riger er stærkt styret af den virkelighed som dens indbyggere enes om, vil helhedsindtrykket af denne lokalitet ændre sig for at imødekomme de livsformer der stadig deltager i en Jordisk cyklus.

Hvorfor er universet så stort? Og afspejler det astrale alt sammen?

Omfanget af det fysiske univers kan ikke engang måles i matematiske termer. Universet som du kender det, er blot et mikrokosmos af mange andre universer, som alle er svimlende i deres omfang, de ekspanderer alle og udvikler sig i en evig tilstand af kreativ udfoldelse, og for at være helt ærlig, så sker det på en måde vi ikke helt forstår.

Ligesom alle de andre dimensionelle sfærer, er det astrale en del af helheden, der strækker sig hele vejen tilbage til Tao (eller Gud).

Hvad er formålet med et efterliv?

Med hensyn til reinkarnations cyklussen, er efterlivet en midlertidig ventetid (selv om dette kan vare århundreder), det er et sted hvor sjælen kan omgruppere sig, genoplade, bruge det som blev lært, og lægge grunden til den næste inkarnation. Det er også et sted der giver betydelige vækst resultater, ikke kun fra selve oplevelsen, men også ved at genoptage de livserfaringer man har opnået, fra et sikkert sted der ligger langt væk fra det oprindelige drama på Jorden.

Der går også meget forberedelsestid med at planlægge den næste livstid. Dette indebærer at man kortlægger sine livsopgaver, vælger de hæmninger man har brug for at overvinde, finde egnede forældre, indgå aftaler med andre der deltager i den planlagte livsplan som man forestiller sig, og skabelse af relevante prøvelser der fremmer den fortsatte vækst.

Denne kanalisering handler kun om det Astrale plan og mellemzonen mellem det astrale og den fysiske verden. Det Astrale plan er et åndeligt niveau mineraler, planter, dyr og mennesker hører hjemme på mens de stadig udvikler sig personligt. Den dag man er fuldt udviklet personligt og ikke længere er fanget af sine bindinger og tynget af sine emotioner er man klar til at "dø" fra Astralplanet og leve videre i den absolutte åndelige verden. Den absolutte åndelige verden er ikke opdelt i lyse og mørke niveauer som den Astrale verden er. Jeshua taler mere om denne overgang her: "Døden og den anden side" på: livsalkymi.blogspot.dk

Hvad er spirituel oplysthed?



Hvad er åndelig vækkelse? Hvad vil det sige at være spirituelt oplyst? Hvilke kendetegn har et oplyst menneske? Dette har den Tyske spirituelle forfatter Jurgen Ziewe givet et interessant bud på. Jeg vil dog sige at det ikke bør opfattes som en komplet facitliste, for vi er alle forskellige, (også spirituelt oplyste mestre), men det kan måske give en ide om hvad det er for generelle egenskaber vi udvikler gennem vore inkarnationer på Jorden:

Hovedtræk for en vækket bevidsthed.

Af Jurgen Ziewe

- Opmærksomheden er fokuseret på nuet.
- Større realitetssans og øget skelneevne.
- Vedvarende følelse af at være "Hjemme", uanset hvor vi er.
- Større æstetisk påskønnelse
- Spontane kosmiske glimt i hverdagen
- Større empati med sine medmennesker
- U-fordømmende holdning.
- Øget kreativitet og glæde ved at gøre noget der gavner andre.
- Bevidsthed om en menneskekærlig tilstedeværelse, der kan betegnes som "Gud", "det højere Selv", "en åndelig vejleder", "en skytsengel" eller blot tilstedeværelsen af en universel bevidsthed.
- Ingen frygt for døden.
- Lader sig ikke indfange af konflikter og har en større evne til at håndtere dem.
- Drømme er mere sammenhængende og ofte klare
- Ingen bindinger
- En følelse af herredømme over sit liv og skæbne
- Ligeegyldighed overfor roller i samfundet, såsom status, anerkendelse, berømmelse, position, rigdom osv.

- Autentisk, tilgængelig, menneskekærlig, empatisk, humoristisk, tolerant, indsigtfuld, viis
- Meningsfulde og givende relationer uden bindinger og afhængighed
- Opfatter hvert øjeblik som nyt. Virkeligheden opfattes ikke som gentagelser, selvom der tilsyneladende indtræffer begivenheder der gentager sig.
- Manglende interesse for psykiske evner, selv om de kan opstå
- Manglende interesse for at følge en "åndelig" vej
- Opfatter drømmelivet som ligeså vigtigt som det vågne liv og omvendt.
- Beskeden og tilfreds med det almindelige
- Upartisk, ubunden, fredsfyldt, objektiv
- Evne til at sætte sig ind i og se ethvert synspunkt fra en andens perspektiv.
- Betragter ikke sig selv som en oplyst person

Almindelige misforståelser om spirituel oplysthed

Falsk: Den Oplyste lever længere.

Sandt: oplyste mennesker har en gennemsnitlig levetid

Falsk: Den Oplyste er sundere.

Sandt: oplyste mennesker kan have sundhedsproblemer

Falsk: Oplyste mennesker går rundt i konstant lyksalighed

Sandt: De fører et almindeligt liv, det er dog mere fredeligt og berigende at have klarhed i bevidsthed og sind

Falsk: Den Oplyste lider ikke smerte

Sandt: Oplyste mennesker har tendens til at være mere følsomme og opleve smerte, men uden den tilhørende "lidelse", de er følsomme over for de lidelser deres medmennesker har, men de nyder også livet mere.

Falsk: De nyder ubegrænset frihed

Sandt: Oplyste mennesker har tendens til at påtage sig større ansvar i samfundet og ofte indskrænkes deres frihed, selvom de nyder åndelig frihed og frihed fra fastlåste overbevisninger og forudfattede meninger

Falsk: den oplyste er "ankommet"

Sandt: Oplyste mennesker udvikler sig stadig, de vokser og betragter sig selv som elever

Falsk: den oplyste er al-vidende

Sandt: Oplyste mennesker fokuserer bedre og kan opnå viden og dyb indsigt, uanset hvad de retter deres opmærksomhed imod

Falsk: den oplyste er perfekt i enhver henseende

Sandt: oplyste mennesker kan stadig have sine særheder

Falsk: den oplyste er altid kærlig, flink og venlig mod andre mennesker.

Sandt: oplyste mennesker kan være hårde, bestemte og er i stand til at sige deres mening uden at blive emotionelt påvirket af deres argumenter. De kalder en spade for en spade og de accepter ikke tossegodhed.

Falsk: Den Oplyste har ikke sex

Sandt: oplyste mennesker har tættere bånd under sex

Falsk: den oplyste skiller sig ud fra mængden

Sandt: Oplyste mennesker forsøger at undgå rampelyset, og de dygtigste af dem vil aldrig blive opdaget af offentligheden som værende Oplyst.

Jurgen Ziewe

Måske kunne man tilføje at der findes flere niveauer inden for spirituel oplysthed, og at det første niveau starter "on and off" når en person begynder at åbne sig for alle sine fortrængte emotioner for at erkende dem og heale dem.

Desuden kan det tilføjes at spirituelt oplyste mennesker ikke identificerer sig med deres emotioner, sind, krop og tanker, men med deres indre åndelige livskerne. At de efterhånden vil lære at trives alene i selskab med sig selv og at de jævnligt har brug for ro til indre fordybelse for at opretholde kontakten med deres sjæls højere bevidsthed...

Når tilstrækkelig mange mennesker er spirituelt oplyste behøver man ikke længere et folkestyre, en lovgivning eller et pengesamfund, for når alle hver især agerer ud fra deres fælles indre livskerne vil denne indre kontakt erstatte behovet for den ydre overordnede styring og skabe fælles harmoni.

Vil man læse om det niveau disse vækkede sjæle befinder sig på og hvordan man "vækker" sig selv, kan det gøres her:

*"Fra ego til hjerte I - IV" og "Dit Lyse Selv"
på: livsalkymi.blogspot.dk*

John J.

Bøger jeg har oversat af Pamela Kribbe:

Jeshua Kanaliseringerne



I et klart og tilgængeligt sprog, taler Jeshua om lysarbejder familiens oprindelse og skæbne. Han tilbyder en detaljeret beskrivelse af overgangen fra den ego-baserede til den hjerte-baserede bevidsthed. I den anden del af bogen, behandler Jeshua flere af hverdagens aspekter, såsom relationer, arbejde og sundhed. Han kommer ind på de mest almindelige spørgsmål og problemer, som vi kæmper med på disse områder.

Nogle bøger er fyldt med skinnende visdom. Andre udstråler stor kærlighed. Nogle få - nogle meget sjældne få - er fyldt med begge dele. Jeshua Kanaliseringerne er sådan en bog. Hvis du ønsker at vide hvem du virkelig er, hvorfor du er her og hvad dit liv virkelig handler om, så led ikke længere. Denne bog vejleder læserne blidt og medfølelse frem til at huske deres pragt som guddommelige sjæle. Glimrende indsigtfuld og inspirerende, den er en sand perle og en velsignelse for vores verden.

- Robert Schwartz, forfatter, Your Soul's Plan: Discovering the Real Meaning of the Life You Planned Before You Were Born -
yoursoulsplan.com

ISBN: 978-87-93284-00-5

Paperback: 260 sider

Udgiver: Gopubli.sh

Bogen kan købes her: <http://gopubli.sh/profiles/690ac7aaefa46c32>

Hjerte centreret levevis



Hjerte centreret levevis, er at leve i henhold til din sjæl. Du kan genkende din sjæls kalden ved de følelser af glæde, fred og inspiration den giver dig. Men at turde stole på sit hjerte indebærer ofte et spring ud i det ukendte. Du kan blive konfronteret med en dybtliggende frygt om dit eget værd og din evne til at følge din egen vej. Denne bog er en kærlig guide til din vej mod hjerte centreret levevis.

Den indeholder klare og informative kanaliseringer der er inspireret af Kristus energien. Den behandler forskellige emner, såsom at finde din sande lidenskab, hvordan man skaber afbalancerede relationer, opdragelse af de nye følsomme børn og emotionel healing af frygt og depression. Den taler også om den dybe transformation som menneskeheden gennemlever, hvor de giver slip på den ego-baserede bevidsthed og udvikler den hjerte-baserede bevidsthed.

Denne bog er skrevet for lysarbejdere, dette er sjæle der føler sig nødsaget til at gå dybt ind i sig selv og udtrykke deres sande sjæls kald på Jorden. Vejlederne der taler i denne bog (Jeshua, Maria og Moder Jord) tilskynder dig alle til at tage springet og blive den du virkelig er. Deres lære inspirerer dig blidt til at se på og overvinde alt det der holder dig tilbage fra at lytte til stemmen i dit hjerte.

ISBN: 978-87-93284-72-2

Paperback: 260 sider

Udgiver: Gopubli.sh

Bogen kan købes her: <http://gopubli.sh/profiles/690ac7aaefa46c32>

Den Indre Kristus



I os alle venter Kristus bevidstheden på at blive vækket. Kristus bevidsthed er indsigt i, at bag vores ydre udseende og fremtoning er alt liv ét og forbundet. Mens vi gradvist træder ind i dette bevidsthedsniveau, vil vi gradvist give slip på vores frygt, vores modstand og vores behov for at kontrollere. Vi opdager realiteten af vores guddommelige essens, vores sjæl. Livet vil handle mindre om kampen for overlevelse, der er drevet af egoets krav og mere om glæde og det at skabe ud fra hjertet.

At åbne op til vores sjæls stemme indebærer at tage et spring ud i afgrunden: du er inviteret til at stole på din indre vejledning frem for de ydre retningslinier du er vant til at styre efter. Hvordan kan du give slip på samfundets pres og fordomme, som næsten er blevet vores anden natur? Hvordan kan du vide om du virkelig har forbundet dig med din sjæl? Hvordan kan du håndtere frygt og traumer, der afholder dig fra at overgive dig til din sjæl?

De åndelige budskaber i denne bog, der er modtaget som kanalisering, er beregnet til at besvare disse spørgsmål og til at hjælpe dig på din vej gennem din indre transformation, på en kærlig og medfølelse måde. Når du overgiver dig til din sjæl, vil Kristus vækkes inden i dig og oplyse dit eget liv, såvel som andres.

ISBN: 978-87-93419-37-7

Paperback: 254 sider

Udgiver: Gopubli.sh

Bogen kan købes her: <http://gopubli.sh/profiles/690ac7aaefa46c32>